

# Gastvrij

Terrein De Hertenweide, Zorgvlied



Zorgvlied

## Drents-Friese Wold

De Hertenweide ligt aan de rand van een van de grootste natuurgebieden van Nederland: het Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Deze ruim 6000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden op de grens van Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Friesland werd in 2000 niet alleen aangewezen als Nationaal Park, maar ook (met iets andere grenzen) als Natura 2000-gebied.

Door de gunstige ligging lopen er heel wat wandel- en fietsroutes langs het terrein. In Terwischa bij Appelscha ligt het Buitencentrum van het Nationaal Park. Daar wordt van alles gedaan om jong en oud enthousiast te maken voor de Drents-Friese natuur.

[np-drentsfrieseewold.nl](http://np-drentsfrieseewold.nl)

# voor mens en dier

Tekst: Dries Oosterhof

Foto's: Patrick Eken, Peter Heeg en Dries Oosterhof

*Reeën komen hier  
grazen, vogels  
nestelen en dassen  
voedsel verzamelen*

Vandaag haal ik terreincoördinator Peter Heeg op en rijd met hem naar ons kampeerterrein De Hertenweide. Peter is officieel opgeleid tot gastheer van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. De kennis die hij daar heeft opgedaan zet hij nu volop in voor de NTKC, en dat ga ik merken. Onderweg naar het Drentse dorp Zorgvlied vertelt hij dat het terrein in 1979 door de NTKC werd aangekocht. Het is 2,3 hectare groot en biedt ruimte aan veertig tenten en caravans. En ik proef direct zijn enthousiasme over de manier waarop ze op De Hertenweide gastvrijheid gestalte geven. Dat maakt nieuwsgierig.

### Sparrencirkel

In Zorgvlied aangekomen vraag ik Peter als eerste wat De Hertenweide tot zijn favoriete plek maakt. Hij roemt de natuurlijke uitstraling, de geaccidenteerde grond, de vele dieren, de verschillende soorten bomen die door elkaar heen staan en het buurbos dat al lange tijd ongerept is. Wandelend over het terrein, waar we op deze januaridag de enigen zijn, kan ik alleen maar beamen dat het prachtig is. Beeldbepalend is de brede laan die van voor tot achter loopt en waarvandaan je prachtige doorkijkjes over het terrein hebt. Kenmerkend zijn ook de cirkel van vijf reusachtige westelijke hemlocksparren, het vak met rododendrons, de jeneverbessen en de intieme kampeerveldjes - ook wel kampeerkaertjes genoemd, omdat ze zo privé lijken door het struweel eromheen. De beek die het terrein aan de achterkant van het Nationaal Park scheidt noemt Peter niet, maar vind ik daar ook bij horen. Vanaf de veldjes langs de beek zie je door de bomen het uitgestrekte Nationaal Park liggen en kun je de weidsheid ervan vermoeden.



### Het goed hebben met elkaar

De paden, de kampvuurkuil en het toiletgebouw liggen er tiptop bij. Dat blijkt verband te houden met een doordachte filosofie waar Peter in de auto al op zinspeelde. Het afdelingsbestuur wil dat kampeerders zich welkom voelen en bevordert dat door ervoor te zorgen dat alles technisch helemaal in orde is. Op die manier ontstaat er een gesprek over de beleving van dat moment in plaats van over dingen die niet in orde zijn. Samen moeten de kampeerders er vervolgens voor zorgen dat ze het goed hebben met elkaar en de eigen vindingrijkheid aanspreken. Peter: 'Uitgaande van die eigen verantwoordelijkheid hebben we bewust geen bordjes met instructies op het terrein. En geen gastenboek, waarin mensen klachten kunnen achterlaten. We zorgen ook voor een goede verhouding met de burens, camping De Hertenweide (inderdaad dezelfde naam) en camping De Zonnekamp. Er zijn hier in de streek wel tien kampeerterrains, daardoor heerst er rond Zorgvlied een heuse kampeersfeer en voelen NTKC'ers zich hier al gauw thuis.'

### Slaapplek voor reeën

Niet alleen leden voelen zich thuis op het terrein, er wordt alles aan gedaan om dat ook voor dieren te laten gelden. Peter vertelt: 'Reeën komen hier grazen en slapen, vogels zingen en nestelen en dassen komen hier voedsel verzamelen. Ook hebben we hier kikkers en padden, ringslangen en hazelwormen en een populatie aan vleermuizen en bosmuizen. Voor al deze dieren maken we voorzieningen zoals nestkasten, stronken- en bladerhopen. 's Winters staat het gras bewust hoog, zodat de reeën en konijnen ervan kunnen eten. Dieren schuilen ook graag in de circa twee meter hoge takkenrillen die over het hele terrein te vinden zijn.

Het Fochteloërveen is een uniek **hoogveengebied** vlak bij Assen, vol bijzondere planten en dieren.

Het is een **paradijs voor vogelaars**, die er niet alleen paapjes en grauwe klauwieren, maar ook **kraanvogels** kunnen spotten.



Duizenden bedelaars, landlopers, weduwen en wezen uit de grote steden werden rond 1825 naar **Veenhuizen**

verbannen. Ontdek meer over het bijzondere verleden van dit **'pauperparadijs'** (en over de geschiedenis van misdaad en straf) in het **Nationaal Gevangenis­museum.**



Ruim **1400 km Drents wandel­netwerk** is beschreven in

60 verschillende, recent herziene **Knapzakroutes.**

Behalve routebeschrijvingen bieden deze wandel­gidsjes een schat aan cultuur­historische informatie.

Er zijn twee speciale **Kinderknapzakroutes.**



Verder is er een twintigtal nestkastjes waar volop gebruik van wordt gemaakt. Behalve door de spechten, want die houden niet van kant-en-klare kraamkamers en kiezen liever een zelf gehakt gat in een oude boom.'

Jaarlijks reserveert de afdeling een bedrag om aan dat soort voorzieningen te besteden. Aan het assortiment aan nestkasten wordt dit jaar een uilenkast voor de bosuil toegevoegd.

Peter: 'Die boom daar, een spechtenpaal, daar heeft onze hout­hakker na het afzagen op zes meter hoogte puntjes aan gemaakt, alsof hij afgebroken is. Die puntjes geven klank en dat gebruikt de specht voor zijn baltsritueel. Hij roffelt erop en dat geeft een resonantie die door het bos heen schettert.

Laatst vonden we in het struweel twee slaapplekken (legers) naast elkaar van reeën. Ik vind het mooi dat je het de dieren naar de zin kunt maken en mensen daarin kunt betrekken. Dan breng

