

Terrein Het Groene Hart, Hazerswoude

# Oase in het groen



*Een paar jaar geleden, toen we een wéér andere mooie fietsroute naar Hazerswoude aan het uitstippelen waren, zag ik het ineens: ons kampeerterrein Het Groene Hart is heel duidelijk te herkennen op de stafkaart. Tussen de weilanden, glastuinbouw en agrarische bedrijven valt ons bosrijke terrein meteen op!*

Tekst Nienke Onkenhout, foto's Cora van der Plaats, Nienke Onkenhout en Henni Bunnik

Oké, het terrein is ook bijna 9,4 hectare groot. Maar het zijn vooral de bomen die – op de kaart én in het echt - het gevoel oproepen dat je in een oase bent beland. Voor mij, als Randstedeling, is Het Groene Hart vooral een ideale plek voor een paar dagen weg. Ik kom er dan ook regelmatig, in elk seizoen, want er is een kampeerplek voor iedereen, voor elk weertype en voor elke gemoedstoestand.

#### Honderden tenten

Vooraan, tussen toiletgebouw en slagboom vind je het caravangedeelte. Eind september ontmoet ik daar Hans en Truus Susan, genietend van de avondzon en een kop koffie. Zij zijn hier voor de werkweek van de Caravansectie. 'En vooral voor de gezelligheid die daarbij hoort! Dat is voor ons heel erg belangrijk, het weerzien met oude vrienden.' Ze

kennen Het Groene Hart al vanaf de aankoop in 1971. 'De club kon dit terrein voor een prikkie kopen want het bleef eigenlijk over na de ruilverkaveling. Er zit – nog steeds – her en der puin in de grond dus de boeren en ook Staatsbosbeheer hoefden het niet. De ALV was erg kritisch, zó'n groot terrein. Maar het was vanaf het begin de bedoeling hier ook grote evenementen te houden.' Bij één van die grote evenementen waren Hans en Truus nauw betrokken: het NT-KC-kamp ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1987. Truus: 'Honderden tenten stonden er!' Zelf had ze ook een belangrijke rol als coördinator voor de veiligheid en de EHBO. 'Ik mocht daarom als een van de weinigen op het terrein parkeren', vertelt ze lachend. En ook nu zijn er trouwens nog evenementen, de besturendag was er bijvoorbeeld al enkele keren. En in 2023 organiseert de

Jeugdsectie een internationale FICC-rally op Het Groene Hart. De inzet van de Jeugdsectie en de Caravansectie op Het Groene Hart (en op vele andere terreinen) is overigens onvolprezen!

### Om op te eten

Al wandelend kom ik bij het toiletgebouw en het Praethuis. Zoals zo vaak zitten er zagers en andere klussers, want op dit grote en super-vruchtbare terrein is altijd veel te doen. Onder hen Helene, sinds kort kandidaat-bestuurslid: 'Ik ben nu 3 jaar lid en geniet elke keer als ik hier ben. De ruimte, de rust. 's Nachts is het hier echt donker en dat gewoon midden in de Randstad. Het is echt een plek om op adem te komen. Je hoeft eigenlijk niet van het terrein af, want het is heerlijk groot en er is veel te doen voor kinderen. Roeien, de zandbak en vooral het speelbos. Je hebt er letterlijk geen kind aan! O, en buiten het terrein moet je met kinderen naar het strand Noord Aa, iets ten noorden van Zoetermeer, dat is een echte aanrader.'

Ondertussen zijn de anderen in een soort wedstrijd beland wie de meeste eetbare dingen kan noemen die hier te vinden zijn. Noten-, vijgen-, peren- en appelbomen zijn hier door de afdeling neergezet. En hazelaars, vlierbessenstruiken, lambertsnootbomen, zevenblad, brandnetels en daslook. 'Er staat ook munt, tijm, rozemarijn, peterselie en bieslook, in bakken bij de vlaggenmast. Niet echt inheems maar wel lekker en door iedereen te gebruiken', meldt een van de werkers. Onder luid gelach worden ook nog de eetbare dieren genoemd: behalve allerlei zangvogels (er zijn hier bijna 50 soorten gezien) ook 'zwanen, eenden, bruine ratten, fazanten, hazen en egels!', volgens Hazerswoude-fan David die op fietsafstand woont. Een iets serieuzer verhaal hoor ik later nog van voorzitter Peter van der Linde. 'Tijdens de werkdagen en ook door de klussenclub – dat zijn mensen uit de buurt die zo'n



Aantal overnachtingen	< 16 jaar	16 jaar en ouder	totaal	% van alle terreinen samen
2020/2021	362	2.352	2.714	3,7
2019/2020	243	1.630	1.873	3,7
2018/2019	412	1.928	2.340	4,4
2017/2018	328	1.655	1.983	3,5



beetje elke maand komen klussen – wordt hard gewerkt om het terrein nog gevarieerder te maken en de soortenrijkdom verder te vergroten. Zo zijn er tijdens de Nationale Boomplantdagen in 2019 en 2020 flink wat lokale soorten geplant en op dezelfde dagen werden er vogelhuisjes gemaakt om nieuwe bewoners te lokken. We maken van dat soort activiteiten meteen een leuke dag. Ook in de herfstvakantie hebben we elk jaar zo'n dag: de iepenjacht. Iepen zijn gevoelig voor de zeer besmettelijke iepenziekte en in deze regio, waar veel boomkwekers zijn, moeten we de iepen allemaal weghalen. We nodigen alle kinderen uit om dat te komen doen en we geven die dag ook 'natuurles'. Leuk en nuttig dus.'

En verder gaat mijn wandeling, want als je alle kampeerplekken wilt zien, ben je gauw een half uur onderweg. Na het Praethuis loop ik naar beneden. Op het terrein was ooit een molengang van drie molens die stapsgewijs de polder droog hielden en dat zie je hier goed. Je kunt hier waarschijnlijk geweldig naar beneden rollen of sleeën als er sneeuw ligt, bedenk ik. Natuurlijk wel voorzichtig doen en het stuk vermijden waar nu een bloemenweide wordt aangelegd. Bij een van mijn vorige bezoeken lagen hier twee SUP-planken, van twee vrienden die de ene dag van Leiden naar Hazerswoude supten en de volgende dag weer terug zouden gaan.

### Ontstressen

Als je een knus 'pleintje' wilt, ga je bij het waterje staan met die prachtige, karakteristieke wilgen. In de zomer kun je er lekker dobberen in een bootje. Ik passeer de kampvuurkuil waar Floris, zijn vriendin en een vriend zich hebben geïnstal-

leerd. 'In de winter van 2020-2021 heb ik hier maandenlang door de week gekampeerd, want ik werkte toen in de buurt. Ik vond het fantastisch. Het contrast met mijn hectische werk was heel groot en je kunt niet beter ontstressen dan door in je tentje te liggen en dan de bosuil te horen.' En de kou? 'Tja, een kwestie van goede spullen.'

Er is op Het Groene Hart ook een 'geheime' plek waar je heerlijk beschut staat. Daar trof ik een tijdje terug, onder een tarp op veilige afstand van een van de vuurplaatsen, mijn oud-collega Fred met partner, kind en aanhang. 'Een fijn terrein', zei hij. 'Ik kom hier niet zo vaak maar dit is een fantastische plek. Je bent er echt op jezelf en dan krijg je vanzelf een beetje het wildernisgevoel.' Helemaal achteraan, bij het tweede toiletgebouwtje, is de beste plek als je behoefte hebt aan open ruimte, heel veel lucht en een oer-Hollandse bomenrij aan de horizon. Nu zitten er wat dames bij hun tent te lezen. 'En dat is ook het enige wat we doen vandaag, behalve zen-zijn', melden ze met een knipoog.

Ik ga verder. Aan de oostkant van het terrein is het vaak rustig, terwijl het toch heerlijke, door groen omsloten plekjes zijn. En dan kom ik bij mijn eigen favoriete plek: bij de sloot, zo'n beetje halverwege het Praethuis en de zuidgrens. Daar staat één van de vuurschalen, dus dat is heel fijn als het kouder is. Of iets meer naar het westen, daar zit je 's zomers tot 21 uur in de zon terwijl je geniet van het concert van een groenling, met begeleiding van hommels die hard zoemend hondsdrif en koekoeksbloem inspecteren. Deze oase biedt precies wat je nodig hebt. Puur geluk. <

### Activiteiten op Het Groene Hart de komende maanden

**5 en 6 februari**  
werkweekend

**5 en 6 maart**  
werkweekend

**5 maart**  
voorjaars-  
ledenvergadering  
15.00-16.00 uur

**2 en 3 april**  
werkweekend

**30 april en 1 mei**  
kinderweekend

**7 en 8 mei**  
werkweekend