

5 - 2014

buitenspoor



NTKC

Nederlandse Toeristen Kampeer Club

buitenspoor

Jaargang 96, september 2014

NTKC communiceert openbare mededelingen via www.kampeerclub.nl, Buitenspoor, NTKC Nieuwsbrief en [facebook/ntkckamperen](https://www.facebook.com/ntkckamperen)

Redactie

Harrie van der Hoeft,
Marga van Haering-Kokkelink,
Dries Oosterhof, Mariska Schok
Eindredactie: Marleen Blokhuis

Redactie-adres:

buitenspoor@kampeerclub.nl

Buitenspoor verschijnt in 2014 in de maanden januari, maart, mei, juli, september en november.

Uitgaven vanaf nr. 7-2009 zijn in te zien onder 'Publicaties' op de ledensite.

Kopij voor nr. 6 (nov.-dec. 2014) moet uiterlijk 7 oktober ontvangen zijn op het redactie-adres. 25 nov. voor nr. 1 (jan.-mrt. 2015)

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten of in het geheel niet op te nemen.

Foto's

Stel je camera in op hoge kwaliteit. Verzend foto's als bijlage. Maak je bericht niet groter dan ca. 10 MB. Grotere bestanden van foto's kun je ook mailen naar info@drukpunt.nl. Wie foto's beschikbaar wil stellen voor publicatie kan deze opladen op de ledensite > algemeen > fotoarchief.

Advertentie-acquisitie:

André Reitsema, Fivelingostraat 21, 9405 EA Assen
advertentie.ntkc@gmail.com
De vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van commerciële advertenties.

Niet-commerciële advertenties

opgeven bij de redactie.

Drukkerij:

Drukpunt, Sytwinde 163
2631 GZ Nootdorp
telefoon 015 - 3108540
e-mail info@drukpunt.nl

Foto omslag: Roeland Brugman
Bouw steiger op Huizen

ISSN: 0007-3768

Clubactiviteiten

5-7 sept.	Caravansectie	Nakletsweekend	Den Treek
6-7 sept.	Hart van Holland	Werkdagen	Het Groene Hart
6-7 sept.	Kennemerland	Nazomerweekend	Limmen
6-7 sept.	Rotterdam	Kennismakingsweekend	Het Essensbos
12-14 sept.	Veluwe	Kennismakingsweekend	Roggebot
13-14 sept.	Hart van Holland	Houtvuurkamp	Het Groene Hart
13-14 sept.	Kennemerland	Kanoweekend	De Rijp
20-21 sept.	Zwerfgroep	Nazomertocht	Omgeving Olst
25-28 sept.	Jeugdsectie	Meet the British	Het Groene Hart
26-28 sept.	Veluwe	Burl-weekend	De Kooiberg
27-28 sept.	Amsterdam	Werkdagen	Huizen
27-28 sept.	Gooi en Vechtstreek	Einde-seizoen-kamp	Austerlitz
28 sept.	De Heerkul	Wandeling vereniging Tevoet	De Heerkul
4-5 okt.	Hart van Holland	Werkdagen	Het Groene Hart
4-5 okt.	Noord	Werkdagen	't Aagt
6-10 okt.	Caravansectie	Werkweek	Het Groene Hart
7 okt.	Zeeland	Najaarsvergadering	Goes
11 okt.	Rotterdam	WerkdagHet Essensbos	
11-12 okt.	Amsterdam	Werkdagen	Huizen
11-12 okt.	Baronie en Kempen	Werkdagen / introductie nw. leden	De Smagten
11-12 okt.	Noord	Werkdagen	De Hertenveld
11-12 okt.	Oost	Werkdagen	Masterveld
11-12 okt.	Oost	Werkdagen	't Springendal
11-12 okt.	Veluwe	Werkdagen	Roggebot
13 okt.	Baronie en Kempen	Najaarsvergadering	Zorgvlied
18 okt.	Noord	Najaarsvergadering	Den Treek
18 okt.	Utrecht	Werkdag	Nieuwegein
18 okt.	Caravansectie	Jaarvergadering	Brobbelbies
18-19 okt.	Nijmegen	Culikamp	Het Groene Hart
18-19 okt.	Zwerfgroep	Stervergadering	Schajik
19 okt.	Nijmegen	Najaarsvergadering	Castricum
21 okt.	Kennemerland	Najaarsvergadering	

Voor overige data in oktober zie www.kampeerclub.nl



Nederlandse Toeristen Kampeer Club

NTKC is een vereniging die zich richt op sportief en actief kamperen met bescheiden uitrusting. Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar.

NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over meer dan 20 natuurterreinen door heel Nederland.

Opgericht 5 mei 1912; lid ficc

Hoofdbestuur:

Voorzitter	Adriaan Branderhorst
Secretaris	Gijs van As
2e secretaris	Maartje Loerakker
Penningmeester	Ivo Knotnerus
2e penningmeester	Petra Schaeks
Communicatie en PR	Susan van Oostveen
Terreinbeheer	Albert Fien
Terreinbeheer Groen	Ronald Lankhof

Het bestuur kun je bereiken via onderstaand adres of via:
ntkc@kampeerclub.nl

Clubbureau:

Larikslaan 5, 3833 AM Leusden, Telefoon 033 432 33 76 (woe. 20.00-22.00)

Het clubbureau verzorgt alles rond informatie, lidmaatschap, administratie en contributie.
clubbureau@kampeerclub.nl
tel: 033 432 33 76, woe. van 20.00 tot 22.00 uur. Vermeld altijd je lidnummer en telefoonnummer. Adreswijzigingen en aanvragen voor het inlichtingenpakket altijd schriftelijk indienen, evenals opzeggingen van het lidmaatschap.

Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september van het jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij uiterlijk op 1 september van enig jaar schriftelijke opzegging door het clubbureau is ontvangen.

Betalingen onder vermelding van reden, administratienr. en volledige naam.

- Contributiebetaling op IBAN: NL17INGB0000669693
- Overig op IBAN: NL22INGB000009324

Nederlandse Toeristen Kampeer Club, KvK Utrecht, nr. 40476892

Najaarsledenvergaderingen afdelingen en secties

In oktober vinden per afdeling en sectie de najaarsledenvergaderingen plaats. De plaats en datum staan vermeld bij Clubactiviteiten op de 2e pagina van dit Buitenspoor en op de website (ledengedeelte: kies Algemeen en dan Evenementen).

Meer informatie staat in een aantal gevallen bij de afdelings- en sectie-berichten. Hieronder is de agenda vermeld.

Alle leden en kennismakingsleden worden van harte uitgenodigd deze vergaderingen bij te wonen.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vorige vergadering
4. Rapportages door het afdelings- of sectiebestuur
Verslag van de secretaris
Verslag van de penningmeester
Verslag van de toersecretaris
Verslag van de kascontrolecommissie
5. Begroting voor het komende clubjaar
6. Verkiezing bestuursleden
7. Verkiezing kascontrolecommissie
8. Toeragenda komend clubjaar
9. Verkiezing 3e clubraadslid en reservelid
10. Voorbereiding Clubraad van 22 november 2014

De Testrik

volgend jaar dicht, maar misschien ook weer open

Sinds 1985 pachten we ons terrein De Testrik van de gemeente Venray. Destijds kampeerden we met zijn allen veel meer op onze terreinen dan nu. De Testrik kent beperkingen; we mogen er in de winter niet kamperen, vuur stoken mag er niet, we mogen het terrein maar beperkt zelf onderhouden en elektriciteit is er niet. Het is een van onze minst bezochte terreinen. Toch hebben duizenden er, vooral fietsend op doortocht, aangenaam gekampeerd.

De komende zomer loopt de pacht af. Na overleg met het afdelingsbestuur heeft het HB besloten om de pacht niet te verlengen. Op initiatief van de afdeling Nijmegen hebben we kennisgemaakt met de scouts van Venray. Deze groep, de Peelspeurders, ziet mogelijkheden voor een Scouting kampeerterrein. Met de gemeente wordt overlegd onder welke (ruimere) voorwaarden

Scouting de pacht kan overnemen. Lukt dit, dan blijven wij als gast van Scouting welkom op De Testrik.

Albert Fien



Een nieuw terrein in Zeeland een lange weg met hindernissen

In het maartnummer van Buitenspoor schreven we enthousiast over een mogelijk nieuw terrein aan het Veerse Meer. Op het laatste moment hebben we de kop boven het artikel gewijzigd in 'De lange weg naar een nieuw terrein in Zeeland', en zo het optimisme wat getemperd.

Toen begin dit jaar de beide gemeenten waarin het terrein ligt, Middelburg en Veere, medewerking hadden toegezegd, kwam er onverwacht een negatief bericht van de provincie. Het terrein ligt in de ecologische hoofdstructuur (EHS). En al zijn de natuurwaarden laag en is de bestemming voor een deel 'kamperen', de provincie wil geen nieuwe kampeerplaatsen in de EHS.

Het beheer van natuur is ons NTKC'ers eigen, wij ontwikkelen en beheren natuur door er te kamperen. Het merendeel van onze terreinen ligt in de EHS, we durven te stellen dat terreinen EHS zijn geworden dankzij de NTKC. Enkele van onze terreinen liggen zelfs in Natura 2000-gebieden, natuurterreinen op de Europese lijst. Maar maak dit maar eens duidelijk!

Steeds weer blijkt de NTKC een (te) goed verborgen geheim. Dat betekent veel extra overleg tussen het HB, gemeentebestuurders, het provinciebestuur en ambtenaren. Wij hebben het onderscheidende karakter van onze club en onze mogelijkheden aan het Veerse Meer in een notitie vastgelegd. Aan de hand daarvan voeren we nu het overleg met de provincie-ambtenaren.

We houden jullie op de hoogte.

Albert Fien

TIP:

Natte plekken niet bedekken!

Op De Kooiberg ontstaat door regenval soms een natte plek op het centrale terrein. Dat komt doordat het water vanwege algengroei op de bodem niet kan wegzakken. Met enige regelmaat maken we met een grondboor wat gaten, zodat het water wat sneller verdwijnt en de algengroei vermindert. Dit helpt echter niet altijd afdoende en dan ontstaat er toch een natte plek.

Wat je absoluut niet moet doen is daar bijvoorbeeld blad op gooien. Hiermee bedek je de natte plek weliswaar met het idee dat het blad het vocht opzuigt, maar helaas, er ontstaat rotting waardoor de plek juist niet droog wordt.

Het gras verrot omdat het blad zon en wind tegenhoudt.

Laat de plek dus rustig drogen. Voor de tent is altijd een droog stekje te vinden op De Kooiberg.

Dank voor je medewerking!

Vriendelijke groet,
afdeling Veluwe



Blad op natte plek
Rottend gras onder blad



Buitenspoor verandert



We hebben het al een paar keer genoemd: met ingang van 2015 zal Buitenspoor er anders uit gaan zien. Wat gaat er precies veranderen, en waarom?

Waarom veranderen?

1 In 1914 verscheen het eerste clubblad van de NTKC. Het heette toen nog De Tent en bevatte bestuursmededelingen, verslagen, reisbeschrijvingen en kampeertechische informatie. Het is fantastisch dat de NTKC 100 jaar later nog altijd bestaat. Maar terwijl de mediawereld de afgelopen decennia drastisch veranderde, heeft Buitenspoor zich nauwelijks aangepast.

Nog steeds vormen bestuursmededelingen, verslagen en aankondigingen van activiteiten de hoofdmoot van het

blad. Tussen de uiterste inleverdatum van kopij en het in de bus vallen van het gedrukte nummer zit echter steeds een maand productietijd.

Op de website kan veel sneller, vaker, makkelijker en goedkoper actuele informatie worden toegevoegd.

Aan een helder en gebruiksvriendelijk herontwerp van de website wordt op dit moment dan ook hard gewerkt.

Bovendien brengen we je ten minste een keer per maand via een digitale nieuwsbrief van het belangrijkste nieuws op de hoogte. (Heb je de

nieuwsbrief nog niet ontvangen? Geef dan meteen via www.kampeerclub.nl je e-mailadres door.)

De website moet je zelf bezoeken, de nieuwsbrief – als vooruitgeschoven post van belangrijke berichten op de website – komt naar je toe.

2 Website en nieuwsbrieven worden dus de middelen om actuele informatie mee te delen. Daarmee raakt het gedrukte Buitenspoor zijn huidige hoofddoel kwijt.

Afschaffen dan maar?

Nee! Wij denken dat veel NTKC-leden het fijn vinden om een aantal keer per jaar een tastbaar teken van hun club in huis te krijgen.

Een blad dat je eraan herinnert waarom je ook weer lid bent.

Met verhalen over kamperen, natuur en buiten zijn. Over de rijkdom van onze terreinen. En over mede-NTKC'ers: hoe beleven zij het kamperen en de zelfwerkzaamheid binnen de club? Verhalen, kortom, waarin de beleving van NTKC-kamperen centraal staat.



Versterking gevraagd

Om deze plannen te realiseren hebben we hulp nodig.

1. Weet je het een en ander van de natuur, kun je daar breed toegankelijk over schrijven en heb je tijd en zin om mee te werken aan een rubriek over dieren of planten op (of in de buurt van) NTKC-terreinen?
2. Schrijf je graag en goed, vind je het niet erg om een onderwerp aangedragen te krijgen en heb je tijd en zin om af en toe op verzoek van de redactie een tekst te schrijven of een interview te houden en uit te werken?
3. Fotografeer je op bovengemiddeld niveau en mogen we je er wel eens opuit sturen voor een specifieke fotoopdracht?

Wil je – regelmatig of af en toe – een bijdrage leveren op een van bovenstaande gebieden, stuur dan een e-mail naar buitenspoor@kampeerclub.nl.

We nemen heel graag contact met je op.

3 Dat soort verhalen bindt niet alleen leden, maar laat ook geïnteresseerde niet-leden zien wat er aantrekkelijk is aan de NTKC. Daarmee kan Buitenspoor ook een rol spelen bij promotieactiviteiten.

Is dat echt nodig?

Ja! Het aantal overnachtingen neemt af. Om dezelfde inkomsten te blijven genereren hebben we daarom meer leden nodig. Tegelijkertijd vergrijsst onze ledenpopulatie. Door ‘natuurlijk verloop’ zal die dus op termijn flink slinken. Alleen als we die trend kunnen keren, zal het ons lukken om nóg eens 100 jaar te blijven voortbestaan.

Wat verandert er precies?

Twee grote veranderingen zijn de volgende.

1. Buitenspoor verschijnt met ingang van 2015 niet meer zes keer, maar **vier keer per jaar**.
2. Alle informatie die aan een specifieke datum is gebonden, wordt voortaan niet meer in Buitenspoor gepubliceerd, maar op de website. Dat betekent – en hier zullen we met z’n allen vermoedelijk flink aan moeten wennen – dat niemand meer verslagen van kampjes en activiteiten

naar Buitenspoor hoeft te sturen. We zullen ervoor zorgen dat hiervoor een mooie, makkelijk te vinden plek op de website wordt gecreëerd. Hetzelfde geldt voor aankondigingen, in memoriams en snel achterhaalde informatie als de kleine berichten. Ook de afdelingsberichten met hun kalendergebonden informatie (‘Afdelingen & Secties’) krijgen voortaan een plek op de website.

Wat willen we nog wél graag toegezonden krijgen?

De volgende inzendingen zijn en blijven meer dan welkom:

- Tips voor de rubriek Kamperen in Europa.
- Berichten over een doorgeemaakte natuur- of kampeerbeleving. Voorbeeld: de bijdragen over ransuilen elders in dit nummer.
- Verslagen van buitenlandse reizen, gerelateerd aan kamperen, natuur en/of buitensport.
- Sterke kampeerverhalen.
- Ook stellen we het nog altijd zeer op prijs als je je mooiste foto’s uploadt via www.kampeerclub.nl/leden/fotoarchief. Probeer als je wilt ook eens om je ervaring van het fotomoment in een paar woorden of zinnen te omschrijven.

Wat komt er nog meer in Buitenspoor?

- In elk nummer lichten we één van onze terreinen uit, met onder meer een rondleiding door de terreincommissaris.
- Kampeergadgets en -tips, zowel voor tenters als caravanners.
- Kinderpagina.
- Interviews met leden.
- Ook de jeugd zal niet vergeten worden.
- Achtergrondverhalen bij jaarlijks terugkerende NTKC-activiteiten (wadlopen, burl-excursies enzovoort).
- Geen afdelings-, maar terreinberichten: wat speelt er per terrein op het gebied van natuur? Welke duurzame resultaten zijn er bereikt in de werkweekenden?
- Dat, en meer ...

Redactie Buitenspoor



EENPITTER Door de tuin van Nederland

Zwerftocht 20-21 september

Een 'aangevulde' pizza

Voor dit gerecht heb je een pan of liever nog een koekenpan nodig met een even grote diameter als een in de supermarkt gekochte pizza Margarita. Maar ... geen probleem wanneer die pan niet voorhanden is, dan snijd je de pizza voor verdere bereiding alvast in punten. Zo kun je dus, zonder dat je een oven nodig hebt, een smake-lijke pizza bereiden.

voor 2 personen

Laat twee pizza's Margarita (uit de supermarkt) ontdooin. Vul de pizza's zelf aan, bijvoorbeeld op een van de volgende manieren:

- Verdeel een blikje ansjovis over de pizza's en leg tussen de ansjovis plakjes mozzarella. Strooi wat fijngesneden verse oregano over de pizza's.
- Verdeel 100 gram salami in plakjes en een handjevol in ringetjes gesneden zwarte olijven over de pizza's. Bestrooi de pizza's rijkelijk met geraspte emmentaler.
- Bak 250 gram in plakjes gesneden gemengde paddenstoelen en een fijngesnipperde rode ui even in wat olie en verdeel die over de pizza's.

Pak elke pizza in aluminiumfolie en leg ze in de pan. Ze kunnen eventueel op elkaar gelegd worden.

Laat de pizza's op laag vuur in ongeveer 15 tot 20 minuten gaar worden.

De pizza's zullen er niet hetzelfde uitzien als wanneer ze uit de oven komen, maar de smaak is er niet minder om. Overigens: als je ze ingepakt op de barbecue legt lukt het ook prima.

Henk Trimbach
eenpitter@kampeerclub.nl

Alle Eenpitterrecepten vind je verzameld op de ledensite.
Klik: [Algemeen](#) > [Buitenspoor](#) > [Recepten](#)



Deze nazomer hebben we weer een prachtige toeristische zwerftocht uitgezet in het gebied dat we ook wel de tuin van Nederland noemen, net over de IJssel in Overijssel. De tocht gaat door bosrijk gebied, via vele landgoederen door een prachtig coulissenlandschap en doorkruist mooie watertjes. De tocht is geschikt voor zowel lopers, fietsers als kanoërs. De benodigde kaart is 27G - Olst en als je een beetje goed plant kun je 90% onverhard lopen.

Voor de lopers:

Startcoördinaat is 205.93-476.67. De tocht is ongeveer 14 km lang, de aanlooproute vanaf station Deventer naar het startcoördinaat is ongeveer 3 km extra via diverse routes. Reizigers met het openbaar vervoer kunnen het beste uitstappen op station Deventer. Vanaf het station kun je door het prachtige stadscentrum langs de IJssel lopen, maar je kunt ook schitterend via de diverse stadsparken een route richting het eerste coördinaat uitstippelen. Wil je met het openbaar vervoer dicht bij het coördinaat uitstappen, neem dan buslijn 3 (Zandweerd/Platvoet), uitstappen halte Lookersdijk.

Voor de autorijders:

Parkeren kan, als je via het centrum wilt, op twee plaatsen:
1. Onder de Wilhelminabrug: parkeergarage Wilhelminabrug, Emmastraat, 7411 EK Deventer. Dagtarief € 10,- (zondag gratis), achteraf cash betalen (pas op! gepast betalen, apparaat wisselt kennelijk niet). Coördinaat parkeerplaats Wilhelminabrug is 207.82-473.85.
2. Aan de andere kant van de IJssel,

op De Worp bij het voetveer (vaart de hele dag door). Coördinaat parkeerplaats De Worp is 207.15-473.71. Of je kunt je auto parkeren dicht bij het startcoördinaat bij het Sportpark Zandweerd. Coördinaat parkeerplaats Zandweerd is 205.98-476.11.

Tijdens de tocht kun je bij diverse landhuizen een lekker kopje koffie drinken, dus je kunt er een tocht met luxe pauzemomenten van maken. De kampeerplek zal elke rechtgeaarde zwerfgroeper zeker bevallen. Een mooi natuurlijk plekje. Er is drinkwater, een toilet en zelfs een heerlijke koude douche aanwezig! Vuur maken bij de tent mag en er is hout genoeg te sprokkelen. Degenen die van lekker lui houden; als je je tentje hebt opgezet is het zo'n 1,5 km naar een eenvoudig eetcafé. Honden mogen mee op deze tocht. Wel is het raadzaam om je aan de regels van het aanlijnen te houden. Er is daar een lik-op-stukbeleid ten aanzien van loslopende honden op ongeoorloofde plaatsen. Er zijn halverwege de tocht ook heerlijke zwemplekjes, voor zowel baas als hond. Ook zonder hond is het water heerlijk uiteraard!

Fietsers kunnen diverse routes naar eigen keuze samenstellen. Vlakbij landgoed Nieuw Rande vind je een mooi paneel met prachtige fietsroutes (205.58-477.40), maar je kunt ook een prachtige tocht uitzetten via de knooppunten. Vanaf Zutphen, Deventer, Zwolle ... er zijn vele mogelijkheden. Het kampcoördinaat voor de fietsers vind je bij knooppunt 72.

Voor **kanoërs** is er een prachtige route via de Zandwetering en de Soestwetering. De route vanaf Deventer (startpunt in Keizerslanden) is ongeveer 15 km. Je kunt hem korter maken door bijvoorbeeld in Diepenveen te starten. Je moet een aantal keer overdragen, onder andere bij een vistrap, en je eindigt op nog geen 100 meter van de kampeerplek. Info over (een deel van) de route kun je vinden op <http://www.kano-web.nl/kaartjes/zandwetering.gif>. Wil je gaan kanoën, neem dan even contact op met de organisator van de tocht over het eindpunt van de tocht (Marie Antoinette, zwerftocht@masmink.nl of 06-27082476).

Het gaat weer een schitterende tocht en een heerlijk kampement worden! Tot ziens op 20 september.

Marie Antoinette Smink



Houtvuurkamp

Waar rook is is vuur, maar niet op Het Groene Hart in Hazerswoude, want daar kun je in het weekend van **13 en 14 september** leren hoe je een goed brandend vuur maakt, zonder rook. Dit wordt weer een superweekend, daar steek ik mijn hand voor in het vuur. We gaan jullie in vuur en vlam laten staan, want wij hebben voor hetere vuren gestaan. We zullen meerdere ijzers in het vuur hebben, van een goed kookvuur tot een vuur waar een ieder zich aan kan warmen. Als klap op de vuurpijl gaan wij jullie het vuur aan de schenen leggen, want wie kan het snelste een vuur maken zonder vuur, en zonder olie op het vuur te gooien?

Dus hoort, zegt dit als een lopend vuurtje voort. Tot snel!

Afdeling Hart van Holland

Hardlopers opgelet!

Dit kun je niet laten lopen!

De Springendalloop: één van de honderd leukste lopen in Nederland.

De Ootmarsumse Lopers Club houdt op **15 november 2014** een recreatieve loop, dwars door en midden in het Springendal, door glooiend landschap met unieke vergezichten, over kronkelende bospaden en af en toe een stukje verharde weg. Een mooie gelegenheid om op kampeerterrein 't Springendal je tentje op te zetten, eventueel met je loopmaat als introduc . Als jij dat wilt, krijg je 's avonds na het loopje een lekkere maaltijd voorgeschoteld.

Je kunt kiezen uit 5, 10 of 15 km. De start is voor iedereen om 14 uur, schuin tegenover het NTKC-terrein 't Springendal bij de Hoeve Springendal. Kleedaccommodatie is aanwezig en douchen is mogelijk.

(Overigens kun je op het NTKC-terrein ook warm douchen.) Na afloop is er in de typisch Twentse sfeer gratis koffie en gebak. Daarna kun je tegen betaling een lekker glaasje gl hwein drinken (of meer!).

Voor verdere info zie www.hardloopkalender.nl of rechtstreeks: <http://www.hardloopkalender.nl/loopevenement/1388148895/Springendalloop>. Binnenkort zal op de site van OLC 93 ook informatie staan: www.olc93.nl.

Inschrijven kan vanaf 1 oktober. Vorig jaar was het aantal deelnemers gelimiteerd (400 lopers), dus wil je meedoen, schrijf je dan bijtijds in. 's Avonds bij het kampvuur zullen Maria en ondergetekende jullie (als je vooraf geld overmaakt) voorzien van een lekkere kampmaaltijd. Ben je supporter en loop je niet mee, maar wil je wel

mee-eten: dat kan. Maak geld over en wij doen ons best. Als een en ander in de smaak valt kan het een terugkerend evenement worden, lijkt me leuk!

Samengevat:

1. Schrijf je online in.
2. Wil je op het NTKC-terrein mee-eten, maak €6,- over t.n.v. Gera Weber, rekeningnummer NL08 INGB 0003 2735 29, onder vermelding van 'Maaltijd 15 nov'.
3. Stuur mij een mail dat je komt slapen en/of eten (gera@bosweb.demon.nl); dat is handig voor mijn planning. Houd er wel rekening mee dat ik in verband met vakantie in oktober/november mogelijk niet reageer op je mail.

Dit kun je niet laten lopen! Tot ziens in Ootmarsum,

Gera Weber

Heilzaam

Impressie van een kandidaat-lid

Door de sneeuw van neerdwarrelende boomzaadjes kijk ik naar de rustig wapperende NTKC-vlag. Een witte vlinder fladdert voorbij, een merel kijkt me nieuwsgierig aan en twee vliegen ruzi n in de zon. Een ekster nadert met geopende bek van de warmte.

Ik zit voor mijn tentje wat te niksen. Ik heb een paar dagen verlof: er even tussenuit. Dan word ik gebeld door een kennis dat we een afspraak hadden. Ik schaam me dat ik hem vergeten ben. Mijn dagelijkse besognes lijken ver weg. Dit terrein in Austerlitz is heilzaam om even bij te komen. Dagen van bezinning.

Wat een prettig terrein daarvoor met tentje en kampeerspulletjes. 's Avonds komt de kampmeester een praatje maken en innen. Hij was er nog niet toen ik gistermiddag aankwam; ik werd toen verwelkomd door een stel dat voor de caravan zat. Ik zei wat zenuwachtig dat ik wilde komen proefkamperen en ze zeiden me gewoon maar een plekje uit te zoeken; even later kwam meneer nog vriendelijk informeren of alles goed ging en of ik nog wat nodig had. Een vriendelijker ontvangst kan ik me niet voorstellen. Ik voelde me meteen thuis en op m'n gemak. Het is wat ik nodig heb.

De kampmeester vraagt me meteen op de koffie voor het administratieve onderdeel. Hij legt op schilderachtige en humoristische wijze uit wat de NTKC te bieden heeft en waar ze voor staat. Een solide club die kampeerplezier in de natuur biedt en waaraan de leden substantieel bijdragen.

Ik kijk met genoeg terug op mijn proefdagen op het terrein van Austerlitz. Heerlijk rustig, groen, en goede voorzieningen. Bedankt NTKC voor dit heerlijke verblijf en de vriendelijke gastvrije atmosfeer! En het ontbreken van een afwasvoorziening? Ach, daar kom ik wel overheen.

Waldi Smits, inmiddels lid NTKC

Jubileumkamp De Hertenweide

13 en 14 september

Nationaal Park Drents-Friese Wold is  n van de grootste natuurgebieden in Nederland.

Op de grens van de provincies Drenthe en Friesland wisselen bos, heide, stuifzand en grasland elkaar af. 35 jaar geleden kocht de NTKC in dit gebied een stuk grond.

Zo ontstond het terrein De Hertenweide, dat in loop van de tijd zijn huidige vorm heeft gekregen.

Op 13 en 14 september vieren wij dat De Hertenweide 35 jaar bestaat door samen te gaan kamperen in Zorgvlied.

Tijdens dit weekend organiseren wij de volgende activiteiten.

Zaterdag

- Geocaching-tocht met gps voor de kinderen
- Wandelspeurtocht
- ATB-tocht voor personen die graag vies willen worden met de fiets. In Appelscha zijn ATB-fietsen te huur. (Bij deelname is een fietshelm verplicht.)
- Onthulling van de nieuwe plattegrond en een fototoonstel-

ling van hoe De Hertenweide is veranderd in de loop van de tijd.

- Gezamenlijk koken en eten: demonstratie 'koken op een houtvuur' met aansluitend een stoofpot verzorgd door de firma Kookvuur en een tapasbuffet verzorgd door de kampeerders. Voor dit buffet nemen de deelnemers zelf wat mee, voor  n persoon extra, zodat iedereen van elkaars kookkunsten kan proeven en nieuwe idee n kan opdoen. Het toetje wordt aangeboden en gemaakt door afdeling Noord.

Zondag

- Klootschieten

Programma is onder voorbehoud en afhankelijk van deelname.

Als je zelf ook leuke activiteiten weet, geef het dan door of organiseer het zelf.

Graag aangeven als je van plan bent om te komen (e-mail harm1885@gmail.com of tel. 06-57332513), zodat wij ongeveer weten hoeveel personen er komen.

Harm Migchels, afdeling Noord

Foto Joep Vries, 1979





Rottum

Ainrommer tied

Cultuurweek op 't Aagt 13-18 juli

Deze week, die Wim eens in de vier jaar organiseert, was binnen een paar dagen volgeboekt. Er waren dertig gelukkigen. En die gelukkigen hebben veel beleefd en veel geleerd.

Zo heb ik bijvoorbeeld altijd gedacht dat het Gronings niet veel meer was dan een ingeslikte 'n'. Hoezeer zat ik er naast! Het is een taal en als Groningers Gronings spreken, versta ik er niks van! We hebben bijna iedere avond naar de Groningse liedjes van Ede Staal geluisterd en langzaam, dankzij de bezielende uitzettingen van Wim, gingen we ze beter begrijpen. Prachtige, weemoedige teksten, heel muzikaal gebracht. Vanaf de eerste bijeenkomst in de kampvuurkuil werd duidelijk dat het een bezielde week zou worden. Passie, de taal en de geschiedenis zouden dagenlang onze leidraad zijn en het heeft geen moment verveeld.

'Lees het landschap!'

Iedere glooiing, iedere wierde, elke boerderij en elke dijk vertelt een verhaal. Glooiingen vertellen over meanders van oude rivieren, boerderijen en oude borgen vertellen over voorspoed, rijkdom en dikwijls ook over de daaropvolgende neergang en ten slotte armoede. Veel grote borgen zijn verdwenen, enkele zijn nog intact en te bezoeken. De kerkjes zijn eeuwenoud, de wierden nog véél ouder. Veel kerkjes werden speciaal voor ons opgesteld en dan vertelden een koster, gids en in Usquert een voormalig schoolmeester met veel passie de verhalen die bij dat kerkje hoorden. Ook wel eens een beetje lang, maar dan wist Wim met een tactische vraag ons te verlossen.

Passie

Passie was overal deze week. Om te beginnen bij Wim zelf: de passie is zichtbaar in zijn hele lijf als hij verhalen vertelt over Groningen, de geschiedenis, het landschap en de Groninger cultuur. Ook passie bij Clara en Martien, die een eeuwenoude boerderij hebben

gekocht en die nu samen aan het restaureren zijn. Een droomplek, van binnen al bijna in originele staat bewoonbaar, met 'mooie' kamers met oude schilderijen en bedsteden, de keuken op orde (koken op hout!) en gigantische schuren. Een klus die amper te overzien is.

En passie bij de machinist, zoals hij zichzelf noemde, van De Waterwolf, het grote gemaal bij Electra aan het Reitdiep, dat sinds 1920 in een gebied van 100.000 ha het waterpeil regelt. Hij begon zijn verhaal op verzoek van Wim in het Gronings; Wim vond dat we het zo langzamerhand maar voldoende onder de knie moesten hebben. Maar nee, gelukkig stapte de man soepel over op ABN. De gigantische pompen maakten veel indruk.

Passie bij boer Harkema, die op zijn erf zijn eigen kerk bouwde. Illegaal, maar dat deerde hem niet, hij deed het gewoon. Er was een meneer, die ons vertelde hoe het allemaal zo gekomen was (boer Harkema is overleden) en zijn verhaal afsloot door op de kansel van het (mini-)kerkje een lied van Schubert aan te heffen. Hij kon goed zingen.

Zo veel mooie plekjes

Allersmaborg, daar was in de boomgaard ooit het eerste kam-

Fransum



peerterrein van de afdeling Noord. In onze groep nu waren twee mensen, die er toen gekampeerd hebben. Mooie plek!

Garnwerd: een straatje van zo'n twee meter breed, voor alle huisjes links en rechts stokrozen in alle kleuren roze en rood.

Hornhuizen, waar we de toren beklimmen en kilometers ver konden kijken.

Vierhuizen, met een beschaduwde kerkplein – heerlijk toen het zo warm was en we onze lunchpauze hielden.

Fransum met de dertiende-eeuwse kerk en de stenen preekstoel.

Niehove, Rottum ... te veel om op te noemen.

Ze hebben mooie terrasjes in Groningen. Het mooiste was dat in Garnwerd, waar we met dertig man om koffie met gebak vroegen, terwijl er maar één meisje kon ober. Gelukkig hadden wij Mike: die sprong als een volleerd ober in.

Handige mannen

Het was warm in Groningen, zo warm, dat toen we langs de Waddenzeedijk flink de wind in de rug hadden eigenlijk niemand dat prettig vond – te weinig verkoeling. En het is niet anders, het moet gezegd: toen we op de laatste dag vijf leuke banden hadden waren het de mannen (en steeds dezelfde) die het probleem oplossen. Wij vrouwen stonden op de dijk uit te kijken over de Waddenzee (met nog een paar mannen).

Ainrommer tied

Op een avond gingen gidsen van de historische vereniging van Eenrum met groepjes NTKC'ers Eenrum rond. Op ieder hoekje, van ieder huis wisten zij een verhaal te vertellen. Over de joden die weggevoerd en vermoord zijn, over de molen, de pompen, de zes (!) bakkers die ooit in Eenrum hun brood verdienden, over Aagt natuurlijk en over de klokken die uit de toren geroofd werden en gelukkig op de bodem van het IJsselmeer terecht kwamen. Over Ede Staal die hier in de kroeg opgetreden heeft en over de klompenfabriek.

En over de zonnewijzer met de Ainrommer tied. Eerlijk gezegd: ik kon het lang volgen, maar op zeker moment werd het me te moeilijk. Zeker is, dat het een volmaakte zonnewijzer is en bijzonder omdat

hij horizontaal is. Ainrommer tied is zonnentijd en dat is wat anders dan onze horlogetijd.

Onder de linde

De laatste avond bakten we pannenkoeken in een grote kring onder de linde, die bij de ingebruikneming van het terrein geplant werd. Anke schetste in haar dankwoordje het beeld dat we allemaal in de afgelopen dagen zo zijn gaan waarden: dertig fietsen achter elkaar op een smal fietspad.

Wim voorop, met zwaaiende armen: kijk daar! Dan een haakse bocht naar links en voor de achtersten in de rij ontvouwt zich dan het schouwspel van de ene na de andere fietser die zich uit de rij vóór je losmaakt en zichtbaar wordt.



Ruigezand

Jan had een mooi gedichtje geschreven in zijn eigen Achterhoeks (omdat dat nu eenmaal zijn taal is) en dat kwam kort samenvat en vertaald neer op:

Groningen, je hebt mijn hart geraakt.

Je taal klinkt me vreemd in de oren

En spreken kan ik het niet.

Groningen, wat ben je mooi,

Met je graan en de koeien,

De wierden en de kerken.

Groningen, wat ben je mooi, wat ben je schoon.

Ik kom terug.

Ik vergeet u niet.

En zo is het, 't was mooi.

ineke dammers

Caravansectie op de Bretonse toer



Bretonse toer

Foto's Ruud Veldkamp

Kijk daar eens. Terug van de Bretagnetoer met de Caravansectie. Hoe was het?

Een heerlijke tocht, ik kan niet anders zeggen. Prima op elkaar ingespeelde groep, en veel gedaan en gezien. De ene dag was er een programma, de volgende dag kon je naar eigen idee invullen. Een perfecte formule die de toercommissie voor dit soort reizen al langer hanteert. En op een vrije dag is er altijd koffie voor wie bij de caravan blijft.

Eind mei, begin juni zijn jullie vijftien dagen op pad geweest. Hoe moet ik me zo'n toer voorstellen? We hebben op drie kampeertreintjes gestaan. Saint-Benoit-des-Ondes en Trélévern aan de noordkust van Bretagne, en Pors Peron aan de Bretonse zuidkust. Na vijf dagen was het steeds verkassen, dus echt toeristisch kamperen op z'n NTKC's.

Mont St. Michel

Vanuit Saint-Benoit hebben we onder leiding van een Engelstalige gids door het oude centrum van Saint-Malo gezworven, en samen een rondwandeling bij Fort La Latte op Cap Fréhel gemaakt. Daar kwamen de vogelaars en wandelaars onder ons goed aan hun trekken. Op eigen gelegenheid hebben de toeristen in die dagen de beroemde Mont-Saint-Michel bezocht.

Trélévern was een goede uitvalsbasis voor een rit met de stoomtrein

van Paimpol naar Pontrioux door de vallei van de rivier de Trieux en een boottocht naar de Sept Îles – waar een grote kolonie jan-van-genten huist. Onze boot voer er ook rakelings langs een rots met zeehonden. Op de vrije dagen zijn er de nodige wandelingen en fietstochten gemaakt door het Bretonse land en langs de imponerende kust met zijn grillige rotspartijen, schuimende golven en verre horizons.

Vanuit onze derde stek heeft de camping-eigenaar ons meegenomen voor een kustwandeling langs de vermaarde GR34 en hebben we van de Bretonse scheepvaart geproefd in het Havenmuseum van Douarnenez. Natuurlijk kon een bezoek aan Pointe du Raz, het uiterste puntje van Bretagne - waar het Kanaal en de Atlantische Oceaan elkaar ontmoeten - niet ontbreken. Een programma dus van reizen en trekken, ontdekken, ontmoeten, onderlinge informele contacten en samen muziek maken. Alle eer aan Ruud en Corry Veldkamp die het programma voor deze buitenlandtoer hebben opgezet, en aan Wim en Wil van Kouteren die op de achterhand ondersteuning hebben verleend.

Hoe hebben Ruud en Corry de Bretagnetoer zelf ervaren? Ik heb het ze op de slotavond

gevraagd. Dit is wat ze er zelf over zeggen.

Sept Îles topper

Ruud: 'Het is geworden wat ik ervan heb verwacht. De drie plekken waar we hebben gestaan zijn goed bevalen. Ik ben tevreden over de keuze van de activiteiten die we hebben aangeboden. Je kon merken dat iedereen het naar zijn zin had. De tocht naar Sept Îles vonden Corry en ik de topper, en dat vonden er meer.'

Corry: 'Saamhorigheid, gezelligheid. Zo is het op mij overgekomen. De ene dag samen eropuit, de andere dag ruimte voor eigen initiatief. Daar houden we in het programma rekening mee. Over een paar jaar weer? Wat mij betreft! Misschien een ander deel van Frankrijk, of een keer de plas over. Wel met een groep die het aandurft, want de leeftijd gaat meespelen. Misschien dat onze aanpak ook jongere ouderen aanspreekt.'

En de deelnemers, wat vonden zij van de toer?

De toespraakjes, gedichten en liedjes tijdens het slotdiner lieten aan duidelijkheid niets te wensen over. Over de perfecte organisatie, het informele leiden van de toer, de interessante excursies, de mooie kampeerplekjes, de culinaire hapjes uit de toer- en de Bretonse keuken. De waardering werd onderstreept met een medaille en een verrassingspakket voor Corry en Ruud en een attentie voor Wim en Wil. En voor de veertig deelnemers was er een onderzetter met het Keltische symbool de Triskel, als blijvende herinnering aan deze Bretagnetoer.

Zo'n buitenlandse toer is dus voor herhaling vatbaar? Zeker te weten.

Herman Meijer



Elf spellen en een verborgen schat

Sport, Spel en Familieweekend Hazerswoude

De WK voetbalwedstrijd Nederland - Costa Rica kwam ertussen, dus stond er een tv in het Praethuis. Ondanks dat Nederland verloor was het een gezellig samenzijn. En dat gold voor het hele weekend. Het weer hebben wij niet in de hand, maar dat er met gedeeltelijk minder goed weer toch leuke activiteiten te doen zijn, daar staan wij in Hazerswoude garant voor. De elfspellentocht was een succes, kinderen en ouders speelden met veel plezier alle elf de leuke spellen. De stemming was vrolijk tijdens het ballonnenvervoer, het snoep Happen, het spijkerpoepen en het Siamese voetbal. Ook het ring- en frisbeewerpen waren populair.

Zondag stond er genoeg wind, dus konden de zelfgemaakte vliegers goed uitprobeerdd worden. Het zoeken naar de verborgen schat was voor de kinderen een flinke uitdaging. Want wat als je onbekend bent op het terrein, waar is dan 'de tweede grote kampvuurkuil'? Zo werd het een hele zoektocht. Natuurlijk is uiteindelijk de schat gevonden en waren de kinderen dik tevreden en dolgelukkig.

Afdeling Hart van Holland





Jeu-de-bouleskamp Ouddorp

Zaterdag 21 juni werd voor de 39e keer gestreden om de felbegeerde 'Dukdalf'-wisselbokaal.

Ondanks de niet al te beste weersvooruitzichten was er een groot aantal deelnemers op Ouddorp neergestreken. Het terrein lag er prachtig bij en ook de baan was door Maarten in concours-conditie gebracht.

Tijdens de gezamenlijke koffie zaterdagochtend werd er ingeschreven. Er waren 24 volwassen deelnemers. Dit jaar helaas geen kinderen.

Na de opening door de voorzitter van de afdeling vond de loting plaats en werden de teams gevormd. Bij het tweede kopje werden de kansen van de verschillende teams besproken.

Het toernooi begon om 13.00 uur. In tegenstelling tot vorig jaar, toen het wel erg nat was, was het nu prima speelweer. Een mooi zonnetje en een goede temperatuur. Alle teams speelden een keer tegen elkaar. In totaal werden er zeven ronden van tien minuten gespeeld. Soms was er wat verwarring als een van de teams vergat om rode stippen op de ballen te plakken, waardoor de scheidsrechter geen onderscheid kon maken tussen de verschillende teams.

De wedstrijd werd voortvarend geleid door onze 'vaste' scheidsrechter Els de Vos. Het was voor haar een hele klus zo lang achtereen scherp te blijven.

Tijdens de wedstrijd was zoals gebruikelijk de catering weer prima voor elkaar. Het bleek al snel dat er meerdere teams waren met een hoge score. Dat beloofde nog wat voor de finale op zondag.

Na een hevige strijd was het rond 17.00 uur tijd voor een wijntje en een hapje. 's Avonds bij het kampvuur was

er gelegenheid de wedstrijd nog eens door te nemen en gezellig met elkaar wetenswaardigheden uit te wisselen.

Zondag begon onder het genot van een kopje koffie de finale. Om uit te maken welke teams tegen elkaar speelden werd er geloot, waarna elk team nog een ronde speelde om zijn score te verbeteren. Na enig optelwerk bleken twee teams een gelijk aantal punten te hebben; daarom moesten deze nog een keer tegen elkaar spelen.

De hoogste score over de twee dagen werd behaald door team F bestaande uit Co Zijwiecki, Ad Wouters en Annemarie Dobbeling.

In de persoonlijke finale bleek al snel dat Ad een ervaren speler was. Ondanks het prima spel van Co eindigde Ad op de eerste plaats. Co werd tweede en Annemarie derde. Vervolgens was het aan de voorzitter om, onder applaus van de deelnemers, de felbegeerde wisselbokaal uit te reiken aan Ad. Elke finalist kreeg ook nog een prachtige in NTKC-stijl geborduurde handdoek.

Mede door het prachtige weer en de uitmuntende sfeer was het een geslaagd jeu-de-bouleskamp. Tot volgend jaar op de 40e editie van het jeu-de-bouleskamp te Ouddorp. Wij verwachten dan een recordaantal deelnemers.

Hans Dobbeling

Kinderjeu-de-boules

Op eerste pinksterdag deden onze kleinzonen op Den Treek mee aan het jeu-de-boulestoernooi voor kinderen, georganiseerd door Leontien en en Wim

Het begon om 14.00 uur en het was gezellig druk. Er werd gespeeld op twee banen. Alle deelnemertjes kregen verschillende kleuren ballen en mochten één voor één gooien. In de pauze tussen de twee wedstrijden was er water/limonade en wat lekkers.

Na afloop, na veel rekenwerk, maakte Leontien de winnaars bekend. Zij mochten als eerste bij Wim in een bak met presentjes een

cadeautje uitzoeken. Daarna waren de nummers twee aan de beurt en daarna mochten alle andere deelnemers wat uitzoeken.

Het was een goed georganiseerd en gezellig toernooi. Ik denk dat wij namens iedereen spreken als wij Leontien en Wim hartelijk danken voor hun geduld, de goede organisatie en de presentjes.

Gerard Koekoek en Greetje Meijer



Royaal 100 jaar NTKC

Het is inmiddels alweer twee jaar geleden dat we ons eeuwfeest vierden. Een flinke staf van vrijwilligers heeft er destijds veel tijd in gestoken, met geweldig resultaat.

Eén ding is echter blijven liggen: de NTKC had graag ter ere van dit eeuwfeest het predicaat 'Koninklijk' verworven. Want zo'n onderscheiding geeft erkenning, maakt je als club bijzonder en draagt bij aan je naamsbekendheid.

Helaas, de organisatie kon de aanvraag om deze titel voortaan te mogen dragen er op dat moment niet bij hebben. We schoven dat klusje dus even voor ons uit; wat in het vat zit verzuurt tenslotte niet.

En zo werd dit jaar een werkgroepje gevormd dat na voorbereidend werk de gang naar het stadhuis in Utrecht ondernam, de gemeente

waar de NTKC statutair onder valt. Daar stond ons echter een teleurstelling te wachten.

De NTKC voldoet weliswaar aan de gestelde eisen, maar het predicaat wordt in principe slechts verleend bij gelegenheid van een bijzonder jubileum. Op het feest zelf dus, en niet ervoor of erna.

Het is niet anders. We hebben nu royaal de tijd om voor ons 125-jarig bestaan in 2037 een nieuwe poging te wagen.

Alle leden met een elektronische agenda mogen dit klusje er alvast voor ergens in 2035 in zetten!

Clemens Rutenberg

Ransuilen op De Heerkuil

Met een schrille schreeuw werden wij in het Hemelvaartsweekend verwelkomd op De Heerkuil. Het was niet het eerste wat in mij opkwam, maar volgens kenners was het een uil!

Tijdens het opzetten van de tent hoorden we meerdere kreten en uiteindelijk ontdekten we de dader, een ransuil. Hij was in het gezelschap van drie uilskuikens, takkelingen, die aan het klauteren en roepen waren in de boschage van het caravanveldje.

De naam ransuil komt van het Middelnederlandse woord 'ranse', een muts met een in plooiën afhankende kap. Het is een verwijzing naar de 'sluier' rond de kop, karakteristiek voor veel uilen. Een volwassen ransuil is goed te herkennen aan zijn oorpluimen. Bij jonge dieren zijn die minder opvallend, maar het geluid dat zij produceren



is onmiskenbaar. Ransuilen eten vooral muizen, maar willen ook wel eens een klein vogeltje pakken.

Het gaat niet zo heel goed met de ransuilen in Nederland, waarschijnlijk door biotoopverlies en concurrentie van de bosuil. Dit jaar is echter een goed muizenjaar en dat heeft invloed op de uilenstand. De drie jonge uiltjes zagen er ook piekfijn uit!

Overdag beperkte de actieradius van de uilen zich tot enkele favoriete bomen, waardoor de caravanbewoners van een privévoorstelling konden genieten. Vanaf de schemering tot de vroege ochtend waren de vogels echter ook in het aangrenzende maïsveld actief, en durfden ze zelfs de caravan als uitkijkpost te gebruiken!

Vliegvlug zijn ransuilen vanaf vijf weken en dan worden ze nog ongeveer vijf weken door de ouders verzorgd. De ouder-vogel werd ook gesignaleerd, dus zullen de Heerkuil-uiltjes tussen de vijf en tien weken zijn geweest.

Ransuilen verblijven bijna het hele

jaar door in hun broedgebied, maar zoeken elkaar 's winters op. In zogenaamde roestbomen of bosjes zijn dan soms tientallen ransuilen bij elkaar te vinden. In januari begint de paarvorming, in maart/april zoekt het paartje een oud kraaien- of roofvogelnest en begint met broeden. Na vier weken komt het eerste ei uit en laten de jonge uiltjes hun rauwe gekrijs horen. Hopelijk volgend jaar weer op De Heerkuil!

Ton Hermans en Karin Koppen

Twee weken later had één van de drie kleine uiltjes kennelijk het loodje gelegd. De overgebleven uilen vlogen nu over alle niveaus van het terrein. Peter van den Brink maakte deze foto, en schreef erbij: *'Opwindend om onder een ransuilennest te kamperen. De twee al vliegende jongen met hun ouders scheerden 's avonds bij de vlieg oefeningen rakelings over ons hoofd.'*

Begin augustus waren de uilen er nog steeds. Op 't Aagt zijn overigens ook kleine ransuultjes gesignaleerd.



Schapen op Roggebot

Foto Ingrid van Os

Enig op Roggebot

Op vrijdag 6 juni begon het pinksterweekend, Ineke was al 6 dagen op het terrein, voor haar een tussenstation op weg naar het Oerolfestival op Terschelling. Op vrijdag kwamen daar nog 6 Enigers bij. De tenten opgezet op de caravanweide. Toen wij aankwamen waren de schapen nog aan het grazen op dit gedeelte, een manier om tekenoverlast te bestrijden.

Sjoel Elburg

Op zaterdag zijn we op de fiets naar Elburg gegaan, heen over de dijk langs het water en terug door het bos. In Elburg was het feest!

Vestingval, een cultuurfestival met het accent op hedendaagse beeldende kunst. 27 kunstenaars toonden hun werk en overall klonk muziek, van klassiek tot een rondlopend dweilorkest.

Wij bezochten de oude synagoge (de Sjoel) waar wij veel informatie kregen over de geschiedenis van de joodse inwoners van Elburg. In de Sjoel was een prachtige tentoonstelling van textielkunstenaar Jackie Howard. In haar werk heeft zij vaak Hebreeuwse letters, teksten en symbolen verwerkt. De tentoonstelling duurt nog tot en met 13 september.

Schokland

Op eerste pinksterdag een mooie fietstocht gemaakt (70 km!). Over de Ketelmeerdijk langs het Ketelmeer, de Ketelbrug over en vervolgens aan de andere kant over de Zuidermeerdijk richting Schokland. Dit 'eiland' gerond. In het museum veel informatie gekregen over de geschiedenis van dit eiland. De Schokkers hebben een zwaar leven gehad en bij de totale evacuatie in 1859 werd hen zelfs de toegang tot Kampen geweigerd.

In december 1940 werd de dijk om de Noordoostpolder gesloten. Toen de dijk dicht was en het droogmalen begon verlieten de laatste ambtenaren het voormalige eiland. In 1942 werd na het droogvallen

van de polder het eiland omringd door land. Het voormalige eiland staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Via de brug over het Ramsdiep en over de IJsseldijk terug naar Kampen. Natuurlijk twee keer op een terrasje gezeten, want het was heerlijk weer en af en toe uitrusten is dan noodzakelijk vonden wij!

Na zo'n lange fietstocht had niemand meer zin in koken dus werden het pannenkoeken in Het Grote Kabouterbos. Vooral de sla die Etty bij haar pannenkoek kreeg was 'indrukwekkend'.

Genenbank

Op tweede pinksterdag vanaf het kampeerterrein de 'bronnen voor nieuwe natuur'-route gewandeld. Bronnen voor nieuwe natuur is een genenbank van ongeveer 60 verschillende soorten inheemse bomen en struiken (in totaal ongeveer 3500 exemplaren), aangeplant in het bos Roggebotzand. Van hieruit worden natuurgebieden in Nederland weer voorzien van de oorspronkelijke in Nederland voorkomende bomen en struiken.

's Middags heerlijk in de schaduw gezeten. Ingrid, Paulien en Anna vertrokken naar huis, de overigen gingen op dinsdagmorgen weg. Geen last gehad van noodweer en code rood was niet van toepassing op dit fraaie stukje Nederland!

Jenny Koekkoek

Kamperen in Amerika



Kamperen in Amerika, dat is voor een rechtgeaarde NTKC-er het walhalla! Er werd in 2006 al eens enthousiast over geschreven in Buitenspoor, door Albert Koelewijn, maar ik doe er graag nog een schepje bovenop.

Na jarenlang met veel plezier in Europa gekampeerd te hebben zijn we in 2010 begonnen met lange kampeerreizen in de Verenigde Staten. Onze eerste reis was naar het Zuidwesten, waar we direct overrompeld werden door de combinatie van ongeëvenaard natuurschoon en de campgrounds in de Nationale Parken. Die kampeerterrains zijn over het algemeen zéér ruim van opzet. Je hebt er allemaal een eigen picknicktafel en een vuurplaats. Hout koop je op het terrein zelf, voor een paar dollar. Het is ontzettend leuk om 's avonds al die vuurtjes te zien branden in het donker. En reken maar dat het donker is: van enige elektrische verlichting

is geen sprake. Denk niet dat deze gezellige vuurtjes voor veel nachtelijk lawaai zorgen, iedereen gaat met de kippen op stok en meestal is het tussen 21.00 en 21.30 uur al helemaal stil. Ook 's morgens worden de vuurtjes weer opgepord zodat men daar de worstjes voor het ontbijt op klaar kan maken. Dat kan heel vroeg in de ochtend zijn trouwens, want omdat je vroeg gaat slapen ben je ook vroeg weer wakker. Het is dan ook helemaal niet vreemd om, als jij om 6.00 uur 's morgens je hoofd uit je tent steekt, te zien dat de halve campground aan het opbreken is.

Voorzieningen zijn er in de parken in beperkte mate: in elk geval is er drinkwater en zijn er wc's, al dan niet met waterspoeling en soms met elektriciteit in het toiletgebouw. Het wordt allemaal heel goed schoongehouden. Douchen kun je meestal wel op andere plekken, in een hotel of bij een grotere camp-

ground. Soms zie je ook gewoon een bordje 'Public Showers' langs de weg. In de State Parks zijn wat vaker douches aanwezig. Het is een hele ervaring om midden in zo'n park te kamperen. Je voelt je echt één met de natuur. Er zijn ook commerciële campings, zoals de KOA's. Daar maken we af en toe gebruik van om bijvoorbeeld de was te doen of bij slecht weer een cabin te huren. Dat is over het algemeen heel betaalbaar.

Reserveren wordt in de Nationale Parken wel overal aanbevolen, maar wij doen het eigenlijk nooit. We weten immers niet hoe onze reis precies verloopt en willen de vrijheid hebben ergens eerder weg te gaan of juist langer te blijven. Gelukkig zijn er op de meeste campgrounds ook plekken 'first come first served', en het is ons tot nu toe altijd gelukt een plek te vinden. Zélf in Yellowstone. Je moet wel proberen om er zo vroeg

mogelijk aan te komen, maar omdat je meestal heel vroeg vertrekt is dat over het algemeen geen probleem. Alleen in Yosemite moet je echt een half jaar van tevoren reserveren.

In de praktijk overnachten we meestal 1 tot 2 nachten op één plek. Omdat al onze spullen in de auto blijven (doet iedereen hier) zijn we binnen een kwartier weer opgepakt. We nemen onze slaapmatjes mee van huis – op het gebied van slapen doen we geen concessies – en nog wat keukenspul. De rest kopen we allemaal ter plekke, inclusief een tentje. Dat is dan het goedkoopste exemplaar uit de supermarkt en het voldoet altijd prima (soms zijn ze alleen verkrijgbaar met een rood dakje, dat nemen we voor lief). In totaal zijn we voor zo'n \$ 130 à 150 klaar en het scheelt erg veel sjouwen vanuit Nederland. Bovendien hebben we het er in 2 of 3 dagen weer uit, als je het afzet tegen een hotelovernachting. Na afloop leveren we alles weer in bij de Goodwill, de Amerikaanse kringloop, zodat het een tweede leven kan krijgen.

Inmiddels hebben we een heel groot deel van het westelijk deel van het land doorkruist. Het Zuidwesten met z'n prachtige rode rotsen en ravijnen, het Noordwesten met de schitterende natuur en vulkanisch gebergte, het Midwesten vanuit Denver, en Zuidwest-Canada. Dit land laat ons niet meer los.

Voor wie meer wil weten: we hebben van onze reizen een blog bijgehouden met heel veel foto's en informatie. Kijk op www.bertensaskia.blogspot.com om je een beeld te vormen en op www.nps.gov voor informatie over Nationale Parken en de daarbij behorende campgrounds. Verder kun je erg veel nuttige info vinden op www.allesamerika.com. Klik bovenin door naar het forum. Natuurlijk kun je ons ook direct benaderen: sepapousek@vodafonevast.nl of 0646294754.

Wij wensen iedereen, waar dan ook, een heel fijne (kampeer) zomer!

Bert Veenstra en Saskia Papousek

Kamperen in Europa

Deze rubriek bevat aanbevelingen van leden over kampeerterreintjes in het buitenland. Indien het terrein beschikt over een internetadres vermelden wij het tevens in het totaaloverzicht op www.ntkc.nl > ledensite > kamperen > in het buitenland.

Spanje

Afgelopen jaar hebben we op een bijzonder leuk terrein in de Pyreneeën gekampeerd, Lo Closo. Het wordt al zo'n 20 jaar gerund door Jaco en Franka. Op hun website omschrijven zij het zelf als volgt:

Lo Closo: vakantieverblijf in de Spaanse bergen

In de Spaanse Pyreneeën ten westen van Andorra, vlak bij het Parc Nacional de Aigües Tortes y Sant Maurici, vind je Lo Closo.

Lo Closo is een tot vakantieverblijf verbouwd huis met een kleine camping. In het huis hebben wij, Franka Schuur en Jaco van Noort, voor onze gasten een appartement, vier hotelkamers en een eetzaal/zitkamer met bar ingericht.

De camping heeft plaats voor veertien tenten. We verhuren bovendien twee vakantiewoningen in het dorp.

Wat is Lo Closo?

Lo Closo lijkt op de Spaanse casas rurales, vakantiewoningen in een landelijke omgeving. Het ligt net buiten het authentieke dorpje Berrós Jussà op 1091 m hoogte in een stil dal.

Er komen vooral Nederlandse en Belgische gasten die van de bergen, rust en een informele sfeer houden.

Wij wonen er zelf permanent met onze kinderen Suus (1995), Joep (1997) en Tim (1999). In het hoogseizoen hebben we zo'n zestig gasten.

Het terrein is niet geschikt voor caravans.

Lo Closo, 25597 Berrós Jussà, Lleida, Spanje
E-mail jacovannoort@hotmail.com
Telefoon +34616240662
www.locloso.com

A. Wooning

Frankrijk

In 2011 hebben we een nachtje gekampeerd op camping **La Chassagne in Ronnet**, een plaatsje in de Auvergne. Een ruim opgezette camping met veel begroeiing, gelegen op een helling met onderaan een klein stroompje. De camping wordt gerund door een Nederlands echtpaar. In de oude gebouwen op de heuvel bevinden zich appartementen, het sanitair en een verblijf voor wat kleine dieren zoals ganzen en konijnen. Er is ook een klein zwembad.

Nadelen: sommige plaatsen zijn lastig te bereiken omdat je langs een steil stuk moet, en bij het beekje waar wij stonden was de grond erg hobbelig en hard door de klei. Afgezien van de gebouwen en het zwembad, die overigens vanaf enige afstand helemaal niet opvallen door de bomen en begroeiing, heeft het veel weg van een NTKC-terrein.

www.lachassagne.net

Joanne de Jonge

Tijdens de pinksterdagen werden we door kennissen uitgenodigd voor een inwijdingsfeest van hun huis in de Franche-Comté in Oost-Frankrijk. We besloten om er met ons mobiele Slee-huisje een aantal kampeerdagen aan vast te koppelen, om het voor ons onbekende gebied een beetje te verkennen.

De aanbevolen camping negeerden we, we zochten een terrein via de ECEAT-gids van biologische

boeren. Voor de zekerheid reserveerden we, de pinksterdagen zijn immers meestal druk bezet. We kwamen terecht op de **Camping Paysan le Moulin in het dorpje Gourgeon**, tot onze verrassing stonden we er alleen. De boerin vertelde ons dat ze het erg kleinschalig hielden en dat er altijd maar enkele gasten waren.

Het terrein ligt midden in landschappelijk gebied, het toiletgebouw is Frans-simpel en schoon en draait op zonne-energie. Het gebied is niet toeristisch, de Saône slingert er doorheen en geeft idyllische picknickplekken en prachtige vergezichten. Er zijn mooie kerktorens met een karakteristieke dakstijl. Alleen bij ongunstige wind hoor je op het terrein de Route Nationale en zo af en toe zijn er de geluiden van tractoren en landwerktuigen. Het hoort bij het landschap. Vanaf midden Nederland moet je er een tocht van pakweg 7 uur voor over hebben, maar dan valt er ook veel te genieten. Het adres is te vinden op de ECEAT-website.

Dries Oosterhof

Slowakije

De reis ging deze keer naar het zuiden van Slowakije, waar wij terecht kwamen op **camping Lazy, een SVR-kampeertreintje in Cerovo**. Het terrein is op een boerderij (onder meer geiten), met flink grote plaatsen. Uitstekend sanitair, prachtig landschap, in het voor- en naseizoen rustig maar in het hoogseizoen een fijne plek voor kinderen. Ontzettend leuk zijn de

twee ouderwets buiten lopende varkens (stinken niet) die ook dienen als gft-verwerker. Kinderen kunnen er paardrijden, er is een prachtige speelplek, prima sanitair, een moestuin waar je als kampeerder verse groenten kunt pakken, en er is heerlijke verse zuivel (geitenmelk, -yoghurt, -kaas) te koop. Uitermate vriendelijke tarieven (€ 13,50 voor twee personen in het hoogseizoen).

Vanaf het terrein breng je gemakkelijk een bezoek aan Boedapest en zijn er prachtige wandelingen te maken.

Tip: zonder boekje 'hoe zeg ik het in het Slowaaks' voelen wij ons wat ongemakkelijk. De lokale bevolking is overigens zeer behulpzaam en vriendelijk.

Verder: zorg voor goede banden, de weg naar het terrein is van mindere kwaliteit.

www.minicamping.eu

Mariska Schok

Baltische staten

We zijn zojuist zeven weken in Estland en Letland geweest. In de nationale parken van Estland zijn veel (gratis!) schitterende kampeerterrainen, voorzien van een schoon toilet en een kampvuurplek, met hout. Zie voor Estland: <http://www.visitestonia.com/en/holiday-destinations/national-parks>.

Op hun webiste kun je lezen: Camping is probably the best way to get close to the beautiful nature of Estonia. You will find camp sites in the National Parks and near popular resorts. Camping is only allowed at designated camp sites within the National Parks. Outside the parks, wild camping is tolerated. Along back country roads you can find places offering a generous hot country meal at very reasonable prices. Some of these pubs also offer camping possibilities on their land.

Ook in Litouwen en Letland kun je mooie primitieve kampeerterrainen vinden in of nabij de schitterende natuurgebieden.

Hans en Machteld Kampf

Frankrijk: Camping Paysan le Moulin in het dorpje Gourgeon



Kanoën op de Groninger Maren

24 en 25 mei 2014

Door de eb- en vloedbeweging van de Waddenzee ontstonden slingerende watergeulen in het Noord-Groningse land. Hieruit ontstonden de huidige Groninger Maren.

Tien NTKC'ers maakten twee kano-tochten over dit grillige waternetwerk, en spotten zelfs een ree. Omdat het het weekend van 10 en 11 mei erg slecht weer was, werd het jaarlijkse kanoweekend op 't Aagt in Eenrum twee weken opgeschoven. Dat bleek een goede beslissing, want 24 en 25 mei werden mooie en zonnige dagen.

Op zaterdagochtend vertrokken we rond 10 uur vanaf het kanocentrum in Wehe den Hoorn.

Een prachtige tocht van 14 kilometer voerde ons door de mooie natuur van de Groninger Maren. We zagen onder andere een moedereend met zeven kleintjes. Ook sprong er een ree het water in om over te steken. Tijdens een pauze onderweg maakten Werry en Tiny heerlijke koffie. Terug bij het kanocentrum kregen we nog een lekker ijsje voordat we teruggingen naar 't Aagt.

Op 't Aagt genoten we met zijn allen rond het kampvuur van een heerlijke vegetarische maaltijd, gemaakt door Arie. En onder het genot van een lekker wijntje werd



het erg gezellig. Toch ging iedereen op tijd zijn tent in, aangezien we ons zondag om 9 uur weer moesten verzamelen voor de tweede kano-tocht. Ditmaal kanoden we vanaf Wehe den Hoorn naar Pieterburen. Deze tocht was iets korter (12 km), maar daardoor hadden we de tijd om in Pieterburen rond te kijken.

De plaatselijke molen had een open dag. Iedereen kreeg van de molen een zakje tarwemeel. Daarna voeren we terug naar Wehe den Hoorn. We hebben allemaal een heerlijk weekend gehad, en kijken alweer uit naar volgend jaar.

Jolanda de Vries

Tellingen

zijn ze nuttig?

Sommige mensen willen altijd overal cijfers van zien en hoewel er veel onmeetbaars onder de zon is, ben ik het daar soms mee eens. Een van de meest gewilde, maar weinig of nooit uitgevoerde tellingen is die van het afscheidsmotief. Promo werd vaak 'om de oren geslagen' met de vraag om cijfers en nog vaker werden allerhande ballonnetjes opgelaten over wat de reden zou kunnen zijn van al die opzeggingen. In een wilde bui heb ik een aantal mensen toegezegd, dat ik op dat gebied wel eens een onderzoekje wilde doen. Ruim voor de ALV van dit jaar heb ik daarom Jeroen van Veen benaderd en gevraagd waar de opzeggings-mails bleven. Die bleken gewoon bewaard te worden en ook Martin Loerakker, zijn opvolger, bleek er zuinig op te zijn. Uit de mails van jaargang 2013/2014 heb ik een ruime, vele maanden overbruggende keuze gemaakt en op vier punten de opzeggingsredenen geturfd.

Die punten zijn:

- 1) Geldzaken (lekker duidelijk, geen geld om lid te blijven)
- 2) Nuttig gebruik van het lidmaatschap (geld is geen punt, maar als je nooit kampeert stap je uit)
- 3) Familiezaken (gezondheid, overlijden, scheidingen, kinderen die niet mee willen en door de ouders afgemeld worden)
- 4) Geen redenen opgegeven.

De telling gaat niet over het aantal vertrekkende leden, maar over het aantal meldingen en daarvan is de uitkomst: **12%** vertrok vanwege de kosten, vaak hoge lidnummers; **29%** vertrok omdat er niet meer gekampeerd werd, allerhande lidnummers; **30%** familiezaken, waarvan opvallend veel gezondheid, vaak lagere nummers; **29%** gaf geen reden op, meer hoge dan lage nummers, maar ook hier geen opvallend nieuwe nummers!

Niemand klaagde over kampeesters, spelregels, of andere sfeerbepalers. Er is ook geen enkele aanwijzing gevonden dat wij nieuwe leden niet kunnen vasthouden. Bij een volgende telling zal ik gezondheidszaken apart meenemen.

Veel plezier ermee!
Met vriendelijke groet van Promo,
Pieter Waalboer

Tentjes uit Down Under



Als redactielid van Buitenspoor overkomen je soms bijzondere dingen. We ontvingen een mail van een oud-lid dat alweer tientallen jaren in Australië woont. Binnenkort zou hij op bezoek gaan in Nederland, zou er nog belangstelling bestaan voor zijn twee oude Slee-tentjes? In Australië wil niemand ze hebben.

Een advertentie in Buitenspoor was niet meer te realiseren voor zijn vertrek naar Nederland, dus maakte ik een afspraak met hem tijdens een redactieweekend in Hazerswoude.

Hij kwam in gezelschap van zijn oude moeder die heel graag nog eens een NTKC-terrein wilde zien.

We dronken een gezellig kopje thee, haalden mooie NTKC-herinneringen op, zetten de tentjes op en mevrouw (91) wilde heel graag met kunstknijp en al nog op de foto voor de tent. Ze meldde er nu weer weken tegen te kunnen ...

Nu ben ik dus de bezitter van twee bijzondere Sleetjes die een hele reis gemaakt hebben. Een Slee Wervelwind en (waarschijnlijk) een Bliksem, die ik hopelijk ooit nog eens ga gebruiken ook.

Mariska Schok

Mijn weekend in Eenrum

46 avonturiers namen met Pinksteren deel aan het Groninger Landschapskamp. Ze maakten een waddentocht en verzamelden ter plekke delicatessen, waarvan na afloop een heerlijk buitendiner werd bereid. Er waren 18 kinderen bij. Eén van hen schreef de volgende impressie.



Toen ik met mijn ouders en mijn nichtje Emmelie aankwam op kampeerterrein 't Aagt gingen we eerst op zoek naar een leuk plekje om onze tent op te zetten. Dat was behoorlijk lastig want er waren veel mooie plekjes. Uiteindelijk kozen we voor een plekje uit de loop, want we hebben een hond (chihuahua-kruising) die voor het eerst mee ging kamperen. Daarna gingen we bij de kampvuurplek kennismaken met de mensen met wie we zouden optrekken dat weekend. Er waren ongeveer veertig mensen, waaronder veel kinderen. Het was erg gezellig en er waren lekkere dingen gebakken door een aantal mensen.

In de avond gingen we met een boswachter door een mooi natuurgebied lopen. Hij vertelde leuke dingen over vogels, rupsen en spuugbeestjes. Ook plukten we watermunt, waar we 's avonds zelf thee van maakten. In de verte kon je de Schotse hooglanders en de konikspaarden zien die gras aten en daardoor het gebied netjes hielden. Na de wandeling bedankten we de boswachter en gingen we terug naar het kampeerterrein, waar mijn vader en mijn hond Diva ons opwachten bij de tent. Diva mocht bij ons in de cabine slapen.

De volgende ochtend moesten we vroeg op. We verzamelden weer bij de kampvuurplek om van daaraf naar het wad te gaan. Na ongeveer twintig minuten rijden met de auto kwamen we aan bij het wad. Er stond een frisse wind, maar de zon kwam al op, dus ik had er zin in. We liepen verdeeld in twee groepen het wad op, achter onze gids aan. Onze gids heette Frits. Hij vertelde leuke dingen over de zeedieren die op het wad leven. Emmelie en ik waren al druk op zoek naar krabbetjes en andere beestjes en plantjes. Na een tijdje werd het wad steeds natter en Diva's pootjes zaten al onder de modder, net zoals onze



benen. Er zakte zelfs een man bijna tot zijn middel weg! Gelukkig is hij er wel weer uit gekomen. Emmelie en ik hebben ook heel veel gerold, gierend en gesprongen, waardoor we helemaal onder de modder zaten. We gingen in het diepere water garnalen zoeken. Het waren er erg veel en sommigen waren heel groot. Omdat je zo wegzakte in het slib kon Diva er zelfs niet meer lopen, dus die ging lekker in de draagtas. We gingen ook kokkels zoeken, dat was heel gaaf! Ze zaten maar een paar centimeter in de bodem, dus konden we ze met onze handen uitgraven. Voor zeekraal hoefde onze groep niet te zorgen, want die werd al geplukt door de andere groep.

In de middag begonnen we met outdoorcooken, onder begeleiding van buitenkok Calou die leuke en lekkere recepten had bedacht. Van alles dat we hadden gevonden en geplukt maakten we ons menu. Emmelie en ik maakten de bodem van de blauwebessentaart en het deeg voor de wafels, die we later bij het kampvuur gingen bakken. Mijn ouders maakten met andere mensen een zeekraalsalade. Een paar mannen gingen de kokkels schoonmaken, dat was een behoorlijke klus, want de beestjes waren heel klein en zaten in stevige schelpen. Iedereen maakte in een groepje een gerecht en toen alles klaar was gingen we het opeten. Emmelie en ik aten ook voor het eerst een oester. Het was allemaal heel erg lekker! Het was een heel leuk en geslaagd weekend!

Celia de Bruin (13 jaar)

Kamperen in een achtertuin

Ruim honderd jaar na de opkomst van het kamperen is er een nieuwe trend: kamperen in de achtertuin van particulieren.

Op www.campinmygarden.com bieden eigenaren hun 'achtertuinen' aan. Van een landgoed van enkele hectares tot een postzegeltuintje in de binnenstad – vorig jaar besteedde Buitenspoor hier al even aandacht aan.

Tuinbezitters stellen hun achtertuin maximaal 28 dagen per jaar ter beschikking, voor maximaal twee weken achtereens. Inmiddels doen zo'n 850 tuinbezitters mee, waarvan 300 in Engeland, het land van oorsprong van dit initiatief, 70 in Duitsland, 350 in de rest van Europa en 250 in de rest van de wereld.

De deeleconomie is het idee achter deze internet-gemeenschap. Zo veel mensen hebben een achtertuin, waarom deze niet delen met anderen? Bovendien is het een leuke manier om mensen te ontmoeten, zo stelt de beheerder van de website.

Er staan 6000 kampeers geregistreerd en sinds 2011 zijn er duizenden boekingen gedaan.

Je meldt je via de website aan bij de 'campingbezitter' en betaalt per nacht tussen de 0 en 30 euro. Faciliteiten zijn doorgaans een douche en internetverbinding, maar soms is ook een maaltijd inbegrepen.

Vergelijkbare websites zijn www.gardenforcampers.com en www.freagle.org, maar bij die laatste moet je als kampeerder ook je eigen achtertuin openstellen.

Mariska Schok

Naar Münster via de kanalen

Kennemerfietstocht 2014



De jaarlijkse week fietsen met de afdeling Kennemerland ligt (helaas) weer achter ons! Ook dit jaar was het weer een belevenis. Er waren veel oude bekenden, maar ook nieuwe deelnemers die, aangespoord door de vele verhalen, nu ook zelf de tocht der tochten wilden meemaken! Het is altijd een fietstocht op maat: je kunt rustig in je eentje genieten van het landschap, in groepjes op pad gaan of af en toe aanhaken. Onderweg kom je elkaar wel weer tegen op een terras, een mooi uitzichtplekje of, zoals in Duitsland veel gebeurde, bij een konditorei!

Jan, Pieter en Frank zijn lang tevoren druk bezig geweest om de routes uit te zetten en kampeerterreinen te reserveren. Dit jaar startten we op ons terreintje in Venray. Van daaruit fietsten we zaterdagochtend Duitsland binnen, om pas de volgende week zaterdag vlak bij ons kampeerterrein te Ootmarsum Nederland weer in te fietsen.

Op deze eerste fietsdag kwamen we langs bekende punten van een eerdere tocht, de Limes Route. Bij de veerpont over de Maas was dit keer de uitspanning 'Tante Jet' wél open en staken we, na de koffie met natuurlijk Limburgse vlaai, de rivier over! In het pelgrimsstadje Kevelaer keken we even bij de diverse kapellen en kerken, zoals de Kaarsen- en de Genadekapel.

En toen op weg naar Xanten. Veel fietsers hadden nog bijzondere herinneringen aan deze camping. Tijdens de Limes Route zijn hier tijdens een zware onweersbui diverse tenten onder water gelopen en naar hoger gelegen terrein verplaatst. Hoewel er overdag wel wat (mot) regen viel, hadden we tijdens de overnachting nu gelukkig beter weer.

Ook op zondag gingen we 's ochtends weer met een pont een rivier over, de 'Rhein' ditmaal. Even later begon het traject langs het kanaal. De daaropvolgende dagen bleven we prachtig langs de kanalen fietsen: links van het kanaal, rechts van het kanaal, over sluizen en steeds met uitzicht op de vele rijnsaken. Aangekomen op camping Sybergshof kon mijn fietsgroepje

nergens het NTKC-veldje vinden. Wat bleek ... we waren de eersten! Dit hadden wij nog nooit eerder meegemaakt. Net op tijd voor een enorme regenbui stonden de tentjes. Echter niet op het vooraf besproken terrein, dit tot grote ergernis van Jan en Pieter! Helaas moesten vele fietsers die nog onderweg waren hun tent wel in de regen opzetten.

De avond eindigde heel gezellig. We hebben het Nederlands voetbalelftal aangemoedigd terwijl we de tijdens de wedstrijd bezorgde pizza's opaten. Wat we precies gegeten hebben weet niet iedereen, er kwamen bijna 50 dozen met pizza's, maar welke pizza zat in welke doos?

De volgende twee dagen fietsten we verder langs kanalen en konditorieën richting Münster. Hier stonden we heel gezellig, met de scheerlijnen onder elkaars tenten door, op een stadscamping. Tijdens de rustdag in Münster bezochten velen het stadhuis, met de 'Friedenssaal' waar in 1648 de Vrede van Westfalen een einde maakte aan de Dertigjarige Oorlog. Nederlanders onderhandelden hier met de Spanjaarden over erkenning van de soevereiniteit van onze staat, wat het einde van de Tachtigjarige Oorlog zou betekenen.

Een ander hoogtepunt in deze stad is de astronomische klok uit 1540 in de St.-Paulusdom. Op het middaguur is er een klokkenspel en omgang van de Heilige Drie Koningen. Velen van de groep neuriëden mee met de eeuwenoude melodieën van het klokkenspel. De dag werd feestelijk afgesloten met het heerlijke toetje waarop

Laurens en Anke de hele fietsgroep trakteerden vanwege hun 45-jarige huwelijksdag!

In de loop van de week werd het weer steeds beter en gingen we van schuilen voor de regen naar het opzoeken van de schaduw. Aangekomen op de camping in Ibbenbüren bleek dat je hier kon zwemmen in een zandafgraving en dat er ijsjes te koop waren. Genieten dus van het zomerse weer! Via Bad Bentheim gingen we vervolgens alweer op weg naar ons eigen land.



Via de supermarkt in Ootmarsum om inkopen te doen voor het pannenkoeken bakken op de afscheidsavond kwamen we 'thuis' op ons eigen kampeerterreintje. De fietsweek was weer voorbij gevlogen.

Hierbij nogmaals dank aan degenen die deze tocht hebben willen organiseren. En ik kijk alweer uit naar de fietstocht in 2015!

Jenny Hoftijzer

Foto's Frank Moerman





Tips en wetenswaardigheden

Tekst en foto's: Louis van Ollefen

Van najaar beleven en belichten

Na de prachtige zomer laten zich hier en daar alweer verkleurende bladeren zien, we gaan op de herfst aan. De Amerikaanse eik neemt het gloeiend rode voortouw en de vogels vreten zich dik en rond aan lijster- en andere bessen. De avonden krijgen een stemmige aankleding door mistlierten en spinnenwebben.

Naar aanleiding van vragen die ik over het onderwerp fotograferen heb gekregen, een paar tips over belichting. Met wat proberen bouw je snel inzicht op in hoe je kunt omgaan met die moderne automatische belichting op je camera.

Maak je in een stemmig herfstbos een foto, dan blijkt dat je camera er een onverwacht lichte weergave van maakt, en zo kom je tot de ontdekking dat die schemerachtige sfeer nog niet zo makkelijk is weer te geven. Probeer je een foto te maken van een mooie witte paddenstoel tegen een donkere achtergrond, dan blijkt de paddenstoel veel te licht en nauwelijks doortekend te worden weergegeven. Bij de sneeuwfoto's die je afgelopen winter maakte was het, zonder verder ingrijpen en maar vertrouwen op de automatische belichting van je camera, precies andersom. Van die mooie witte verblindende sneeuwbeelden bleef niet meer over dan een wat sombere, grijzige weergave.

Hoe komt dat?

De lichtmeter van je camera meet, zoals de naam al zegt, het licht en bepaalt aan de hand van die meting welke sluitersnelheid en welk diafragma (lensopening) er gebruikt gaat worden. De sluitertijd (de duur van de belichting) en de lensopening (de hoeveelheid toegelaten licht) bepalen samen de hoeveelheid lichtenergie die wordt toegelaten om de opname te maken. Daarbij wordt uitgegaan van een standaard hoeveelheid benodigde lichtenergie, genoeg om een gemiddeld belichte opname te maken. Het gemiddelde van alle waargenomen licht, de donkere gedeelten en de lichte gedeelten, bepalen het resultaat en de belichting. Gevolg is dat bij een foto in



Zonder correctie

een overwegend donkere omgeving meer licht zal worden toegelaten, waardoor de foto te licht zal worden. Bij een overwegend lichte omgeving wordt juist veel licht afgeknepen, met als gevolg een te grijze en donkere foto. Resultaat: de witte paddenstoel, of de mooie lichte bloem, in een overwegend donkere omgeving wordt overbelicht en die verblindend witte sneeuwomgeving wordt als grijs weergegeven.

Tip: De meeste camera's hebben de mogelijkheid een correctie uit te voeren op de lichtmeting. Vaak is die terug te vinden onder een vierkant symbool met een +/--tekentje. Er zijn camera's waar de correctie met een knopje is in te stellen, maar bij de meeste moet je in het menu duiken. Wil je een opname wat donkerder hebben, corrigeer met $-1/3$ of, als de omgeving erg donker is, met -1 of nog meer. Wil je in de sneeuw die witte pracht goed weergeven dan corrigeer je in tegengestelde richting en kies je voor $+1$ of hoger.

Tip: Kijk eens bij de instelmogelijkheden van je toestel, vaak kun je eenvoudig kiezen voor standaardcorrectie voor sneeuw, strand, kunstlicht enzovoort.

Tip: Bij gebruik van je flits zie je nogal eens dat gezichten en andere lichte onderwerpen te licht, uitbleekt, op de foto komen. Ook dan is het gebruik van de correctiemogelijkheid een idee. Je laat wat minder licht toe door de correctie op de camera op -1 of meer te zetten. Veel camera's hebben een correctiemo-



Met correctie

gelijkheid die juist is toegespitst op het gebruik van een flits.

Tip: Al die techniek niets voor jou? Veel camera's hebben een functie waarmee een vooringesteld aantal opnames wordt gemaakt met een wisselende belichtingsinstelling. De functie is terug te vinden onder de naam BKT of bracket-functie. Je kunt dan later de best belichte opname kiezen om te bewaren. Denk er wel om dat je bij het gebruik van deze functie de camera wat langer stil moet houden; er worden immers, snel achter elkaar, meerdere opnames gemaakt.

Tip: Kies er bij mooie luchten, weerskoppen of ondergaande zon eens voor om de horizon extra laag te nemen. Door te belichten aan de hand van de lichte lucht kun je de wolken prachtig weergeven, de voorgrond wordt dan wat donkerder. Belicht je door half voorgrond, half lucht te meten dan krijgt je foto een heel ander aanzien. Durf te experimenteren!

Van Wietze de Boer kreeg ik een vraag over het updaten van kaartjes voor zijn gps. Daar valt een heel artikel aan te besteden, Wietze heeft een uitgebreid antwoord van me gekregen.

Tip: Kijk voor je veel geld uitgeeft aan dure updates eens naar een goed alternatief in de vorm van 'Open Street Map' (OSM)-kaarten, gratis te downloaden van internet. De kaarten zijn prima, voldoen aan hoge eisen en zijn vaak meer up-to-date dan die van bijvoorbeeld

Garmin. Er zijn ook volledig routeerbare versies beschikbaar. Dus kijk eens rond op internet, gebruik als zoekterm bijvoorbeeld 'OSM', 'Open Street Map', of gewoon 'gratis gps-kaarten'.

Tips, vragen, opmerkingen?
tips@kampeerclub.nl

Van Izaäk de Wolf kreeg ik de volgende tip die ik hierbij graag met jullie deel.

Tip: Voor het kamperen is het handig om een zakmes met verschillende functies te hebben. Dan hoef je niet verschillende dingen apart mee te nemen maar heb je je schaar, mes, pincetje, kurkentrekker en blikopener gewoon in één handig en compact zakmesje bij je. Dan nog wel een tip bij de tip: een beschermingshoesje voor je zakmes, zodat er minder vuil in komt en je mesje langer meegaat.

Beste tip: trek erop uit.
Ik wens jullie een mooi najaar!



Kabobweekend

Het laatste weekend van augustus gaat er weer gekabobt worden bij de Jeugdsectie!

Wat houdt dat in?

Heel simpel, zaterdagavond wordt er op het kampvuur gekookt, dat kan verschillen van het warme van voor-gegaarde hamburgers tot het bakken van taart.

Locatie: Den Treek

Datum: 29-31 augustus



Weetje: JOS-weekend!

Tijdens het kabobweekend, 29-31 augustus, verzamelt een aantal Jossers (oud -Jeugdsectie-deelnemers) zich op Austerlitz. Om de Jeugdsectietijden te herbeleven.

Dus ben jij een Jossier, dan ben je volkomen welkom om naar Austerlitz af te reizen. En weer ouderwets te genieten om het kampvuur. Meteen op de hoogte van de nieuwste weetjes binnen de JS! Jij ook een weetje? Mail naar Jeugdsectie@kampeerclub.nl voor het bulletin!

Zomertoer

De zomertoer leidde ons dit jaar door Twente en de Achterhoek. Een afwisselende tocht die begon en eindigde met mooi weer. Onderweg een buitje, maar ach, het blijft Nederland.

In vergelijking met vorig jaar dit jaar wel meer pechgevallen, maar gelukkig waren deze allemaal op te lossen. Onderweg, of door de fietsmaker op de rustdag.

De gezamenlijke maaltijd was ook zeer goed verzorgd, en iedereen kon zijn maag vullen met een flinke hoeveelheid shoarma.

De organisatie van dit jaar heeft de lat weer hoog gelegd voor de organisatie van volgend jaar.

Ik kijk alweer uit naar de 27e zomertoer.

Organisatie en deelnemers hartelijk dank voor deze gezellige fietstocht.

Timothy Schoonebeek

www.jeugdsectie.nl
www.jsfotos.nl
Jeugdsectie@kampeerclub.nl
 Facebook *NTKC Jeugdsectie*

Foto's:

- Arthur
- Bart

Uitgelicht: Meet the British

Na vele ontmoetingen tijdens internationale rally's door heel Europa en daarbuiten, hebben wij als Nederlandse Jeugd een goede en gezellige band opgebouwd met de Schotse Jeugd en hun begeleiding. Na verschillende bezoeken door sommige deelnemers van de JS aan Schotland komen de Schotten nu ook naar Nederland!!!

Dit alles gaat gebeuren in het weekend van 25 t/m 28 september 2014 op het NTKC-terrein 'Het Groene Hart' te Hazerswoude. Dit weekend gaat niet zomaar een JS-weekend worden, maar we hebben wat activiteiten gepland waaronder een bezoekje aan Leiden en gezamenlijke maaltijden. Door deze speciale activiteiten zijn de kosten wat hoger dan bij een normaal-JS weekend. Daarom hebben we een totaalprijs bedacht en kun je kiezen uit de volgende opties:

Eerste optie à € 30,-*:

Je kunt meedoen met alle activiteiten en maakt gebruik van gezamenlijke maaltijden (diner en ontbijt). Kosten van overnachtingen en evt. parkeerkosten op het terrein zijn inbegrepen.

Tweede optie à € 25,-*:

Je doet mee aan alle activiteiten en maakt gebruik van gezamenlijke maaltijden (diner en ontbijt). De overnachtingen betaal je zelf.

Derde optie, het 'keuzemenu':

Je kunt alles los van elkaar kiezen, hierbij betaal je de overnachtingen apart.

- Gezamenlijke maaltijd à € 15,-
 - Bezoek Leiden met gids à € 10,- (eigen vervoer van/naar Leiden)
 - Roeien in het o zo mooie Hazerswoudse Rietveld à € 5,-
- Het georganiseerde eten zal bestaan uit:
- een diner op vrijdag en zaterdag
 - een ontbijt op vrijdag, zaterdag en zondag.
- De activiteiten waarvoor je je moet opgeven zullen plaatsvinden op:
- vrijdagmiddag: roeien
 - zaterdag: bezoek aan Leiden met gids.

Als jullie aan de activiteiten willen meedoen, zouden jullie dat dan willen doorgeven via Jeugdsectie@kampeerclub.nl voor 1 september (dit in verband met reserveringen). Omdat de Schotten met het vliegtuig komen, arriveren ze al op donderdag. Wij zouden het dan ook leuk vinden, als het kan, als jullie ook op donderdag arriveren (of vrijdag in de ochtend).

Wij hopen dat we er met velen van de JS een leuk en gezellig weekend van maken,

Bart & Martijn

* Als je optie 1 of 2 kiest zit het vervoer van en naar de activiteiten bij de prijs inbegrepen.



Komende Jeugdsectie-activiteiten:

• Kabobweekend:
29-31 augustus

• Meet the British:
25-28 september

• Boerderijweekend:
17-19 oktober

Voor het voetlicht in zes vragen

NTKC-leden stellen zich voor

Jet Langedijk (1999)
NTKC-lid sinds 2008

Woonplaats

Apeldoorn (maar waarschijnlijk gaan we over een tijdje verhuizen naar Nijmegen)

Opleiding

Ik zit in 3 vwo.

Thuisituatie

Ik woon met mijn moeder en onze kat Ollie. Soms is mijn zus van bijna 20 ook thuis, maar die woont op kamers in Amsterdam.

Hobby's

In mijn vrije tijd voetbal ik. Ik train twee keer per week en elke zaterdag speel ik een wedstrijd. Verder spreek ik graag af met mijn vriendinnen.

Wat was je eerste kennismaking met de NTKC?

De eerste keer gingen wij kamperen in Sint Geertruid. Het terrein was mooi en de eitjes van de burens waren lekker.

Wat ik mij er vooral van herinner is dat onze hond Quincy in een plas met kroos dook, net toen we naar huis moesten. Niet fijn, een natte stinkende hond in de auto!



Waar kampeer je in?

In een tent. Mijn moeder heeft een flinke verzameling, maar meestal is het in een kleine De Waard- of een Atomatent.

Wat is je favoriete NTKC-terrein?

Het leukst vind ik winterkamperen op Den Treek. Je kunt daar lekker dicht bij de vuurkuil staan.

De boom is leuk om in te klimmen. En we bakken daar dan 's ochtends pannenkoeken voor het ontbijt op het kampvuur.

Doe je wel eens mee aan clubactiviteiten?

Nee, eigenlijk niet. Vorig jaar zijn we wel op de eerste dag van onze vakantie op de nostalgische tententoonstelling geweest in Oudorp.

Wat zou je wel anders willen zien bij de NTKC?

Het zou leuk zijn als ik meer mensen van mijn leeftijd tegen zou komen; meestal zijn er, als ik er ben, alleen volwassenen of kleinere kinderen.

Soms kamperen we met het De Waard Forum op een NTKC-terrein, dan zijn er meestal wel mensen van mijn leeftijd.

Doe je wel eens iets voor de NTKC?

Ja hoor, als mijn moeder het sanitair poetst help ik gewoon mee.

Sneeuwballen in Bladel en sneeuwpoppen op De Heerkuil?

Proefkamperen en introductie bij de NTKC voor 1,5 euro!

Nu ik dit schrijf is het snikheet, de plafondventilator heeft de grootste moeite om mij koel te houden achter mijn toetsenbord en dan gaan we het hebben over sneeuwballen in september?

Het lijkt er echt op, vinden jullie ook niet?

Maar nee, we gaan het hebben over sneeuwbaalffecten, over samen iets groots maken terwijl we piepklein beginnen.

Beste clubvrienden, in het zuidoosten van Nederland heeft de NTKC veel te weinig leden en samen met jullie willen we dat op heel korte

termijn gaan aanpakken. Vooral in die hoek van Nederland heeft de NTKC veel te weinig naamsbekendheid!

We willen op De Heerkuil en De Smagten gedurende de maanden september en oktober proefkamperen tegen het toeristenbelastingtarief gaan aanbieden, dat wil zeggen proefkamperen en introductie à € 1,50 per persoon per nacht.

En niet alleen proefkamperen, maar ook introductie tegen het toeristenbelastingtarief!

Bijna gratis introductie van vrienden,

familie en kennissen waarvan je denkt dat ze bij onze club zouden kunnen passen. Vrijwel voor niets kennismaken met onze natuur en met onze gastvrijheid, supervoordeilig zien wat zelfwerkzaamheid oplevert, spotgoedkoop kamperen in de mooiste stukjes bronsgroen Nederland!

Bijna alle NTKC-leden hebben vrienden in Brabant en Limburg, die wel in een tent kamperen, wel van van kamperen in de natuur houden, maar nog geen lid zijn van onze NTKC. Wij NTKC'ers zijn sterk in gastvrijheid en voor één keer mag je je

Brabantse of Limburgse vrienden uitnodigen om voor € 1,50 mee te kamperen om te snuffelen aan onze club, onze cultuur en vooral aan onze gezamenlijke trots, die prachtige, door onszelf onderhouden kampeerterreinen.

Dit fantastische aanbod geldt alléén voor Bladel en St. Geertruid. Een NTKC-gezin mag voor deze ene keer twee andere gezinnen uitnodigen of drie singles. Je kiest je eigen weekend en terrein, maar mailt dit wel even door aan promo@kampeerclub.nl, want het zou zomaar al vol kunnen staan in dat weekend.

50^{plus}

Rubriek met opmerkelijke citaten uit Buitenspoor van exact 50 jaar geleden

Veel opvallende berichten in het juli/augustus- en het septembernummer van 1964. Een oproep om een Jeugdsectieband te vormen. Verslagen van de FICC-rally in exotisch Tel Aviv, Israel. En onder de kop 'Afvoeringen wegens wanbetaling' volgt een hele lijst namen, compleet met adres en lidnummer. Publiekelijk aan de schandpaal genageld! Maar de meeste indruk maakt het verslag van een 'poliokampje' op Duinrell.

In juni mochten wij op Duinrell medewerking verlenen aan een even zeldzaam als ontroerend medisch experiment. Het betrof een 4-daags kampje voor vier polio-patiëntjes met verplegende staf, een arts, een masseuse, een technicus en een verpleegster van het Ziekenhuis Zuidwal Den Haag. [...] Medewerking van het leger werd verkregen voor het lenen en plaatsen van twee grote hutten respectievelijk voor slaap- en keukentent. De dag voor de aankomst der patiëntjes werd een groot aantal zuurstofcilinders aangevoerd, een ongewone zending op een kampeerterrein, waar wij dit onmisbare bestanddeel voor ons leven in zo rijke mate gedachteloos uit de vrije lucht betrekken. Voor wie van dit

kampje getuige mochten zijn was het treffend en indrukwekkend te zien hoe de verplegende staf dag en nacht waakzaam en zorgzaam was om de kinderen de voor ons zo eenvoudige functie van het ademen mogelijk te maken.

Het kamp was een succes, ook in medisch opzicht. Dokter J.J. van Zanten, hoofd beademingsafdeling van het Ziekenhuis Zuidwal, NTKC-lid en initiator van deze kampeervakantie, schrijft na afloop in zijn bedankbrief aan de NTKC onder meer:

Het kampvuur was wel een hoogtepunt en de toen uitgereikte N.T.K.C.-vlaggetjes wapperen nu aan de bedden of rolstoelen. Het is een onvergetelijke vakantie voor deze kinderen geworden; voor drie van hen was het zelfs de eerste maal sinds acht jaar, dat zij een nacht buiten het ziekenhuis doorbrachten. Het is geweldig zoals de N.T.K.C.-ers de kinderen opgevangen en in hun midden opgenomen hebben.

Een geslaagd experiment dus. Maar of het ooit herhaald is, heb ik in Buitenspoor niet terug kunnen vinden. Weet een van de oudere leden dat misschien?

Houden De Trollen zich stil?

Heb je je aangemeld bij De Trollen maar krijg je er nooit mail van?

Of worden berichten die je naar De Trollen stuurt geweigerd? Dan is er waarschijnlijk een technisch probleem. De beheerder van de lijst zit te popelen om dat samen met jou op te lossen. Stuur even een e-mail naar detrollen@kampeerclub.nl, dan helpt Michiel je graag verder.



Contact opnemen per telefoon kan ook: kijk in de afdelingsberichten voor het nummer.

Michiel Bardet en Mieke Bon



In memoriam

Ed Coehoorn

Ed Coehoorn was een NTKC'er in hart en nieren. Een enthousiast kampeerder, maar ook een zeer actief clublid, die zich inzette, gewoon omdat hij dat leuk en nodig vond. Eerst was hij zeer actief in afdeling Kennemerland. Nadat hij verhuisd was naar Diever heeft hij veel betekend voor afdeling Noord.

Toen de afdeling geen TC voor 't Aagt kon vinden, loste Ed het probleem op door tijdelijk TC te worden. Hij deed het met veel enthousiasme, en met Kik de Graaf als trouwe metgezel; samen reden ze helemaal uit Diever naar Eenrum. En die reiskosten wilde hij allemaal niet declareren, dat werd veel te kostbaar voor de club. Op werkdagen had hij een flink aantal trouwe NTKC'ers om zich heen verzameld en An zorgde voor heerlijke soep en wat lekkers bij de koffie. Om de vele werkzaamheden voor elkaar te krijgen heeft hij een terreincommissie samengesteld, die in de winter elke maand één dag op het terrein werkzaam was. In de bestuursvergaderingen had Ed ook een duidelijke inbreng. Als hij het ergens niet mee eens was, kon hij ongezoeten zijn mening geven, maar als het uiteindelijke besluit genomen was, zeurde hij niet. Hij ging gewoon door met zich in te zetten en ook met genieten van kamperen op alle mogelijke manieren; met de bus, met de caravan, met de rugzak, op de fiets of op de tandem met An. Toen Laurens en ik in 2011 de Kennemerfietstocht gingen uitzetten, boden An en Ed onmiddellijk aan om ook enkele trajecten te verkennen. Ook regelde Ed de financiële zaken.

Toen An door een blessure uitviel, en daardoor naar huis moest, pakte Ed zijn uitrusting om van de tandem naar de gewone fiets en twee dagen later fietste hij van Diever naar Eenrum om zich weer bij de groep te voegen. Zo'n afstand had hij makkelijk in de benen. Daarom was het zo ongelofelijk toen we hoorden dat die benen niet meer wilden. Dat moet voor hem heel moeilijk geweest zijn om te accepteren. De afdeling Noord, de NTKC, wij allen zullen hem missen.

Anke Beerendonk

Afdelingen & Secties

Actuele informatie over afdelingen en secties vind je op www.kampeerclub.nl > ledensite > Clubpagina's

Amsterdam

Secr. Annelies Barth
amsterdam@kampeerclub.nl

Terrein:
Huizen te Naarden

Midzomernachtwandeling

Tijdens 'de kortste nacht' werd voor het eerst de 'midzomernachtwandeling' georganiseerd. Overdag was er eerst al de veiling van de Zwerfgroep en het was dus gezellig druk op het terrein. De deelnemers aan de wandeling hebben in groepjes een traject gelopen van een kleine 20 km. Bij terugkomst op het terrein wachtte hen een stevig Engels ontbijt in de kampvuurkuil. Het was een zeer geslaagd evenement, dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Barbecue

Op 28 juni, samenvallend met het snoeiweekend, hebben we de jaarlijkse barbecue gehouden. Gelegenheidskok Leendert voorzag ons van allerlei heerlijkheden en we hebben onze buikjes weer rond gegeten. De opkomst viel dit jaar wat tegen, wellicht mede vanwege de ongunstige weersvoorspellingen. Er was net als vorig jaar met zeilen een groot afdak gecreëerd voor 't Praathuis, wat achteraf overbodig bleek, want het was uitstekend weer.

Terreinwerkzaamheden en steiger

Er is ook deze zomer weer flink geklust op 'Huizen'. Er is een spiksplinternieuwe wipwap geplaatst, de zandbak is opgeknapt en er is een steiger gebouwd die de toegang naar het Gooimeer een stuk makkelijker maakt. In het eerste weekend van augustus is er met een flink aantal vrijwilligers keihard gewerkt om deze aanzienlijke klus te klaren. Op het moment dat ik dit schrijf zijn de werkzaamheden nog in volle gang, maar tegen de tijd dat je dit leest is de steiger naar verwachting volop in gebruik. We danken alle helpers voor hun tomeloze inzet!

Sing-Along

Op zaterdag 27 september, tijdens het eerste werkweekend na de zomer, willen we een 'Sing-Along'

rond het kampvuur organiseren. Het idee is dat we gezellig met elkaar alerhande liedjes zingen. Smartlappen, wereldhits, kampvuurliedjes; alles is mogelijk. Je mag ook je instrument en liedteksten c.q. bladmuziek meebrengen. Ideeën graag sturen naar amsterdam@kampeerclub.nl. Houd de website van de afdeling Amsterdam in de gaten voor nadere info.

Agenda

27 en 28 september 2014:
Werkweekend terrein Huizen

27 september 2014:
'Sing-Along' op terrein Huizen

11 en 12 oktober 2014:
Werkweekend terrein Huizen

22 oktober 2014:
Najaars Leden Vergadering afdeling Amsterdam in 'De Nachtegaal' te Amsterdam Z-O

1 en 2 november 2014:
Werkweekend terrein Huizen

Roeland Brugman

Baronie en Kempen

Secr. Elsa Hesseling
Josef Israelslaan 16
5642 KA Eindhoven
telefoon 040-2816508
baronieenkempen@kampeerclub.nl

Terrein:
De Smagten in Bladel

Als dit nummer van Buitenspoor uitkomt ben ik vast met het tegenovergestelde bezig van wat ik nu aan het doen ben. Nu wordt de ijskast helemaal leeggemaakt, de bollen gerookte knoflook worden gekonfijt in olie zodat ze na de vakantie nog te gebruiken zijn. Kliekjes worden verwerkt tot het ultieme vakantie-eten. Ik vraag mij af of er de komende weken net zulke extreme buien voorbij zullen komen als in de afgelopen weken. Denk aan ons kleine tentje met een mooie nieuwe minitarp die zorgt dat wij altijd heerlijk droog blijven en vraag mij af welke kleding ik deze keer meeneem. Ik weet het nu al, het wordt een mooie vakantie, rondje fietsen, natuur en rust.

De laatste weken is er veel gesproken over de legionella die de kop opstak bij een paar terreintjes. Gelukkig is dit nu opgelost. Dit neemt niet weg dat de voorschriften op elk kampeerterrein serieus genomen moeten worden. Spoel de leidingen extra lang door als je aankomt en je de enige bent op het terrein. Beter iets te lang dan te kort met een kans op ziek worden.

11 en 12 oktober
Werkweekende en introductie nieuwe leden. Tijdens de vakantie ontmoet je vast mensen die nieuwsgierig worden naar onze manier van kamperen en uiteraard naar onze mooie terreintjes. Nodig ze uit tijdens dit weekende in Bladel. Meewerken mag, maar hoeft niet. Het is wel een mooie manier om de zelfwerkzaamheid van onze club te leren kennen.

13 oktober
Afdelingsvergadering. De locatie wordt later bekend gemaakt en zal op de website worden gepubliceerd. Onze vaste locatie is mogelijk niet beschikbaar vanwege een ophanden zijnde verbouwing.

Elsa

Den Haag

Voorzitter Renske Oldenboom
Otterlaan 21
2623 CV Delft
telefoon 015-2563556
denhaag@kampeerclub.nl

Terrein:
De Haan te Loosduinen

Begin augustus en prachtig weer als ik dit schrijf. Volgens het radio-programma Vroege Vogels stevenen wij af op het warmste jaar ooit. Ik hoop dat je er net zo van genoten hebt als ik nu nog doe.

Met ten minste een paar dagen Den Treek en het onvolprezen Kinderkamp nog in het verschiet moet ik toch al melden dat de eerstvolgende werkdag op De Haan zal plaatsvinden op **26 oktober**. Beginnen om 10.00 uur en de soep zal tijdig klaar staan. De volgende dag, **maandag 27 oktober**, start om 20.00 uur in Agora in Voorburg de Najaarsledenvergadering van onze afdeling.

Terugblikkend zijn vooral het vermelden waard de weekenden van de Jeugdsectie en van de Haagse Scouting. De Jeugdsectie komt wel vaker en is altijd welkom, maar het bezoek van de scouts was opvallender. Zo'n 150 jeugdige scouts en hun begeleiders hebben wij niet elk weekend over de vloer. Zij hebben genoten; wij vinden het voor herhaling vatbaar en inmiddels hebben wij aan hun bezoek al enkele nieuwe leden overgehouden. Datzelfde kan overigens gezegd worden van ons 'Open tentenweekend' medio juni.

Maar vooruitkijkend besluit ik met: kijk vooral af en toe eens op de Haagse pagina, want die houden wij zo goed mogelijk bij. En als tips en goede redenen om ook in het najaar op De Haan te komen

kamperen: Prinsjesdag en de Gouden Koets, het deze zomer heropende museum Het Mauritshuis en een boottocht van het centrum van Den Haag door het Westland met een bezoek aan het druivenmuseum, waar je de allerlekkerste druiven van de wereld, de Westlandse Frankenthalers kunt bewonderen en proeven. De nastoot ten slotte is voor de kanoliefhebbers. Je weet vast dat er op De Haan kano's klaar liggen voor algemeen gebruik. Maar wist je ook dat je in het centrum kano's kunt huren voor een heuse tocht door de Haagse kanalen en grachten?

Geniet van de nazomer,
Peter Leyenaar, toersecretaris

Gooi & Vechtstreek

Secr. Rik Marmelstein
Goudriaanstraat 18
1222 SG Hilversum
telefoon 035 6423 440
gooienvechtstreek@kampeerclub.nl

Terrein:
Austerlitz te Austerlitz

Op **22 oktober** houden we onze najaarsvergadering in een zaal van de Wilheminakerk. Het adres: Wilhelminaplantsen 14, Bussum. We beginnen om 20.00 uur en volgen de standaardagenda.

Actuele informatie vind je op de website van de afdeling. En houd de berichten op Facebook in de gaten. Bellen mag natuurlijk ook altijd.

Groeten van Rik

Hart van Holland

Penningmeester Karin Troch
A 18
2975 BA Ottoland
telefoon 0184-641509
hartvanholland@kampeerclub.nl

Terrein:
Het Groene Hart te Hazerswoude-Dorp

Houtvuurkamp 13 en 14 september
Mocht je vorig jaar dit leuke kamp gemist hebben, dan is dit nu je kans. Want nu kun je weer leren en uitproberen hoe je een goed en mooi kampvuur maakt. Ken je alle ins en outs al, dan kun je dat laten zien, want er wordt een heuse wedstrijd gehouden. Wie maakt het mooiste en snelste vuur maar dan zonder vuur. Het wordt een ware competitie. Zie ook de aankondiging elders in dit Buitenspoor. Voor vragen mail naar: a.boin2@kpnplanet.nl.

Afdelingsnieuwsbrief

Vind je het leuk om op de hoogte gehouden te worden van onze afdelingsactiviteiten, en dat zijn er veel, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Mail naar: karintroch@hotmail.com.

Herhaling, secretaris gezocht!

Nog steeds is deze vacature niet vervuld. Wie heeft zin om ons team te versterken?

Werkzaamheden: alle communicatieve taken, zoals web- en Facebookpagina van de afdeling bijhouden; mededelingen en artikelen schrijven voor Buitenspoor; notulen en verslagen maken. De afdeling Hart van Holland heeft een zeer actief bestuur waarin in een goede en prettige sfeer wordt samengewerkt. Lijkt het je wat om samen met het bestuur aan vooruitgang, activiteiten en naamsbekendheid te werken, neem dan even contact op.

Kamp Jeugdsectie 25-28 september: Meet the British

Dit weekend zal er op een klein gedeelte van het terrein gekampeerd worden door de Jeugdsectie en hun Schotse vrienden.

Zin om aan te sluiten bij hun kampvuur, dat kan natuurlijk altijd. Geen zin, maar kom je voor de rust en de ruimte: geen probleem, in Hazerswoude zijn die altijd ruim voorhanden.

Caravansectie 6-10 oktober

Aansluitend op het werkweekend van 4 en 5 oktober is de Caravansectie aanwezig op ons terrein. Iedereen alvast hartelijk dank voor jullie komst. Wij zijn blij met alle dingen die gedaan worden, want er is bij ons altijd wat te doen.

Eerstkomende werkdagen: zaterdag 6 en zondag 7 september zaterdag 4 en zondag 5 oktober

Zin om onder elkaar wat te klussen, te kamperen en een dag buiten bezig te zijn? Jullie zijn welkom. Er zal een lijst met klusjes gemaakt worden, die je tegen die tijd kunt vinden op de afdelingspagina.

Natuurlijk is het niet nodig om twee volle dagen te komen; één dag, een dagdeel of gewoon een paar uur, wij zijn blij met alle hulp die geboden wordt. Alvast tot dan.

Najaarsledenvergadering **15 oktober** In 't Praethuis op Het Groene Hart.

De Heerkuil

Coördinatiecommissie
heerkuil@kampeerclub.nl

Terrein:
De Heerkuil te St. Geertruid

Werkweekeinde 5 en 6 juli

Het sterk gegroeide groen van de meidoornhagen was weer aan een

trimbeurt toe. Zo'n veertien leden namen deel aan dit werk. Met behulp van de net aangeschafte Elephants Trunk, een ergonomisch hulpmiddel met draagstel dat de zwaartekracht compenseert, was inkorten van hagen met een motorheggeschaar een fluitje van een cent. Twee mensen snoeiden in één dag de hele haag aan de kant van het wandelpad. En de overige ploegjes met elektrische trimmers de rest. Opruimploegjes ruimden de prikeltakken op. Zoals gebruikelijk was het ook weer heel gezellig om met elkaar koffie en thee te drinken en te lunchen met weer een voortreffelijke soep van de hand van Don. De eerste dag hadden we wat motregen, maar in de middag trok het open en de tweede dag was het mooi. Het hele terrein werd nagelopen en ligt er voor het drukke seizoen weer keurig bij. Bedankt alle deelnemers, puik werk!

Kampmeestertelefoon

Wanneer we een verzoek tot proefkamperen van Promo krijgen, is het voor ons team belangrijk om te weten of er een kampmeester op het terrein is. Tot nu toe moesten Don of ik er dan naartoe. Dat hoeft nu niet meer dankzij Dons vinding: de kampmeestertelefoon. Dat is een oude mobiel van een van ons met een prepaid kaart, die we aan de kampkoffer hebben toegevoegd en waar we een bericht op kunnen sms'en aan de kampmeester. Die kan ons dan terug sms'en en zo laten weten dat de proefkampeers welkom zijn.

Kost twee maal niks en tot nu toe is er nuttig gebruik van gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de kampmeester deze telefoon voor eigen gesprekken gaat gebruiken, maar louter voor contact van de coördinatiecommissie met de kampmeester over praktische zaken.

Kamperen op het terrein dat je mee helpt beheren

Het weekeinde van 2 augustus heeft ondergetekende lekker gekampeerd op 'eigen terrein'. Het was een relaxed weekeinde en Diny en ik genoten zeer van de natuur en de rust (we ontvluchtten het lawaai van een tentfeest in eigen dorp, dat tot in de kleine uurtjes met vele db's doorging). We genoten ook van de contacten met medekampeers. We gaan zeker weer vaker op 'eigen terrein' kamperen. Niet ver weg en toch op een top genieten van buiten zijn, dat is de NTKC voor ons.

Werkweekeinde 15 en 16 november

Het volgende werkweekeinde staat op de agenda voor 15 en 16 november. We komen er per vriendenmail op terug. Noteer het vast in je agenda als je zin hebt om de handen met ons uit de mouwen te steken. Werkers uit de regio, als je tussendoor met klein onderhoud aan het terrein met ons mee wil werken, laat dit weten aan: heerkuil@kampeerclub.nl, dan

houden we je op de hoogte als we aan het werk gaan.

Wandeling op de verjaardag van vereniging TeVoet 28 september

Een reminder: NTKC-leden zijn welkom op de speciaal uitgezette wandeling op 28 september ter gelegenheid van 20 jaar TeVoet. TeVoet is een vereniging die wat lijkt op onze Zwerfgroep en die wandelen over onverharde paden propageert. TeVoet is met haar aanhang in Limburg en buitenland te gast op ons terrein. We vertrekken om 10.00 uur in kleine groepjes, met een A- en een B-traject. Om 16.00 uur is iedereen terug en spreekt een vertegenwoordiger namens de vereniging over het knooppuntenprincipe. Er is koffie, thee en vlaai en daarna voor de gasten een rondleiding over het terrein. Gasten kunnen proefkamperen. NTKC'ers, ontvang ze hartelijk. Inschrijven is wel noodzakelijk, volgens deelnamebeperking tot 40 deelnemers. Schrijf je voor 1 september in op heerkuil@kampeerclub.nl.

Bert Hoogveld, coördinatiecommissie
De Heerkuil

Kennemerland

Secr. Wim Westphal
Beethovensingel 108
1817 HM Alkmaar
telefoon 072-5333527
kennemerland@kampeerclub.nl

Terreinen:
Limmen te Limmen
De Slufter - De Cocksdoorp te Texel

Vind jij dat ook? Wat een zomer 2014, er komt geen eind aan. Het is heerlijk toeven op onze terreintjes en in de buitenlucht.

De Kennemerfietsstocht was weer een opsteker, een mooie tocht. Het is toch anders om in Duitsland te fietsen, andere steden, andere mensen, andere streek en andere regen en zon. We kijken terug op een heerlijke fietsstocht. Frank, Pieter en Jan, bedankt voor het organiseren.

Zin in wat anders? Kom dan naar Limmen op **6 en 7 september** voor een High Tea. Tijdens het nazomerweekeinde van 6-7 september wordt op Limmen een spetterende high tea gehouden. Deze begint zaterdag 6 september stipt om 14.02 uur. Iedereen die een (zelfgemaakte) lekkernij meeneemt is van harte welkom. Voor tea (met melk?) wordt gezorgd, wel zelf je wedgwood porseleinen kopje meenemen ... Wie de meest Engelse aankleding heeft wacht een fraai NTKC-prijsje. 's Avonds zal een spannend Engels verhaal ter ore worden gebracht waarna we nog lang kunnen nuzzelen bij ons knapperende kampvuur. Zondag rond 9.30 uur (je mag uit-

slapen) word je getrakteerd op een Engels ontbijtje inclusief eieren met spek en bonen in tomatensaus. Komt allen, neem wat lekkers mee uit eigen keuken of van de streek waar je vandaan komt en dan maken we er een mooi weekend van. Over het weer maken wij ons geen zorgen, dat is gewoon zoals wij het willen hebben.

De volgende activiteit, het kan niet op in Noord-Holland! Sluit je aan bij het Kanoweekend op **13 en 14 september**. De start is op Eilandspolder bij De Rijk. We hebben daar een kampeerterrein. Kijk vooral ook op onze site voor verder informatie.

De Najaarsvergadering is op **21 oktober** in het Dorpshuis De Kern, Overtoom 15 te Castricum. De zaal is open vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur beginnen we met vergaderen.

Wat er allemaal op de agenda staat? We evalueren het afgelopen jaar aan de hand van het jaarverslag. Het aftreden van Frank Moerman die negen jaar vol enthousiasme terreincommissaris is geweest van Texel. En, heel belangrijk: de toegang naar het terrein te Limmen. Hoe ver zijn we en wat doet de gemeente? Genoeg om over mee te praten, lijkt me. Ik zou zeggen kom.

Groet,
Wim Westphal.

Nijmegen

Secr. Willem Blankert
Heerendonklaan 99
5223 XS Den Bosch
telefoon 073-8224913
nijmegen@kampeerclub.nl

Terreinen:
Brobbeelbies te Schaijk
De Testrik te Venray

Beste mensen,

De bestuursperikelen voor de afdeling Nijmegen lijken even opgelost te zijn. Op verzoek heeft Harrie van der Hoeft zich beschikbaar gesteld de functies van voorzitter en terreincommissaris ad interim op zich te nemen. De vacatures voor deze twee functies blijven daarmee wel open, alleen is de noodzaak van de korte termijn minder dringend aanwezig! We blijven dus wel zoeken naar een nieuwe voorzitter, een terreincommissaris en een toerscretaris. Mocht je je geroepen voelen, dan zien wij je melding graag tegemoet!. Hat algemeen bestuurslid Petra van Grinsven stelt zich kandidaat voor de functie van secretaris.

Op terrein Brobbeelbies is alles weer onder controle; de legionella is niet meer aanwezig en de warme douche doet het weer.

18/19 oktober 2014 hebben we op Brobbelbies weer een werkweekend met een culikamp.

Het afdelingsbestuur regelt voor zaterdagavond een basisdiner, zodat iedereen lekker te eten en te drinken heeft.

Aanvullend brengen deelnemers hun favoriete schotel mee om met enkele andere deelnemers te delen. Dat mogen gewoon een paar hapjes zijn. Voor de inkoop horen we graag wie er komen klussen en of je rood, wit, rosé, bier of cola lust op nijmegen@kampeerclub.nl, uiterlijk drie dagen van tevoren.

De NLV is aansluitend op zondagmiddag **19 oktober** om 13.30 uur in de Maashorst te Schaijk.

Wij zien je graag weer kamperen op onze mooie terreinen

Willem Blankert
secretaris afdeling Nijmegen

Noord

Secr. Anke Beerendonk-van Hemert
Kapellewei 4
8412 SM Hoornsterzwaag
telefoon 0516-491433
noord@kampeerclub.nl

Terreinen:
't Aagt te Eenrum
De Hertenweide te Zorgvlied

Facebook

Sommigen hebben er iets op tegen. Ik bedoel hiermee, actief zijn op Facebook. Zelf ben ik niet zo actief, maar ik kijk er wel naar. Deze zomer heb ik dan ook vele berichten gezien van kampeerders die genoten van het kamperen op diverse terreinen van de NTKC. Ik vind dat geweldig om te zien. Ook afdeling Noord heeft een Facebookpagina; we zijn van plan er in de toekomst actief invulling aan te geven.

Uit de berichten op Facebook en uit de verslagen in dit blad blijkt dat ook op de terreinen van afdeling Noord veel is gekampeerd en genoten. Laten we dat genieten nog even volhouden in het najaar! Wat staat er zoal op het programma?

35-jarig bestaan van De Hertenweide op 13 en 14 september

De feestcommissie is al bezig met het programma en brengt jullie elders in dit blad op de hoogte van hun plannen. Maar om er een echt feestelijke gebeurtenis van te maken hebben we jullie nodig. Dus als je goede herinneringen aan De Hertenweide hebt, of als je allang van plan was er eens heen te gaan: kom dan nu!

Kampeer- en werkdagen

Wie van de zomer op 't Aagt of op De Hertenweide heeft gekampeerd, weet dat de terreinen er prachtig ver-

zorgd uitzagen. Dat willen we graag zo houden. Onze terreinverzorgers hebben natuurlijk ook weer allerlei plannen voor de toekomst. Kom ze helpen en beleef een nuttig en gezellig weekend voor jong en oud! De werkdagen staan in de planning op:

4-5 oktober op 't Aagt bij Eenrum
11-12 oktober op De Hertenweide bij Zorgvlied.

Bestuurszaken

De leden van het afdelingsbestuur zijn natuurlijk in de eerste plaats NTKC'ers die graag kamperen. Daarnaast houden ze zich bezig met de lopende zaken binnen de afdeling: het regelen van financiën, het organiseren van evenementen, communicatie met de leden enzovoort.

Voor dit najaar heeft het bestuur het voornemen om in te zetten op communicatie via Facebook en via een nieuwsbrief voor afdelingsleden en andere geïnteresseerden. Heb je zelf opmerkingen, ideeën of vragen? Neem dan contact op via noord@kampeerclub.nl.

Allerlei zaken kunnen natuurlijk ook besproken worden op onze NLV (najaarsledenvergadering):

18 oktober in het zaaltje van onze buurcamping De Hertenweide (De Ruyter de Wildtlaan 5 te Zorgvlied).

Tot slot nog een bericht uit het kampeerveld: een geweldige ervaring op De Hertenweide.

Eerste pinksterdag zaten we (Hennie en Wies Brands) aan het eind van de middag rustig voor onze tent. Plotseling kwam er een kikkertje met reuzensprongen langs onze voeten. De kikker strekte vol zijn poten uit om maar zo snel mogelijk te gaan. Wij keken er verbaasd naar. De sensatie werd nog groter toen er direct daarna een ringslang langs onze voeten gleeed. De reden van het springen van die kikker was toen wel duidelijk. Een sensatie.

Tot ziens!
Anke Beerendonk

Oost

Secr. Silvia Westerhof
Dorskamp 29
7231 JX Warnsveld
telefoon 0575-573936
oost@kampeerclub.nl

Terreinen:
Masterveld te Winterswijk
't Springendal te Ootmarsum
De Valkenbelt te Lochem

Hallo kampeerders,
Midden in de vakantietijd een stukje schrijven voor het nummer van september-oktober. En het dan alweer hebben over de werkdagen in het najaar. Maar goed, willen we blijven genieten van onze bijzondere

kampeerplekjes, dan vraagt dit onderhoud. We hopen dan ook weer veel clubleden en eventuele toekomstige leden te ontmoeten. Want bij de werkdagen proef je de sfeer en maak je kennis met andere clubleden. En nieuwe gezichten zien we graag, zo ook bij onze najaarsvergadering op **24 oktober**.

De datums zijn ook altijd te vinden op de website bij de evenementenkalender.

Werkdagen najaar

Winterswijk:

11-12 oktober en
8-9 november

Lochem:

25-26 oktober

Ootmarsum:

11-12 oktober

Najaarsvergadering Oost

vrijdagavond 24 oktober in café Scholten, Bierstraat 4 in Lochem

Publiciteit

Op de website van onze afdeling vind je de volgende oproep:

'Voor ons gevoel gaan er veel zaken in Oost heel goed. De terreinen zien er prachtig uit en voor de vernieuwing van het bestuur (penningmeester en TC-Ootmarsum) zijn weer kandidaten gevonden. Vanuit het bestuur zoeken we nog versterking om te helpen met de publiciteit. Graag zouden we samen met de landelijke clubinfo, onze mooie terreinen beter bekend maken in het Oosten van het land.

Als je het leuk zou vinden om ons team daarmee te helpen, laat het ons dan direct weten per mail of telefoon.' We hopen natuurlijk dat dit reacties gaat opleveren.

Springendalloop

Op **15 november** wordt een recreatieve loop georganiseerd, dwars door en midden in het Springendal, door glooiend landschap met unieke vergezichten, over kronkelende bospaden en af en toe een stukje verharde weg. Een mooie gelegenheid om, eventueel met je loopmaat als introducé, op kampeerterrein 't Springendal je tent op te zetten.

Tegen een kleine vergoeding wordt een lekkere kampmaaltijd gekookt voor de liefhebbers.

Gera Weber is de initiatiefneemster van deze activiteit. Meer informatie elders in dit Buitenspoor en op de website.

Graag tot ziens bij onze activiteiten.

Groet,
Silvia Westerhof

Rotterdam

Secr. Jos van den Bergh
Ravelplein 45
2807 HJ Gouda
telefoon 0182 - 580022
rotterdam@kampeerclub.nl

Terreinen:

Het Essenbos te Ouddorp
De Ronde Hoek te Haastrecht

De zomer kan al niet meer stuk, ook al is het pas begin augustus. Op een enkele regenbui na hebben we uitstekend kampeerweer gehad.

Kennismakingsweekend

Langzaam verschuiven we onze blik naar het najaar. Dat begint voor de afdeling Rotterdam op **6 en 7 september** met het Kennismakingsweekend. Iedereen die kennis wil maken met de afdeling Rotterdam is welkom op ons terrein Het Essenbos in Ouddorp. Wil je weten hoe alles reilt en zeilt bij de NTKC, dan is dit het moment om langs te komen. Bij mooi weer gaan we naar het strand, 's avonds is er een kampvuur en voor de kinderen is een bezoek aan de Mekkerstee altijd een leuke ervaring. Ben je al langer lid van de NTKC en heb je zin om te komen: geen probleem. Iedereen is van harte welkom.

Werkdagen

Op zaterdag **11 oktober** en zaterdag **15 november** 2014 gaan we aan de slag op Het Essenbos in Ouddorp. Na een kampeerseizoen is er altijd veel te doen. Zaterdag 11 oktober is het de laatste keer dat we dit kunnen doen onder leiding van Maarten van der Slik. De soep wordt als vanouds weer verzorgd door Jenny. Klusjes zijn er altijd genoeg: snoeien, boomstronken verwijderen enzovoort. Als er vele handen helpen, is het werk ruim voor het donker klaar. Beide werkdagen starten om 9.00 uur.

Najaarsledenvergadering

Op dinsdag **21 oktober** 2014 houdt de afdeling Rotterdam de najaarsledenvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden bij het Nivon in de Dirk Smitstraat 76, 3021 XE Rotterdam. De concept-agenda staat vanaf 14 oktober op onze ledensite. Leden waarvan we het e-mailadres hebben, krijgen een uitnodiging thuisgestuurd. In principe houden we de concept-agenda aan zoals die in Buitenspoor verschijnt (zie pagina 3).

Tot ziens op één van onze activiteiten.

Groet,
Jos

Utrecht

Secr. Jan Willem Prins
Van Lingelaan 95
3602 PB Maarssen
telefoon 0346-553982
utrecht@kampeerclub.nl

Terrein:
Den Treek te Leusden

Het kampeerjaar is nog niet afgeslo-

ten, maar Den Treek heeft nu al een goed kampeerjaar achter de rug. Een hittegolf of een herfstbui, op ons terrein is altijd een goede plek te vinden. Schaduw onder de bomen of een zonnige plek met uitzicht op de heide. Kamperen in de herfst? Op het ruime terrein van Den Treek is altijd ruimte, met een 'badhuisje' met modern sanitair én warme douches.

Ook dit jaar was er in de zomer ieder weekeinde een kampmeester op ons terrein. Op verzoek van de ledenvergadering werd daarmee nu al tijdens de paasdagen gestart. Wij hopen dat volgend jaar deze traditie wordt voortgezet. Aanmeldingen zijn welkom.

Bij nieuws wordt er per e-mail een nieuwsbrief verzonden. Onverwachts een pizza-houtoven op het terrein in augustus? Een nieuwsbrief geeft het door. Aanmelden of informatie kan via utrecht@kampeerclub.nl.

Agenda

Onze najaarsvergadering is op woensdag **29 oktober** om 20.00 uur op het NTKC-kantoor (Larikslaan 5, 3833 AM Leusden). De agenda maken wij nog bekend via nieuwsbrief en op onze website.

De werkdagen zijn op de zaterdagen **18 oktober** en **15 november**, start om 10.00 uur. Op de eerste werkdag, op 18 oktober, is van 13.00 uur tot circa 14.30 uur de paddestoelwandeling met Ingrid Belsler. Komt allen en maak van deze herfstwandeling een mooie traditie!

De Caravansectie komt napraten op Den Treek van vrijdag **5 tot en met 8 september**.

Onze Nieuwjaarsbijeenkomst is op **zondag 18 januari 2015**, om 14.00 uur in de kampvuurkuil. Weer met de overheerlijke oliebollen van Ingrid Belsler.

Tot ziens op ons mooie landgoed-terrein!

Met kampeergroeten,
Wim Schuimer

Veluwe

Secr. Regina Vlijm
Govert Flinkckstraat 138
7312 SB Apeldoorn
telefoon 06 - 18 488 326
veluwe@kampeerclub.nl

Terreinen:
De Kooiberg te Ugchelen
Roggebot te Dronten

Agenda voor september en oktober

Kennismakingsweekend

12-13-14 september
In het weekend van 12-13-14 septem-

ber is weer ons jaarlijkse Kennismakingsweekend op Roggebot. Vooral nieuwe leden kunnen dan eens echt een kijkje nemen in de NTKC-keuken. Met kampvuur waarop je ook je potje kunt koken. Gezellig samen zijn, actief zijn kan, niets doen mag.

Het bestuur van de afdeling Veluwe is aanwezig en dus kun je ze eindelijk die prangende vraag eens stellen. Voor een schouderklopje deinzen we ook niet terug en extra bestuurlijke ondersteuning is bijzonder welkom. We zijn nog steeds op zoek naar een TC en een toersecretaris.

Burkcamp 26-27-28 september

Opgeven bij: veluwe@kampeerclub.nl met vermelding van dag van aankomst, voorkeur excursie, aantal personen en leeftijd van eventuele kinderen. Er is nog ruimte op zaterdagochtend (3 plekken), vrijdagavond (1 plek), zaterdagavond (1 plek) en zondagochtend (1 plek). Kamperen en meegaan met één van de ochtendwandelingen kan zolang het terrein niet vol is. Geef dat wel even door via veluwe@kampeerclub.nl.

Klusweekend Roggebot 11-12 oktober

Veel stormschade heeft ertoe geleid dat veel moe(s)t worden opgeruimd. Inmiddels is het ergste achter de rug. Dit weekend besteden we aandacht aan het winterklaar maken van het terrein en het sanitairgebouw. Soep is aanwezig en het kampvuur gaat natuurlijk aan.

Najaarsledenvergadering maandag 27 oktober

Deze wordt wederom gehouden in de Mariaparochie, Stationsstraat 13 te Apeldoorn. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Benodigde stukken zullen online (afdelingsite) verschijnen.

Klusweekend De Kooiberg 1-2 november

Ook hier geldt het winterklaar maken van het terrein en het sanitairgebouw. Er kan uiteraard ook gekampeerd worden en voor soep wordt gezorgd.

Wie nog niet op vakantie is geweest: een heel fijne tijd toegewenst en gezond weer thuis!

Hartelijke groet,
namens bestuur afdeling Veluwe

Regina Vlijm,
secretaris

Zeeland

Secr. Tini Hengeveld
Oudestraat 43
4351 AT Veere
telefoon 0118-501876
zeeland@kampeerclub.nl

Terrein:
Even geen.

Beste mensen,
Nog volop genietend van de zomer schrijf ik dit stukje voor het komend nummer van ons clubblad. Het HB is nog steeds druk bezig met het verwezenlijken van een terrein in Zeeland.

In de najaarsvergadering nemen we afscheid van onze voorzitter en onze toersecretaris. Wederom een aderlating mag ik wel zeggen, want vele jaren hebben Bruin en zijn vrouw Marijke zich ingezet voor de afdeling Zeeland. Vanwege hun nieuwe werkzaamheden gaan ze niet alleen onze afdeling verlaten, maar ook onze provincie. Wat gaan we hen missen ... Woorden van dank vanaf deze plaats en die zullen ook zeker klinken op de laatste vergadering. Gelukkig wil Jaap de plaats innemen van Bruin! Blijven er echter twee vacatures open. We hebben een vacature voor penningmeester en een voor toersecretaris. Wie komt ons bestuur versterken?

Voor die mensen die bij de vergadering willen zijn: **dinsdag 7 oktober** a.s. zal deze plaatsvinden. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Hotel Terminus in Goes (naast het NS-station). Wees welkom.

Een hartelijke groet vanuit Veere,
Tini Hengeveld

Caravansectie

Secr. Annelies van Katwijk
Watermanhof 9
2394 PA Hazerswoude-Rijndijk
telefoon 071-3415470
caravansectie@kampeerclub.nl

De zomer is in volle gang als ik dit bericht voor Buitenspoor schrijf en onze caravan is besteld voor over twee dagen. Dan gaan we er heerlijk op uit. Eerst naar een paar van onze mooie terreinen en mogelijk nog iets verder over de grens, maar dat hangt helemaal van het weer af.

De Bretagne-toer is achter de rug. Elders in dit blad tref je een verslag van deze zeer geslaagde toer van de hand van Herman Meijer, met foto's van Ruud Veldkamp.

Staat het weekend van **5-7 september** al in je agenda? (Dat is al heel snel na het uitkomen van dit Buitenspoor!) Dan gaan we onder het genot van een natje en een droogje nakletsen over de zomer op Den Treek in Leusden.

Van **6 t/m 10 oktober** gaan we aan het werk in Hazerswoude. Opgeven als je van plan bent te komen wordt erg op prijs gesteld. Dit in verband met de catering en de planning van de werkzaamheden.

In tegenstelling tot mijn vorige afdelingsbericht is onze jaarvergadering op **18 oktober** in Nieuwegein. Kort na het verschijnen van het vorige Buitenspoor heb ik jullie dat al per e-mail bericht. Doordat Ruud tussentijds is aangetreden, is hij volgens het rooster dit jaar aftredend, maar wel herkiesbaar. Na de vergadering is er weer de mogelijkheid om met elkaar een maaltijd te gebruiken. De kosten daarvan zullen ongeveer € 11,- per persoon bedragen, exclusief drankjes. Meedoen met de maaltijd kan enkel na opgave vooraf bij Lily. Dit kan tot uiterlijk 14 oktober. Zoals gebruikelijk zal ik 10 à 14 dagen van tevoren de stukken voor de vergadering per e-mail versturen. Ik hoop velen van jullie daar weer te treffen.

Ik wens jullie nog veel kampeerplezier met mooi weer en graag tot ziens op een van onze kampjes,

Annelies van Katwijk

Alle NTKC-leden zijn welkom op de kampjes van de caravansectie. Zie voor de toeragenda op www.kampeerclub.nl/leden/afdelingen/caravansectie. Bellen of mailen naar bovenstaand adres is natuurlijk ook mogelijk.

Jeugdsectie

Toersecr. Timothy Schoonebeek
Trezoriersdreef 79
2542KP Den Haag
telefoon 06-10933524
jeugdsectie@kampeerclub.nl

Hallo Jeugdsectiedeelnemers,

Timothy is nog met zomervakantie, daarom een kort stukje van mijn hand. De zomertoer is achter de rug, en dit Buitenspoor valt misschien net voor of net na het Kabobweekend in de bus. De zomertoer was weer een succes, met een goede organisatie en enthousiaste deelnemers. En er wordt alweer uitgekeken naar de zomertoer van volgend jaar.

Graag breng ik nogmaals onder jullie aandacht het extra weekend in september waarbij Britse jeugd van The Camping and Caravanning Club te gast zal zijn, om te kijken hoe wij kamperen en samen met ons een gezellig weekend te hebben. Dit weekend wordt gehouden in Hazerswoude van **25 tot en met 28 september**.

Ik zie jullie op het kampeerterrein,

Bart Weergang

Zwerfgroep

Secr. Maria Bach-Stelma
telefoon 030-8793462
zwerfgroep@kampeerclub.nl

Beste zwervers,
Allereerst hoop ik dat jullie van een mooie zonnige vakantie genoten hebben. Er is vast op leuke plekjes gekampeerd. Wij zijn in juni al op vakantie geweest: met erg mooi weer langs de Nederlandse grens een leuke tocht gemaakt. In september gaan we weer, maar dan naar Duitsland en Frankrijk waar we de Vogezen opzoeken.

De eerste tocht in het nieuwe seizoen van de zwerfgroep is op **20 en 21 september** naar een mooi plekje ergens tussen Deventer en Olst, kaart 27G. Marie Antoinette is de uitzetter van deze tocht.

Voor verdere informatie zie het artikel 'Door de tuin van Nederland' elders in dit Buitenspoor.

Op **18 en 19 oktober** hebben we de jaarlijkse Stervergadering. We gaan naar ons kampeerterrein in Hazerswoude, Het Groene Hart. De vergadering is in het Praethuis en we kamperen op het terrein. Voor liefhebbers die na de vergadering willen napraten kan dat in de kampvuurkuil met een lekker vuurtje erbij. Treinreizigers die vanaf station Alphen aan den Rijn of Leiden komen: er is een leuk kaartje te koop van de regio met wandelroutes en fietsknooppunten, 'Het land van Wijk en Wouden'. Ook staan er toeristische gegevens op. Het kaartje is verkrijgbaar voor € 1,20 bij de VVV in Leiden of Alphen maar ook in de gemeentehuizen, horeca en diverse deelnemende boerderijen in de regio. Zie ook www.landvanwijkenwouden.nl.

Voor mij wordt het de laatste keer dat ik de vergadering voorzit. We hebben gezocht naar een goede kandidaat-voorzitter voor de Zwerfgroep maar dat is helaas niet gelukt. Wel heeft zich een deelnemer gemeld om het voorzitterschap tijdelijk (lees: maximaal 2 jaar) op zich te nemen. Het is een heel ervaren man die dit al eerder heeft gedaan, namelijk George Bésanger. Wij zijn daar erg blij mee, maar er moet natuurlijk wel verder gezocht worden naar een nieuwe voorzitter.

Ook waren we op zoek naar een toersecretaris daar deze functie nog ingevuld moet worden. Hiervoor hebben we Marie Antoinette Smink bereid gevonden en zij is nu al erg enthousiast bezig om leuke kampjes te organiseren en berichtjes te maken die op de website en in Buitenspoor komen te staan.

Ook is Gerard Poorthuis gevraagd om in de Groepsraad plaats te nemen. Hij krijgt dan de taak van groepsraad-

lid en gaat de berichten op de website bijhouden.

In de vergadering van oktober zullen we dan ook George, Marie Antoinette en Gerard voorstellen om gekozen te worden in de Groepsraad zodat deze weer compleet is.

Dit is dan tevens het laatste stukje voor Buitenspoor van mijn hand. Ik wens jullie allemaal een fijn kampje in september en ik zie jullie op de Stervergadering.

Tot ziens in het veld,
Ronald Wielenga

leder NTKC-lid kan meelopen met de tochten van de Zwerfgroep. Hoe gaat dat? Kijk op www.ntkc.nl > [ledensite](#) > [clubpagina's](#) > [secties](#) > [de Zwerfgroep](#). Vragen? [Bel of mail gerust!](#)

Enig

Secr. Ingrid van Os
Hollandseweg 206
6706 KW Wageningen
telefoon 0317-410334
enig@kampeerclub.nl

Als je dit Buitenspoor ontvangt, kampeert Enig al op Terschelling, van **zaterdag 30 augustus tot zaterdag 6 september**. Wil je er nog iets van meemaken, kom dan naar camping Denedune (zie www.denedune.nl). Of kijk op de Enig-site voor meer informatie. Er zijn ook mensen die langer blijven dan deze week.

Vanaf oktober kamperen we niet meer, maar staat er elke maand een wandeling op het programma.

Op **zaterdag 11 oktober** wandelen we van Deventer naar Olst. Deze wandeling maakt deel uit van de tweedaagse NS-wandeling tussen Zutphen en Olst en volgt het Hanzestedepad. Deventer, Hanzestad gelegen aan de IJssel, is een van de oudste steden van Nederland en heeft een rijk historisch verleden, zichtbaar in de mooie binnenstad. De route is 13 km lang en geeft de gelegenheid om, aan het begin van de wandeling, even neer te strijken in deze binnenstad voor een kopje koffie.

Daarna vervolgen we de route langs de IJsseloevers, bij laag water is er de mogelijkheid om door de uiterwaarden te lopen. Door overbesteding is de soortenrijkdom in uiterwaardenflora sterk verminderd, maar op de oevers en langs de kribben groeien nog wat karakteristieke planten. Na het verlaten van de rivier lopen we door het bos. In deze omgeving liggen verschillende landgoederen, destijds bewoond door adel en rijke kooplieden, met mooie parkachtige tuinen. Na de Tweede Wereldoorlog werd in dit gebied de IJsellinie ontwikkeld

om, in het kader van de Koude Oorlog, het gevaar uit het Rode Oosten te keren. Op landgoed De Haere is dit zichtbaar door de aanwezige bunkers. We lopen een deel van 'de bunker-route', gemarkeerd door ijzeren palen. In Olst is er nog een mogelijkheid om iets te drinken en vandaar vertrekt de trein richting Zwolle of Deventer. Mensen die met de auto komen kunnen hier gratis parkeren. We vertrekken om 10.30 uur van station Deventer, na aankomst van de trein uit Amersfoort van 10.28 uur. Deze dag ben ik telefonisch bereikbaar op 06-44064060, tot ziens, Gerda.

Heb je al een idee voor een kampeerweekend of wandeling voor volgend jaar, geef het dan door zodat we het kunnen meenemen in de planning.

Tot ziens,
Ingrid

Elke alleengaande NTKC'er is welkom bij Enig. Je hoeft je niet aan te melden als je mee wilt. Meer info: zie hierboven of op het ledengedeelte van de NTKC-site onder Clubpagina's/secties/ Enig.

De Trollen

Contact mailinglijst:
Mieke Bon, telefoon 0222-322133
Michiel Bardet, telefoon 020-6696489
detrollen@kampeerclub.nl

Wil jij als ouder met NTKC-kind(eren) tot 14 jaar graag andere kinderen tegenkomen als je gaat kamperen? Meld je aan voor de Trollen-mailinglijst en alle NTKC-trollen komen uit hun schuilplaats gekropen. Kijk op www.ntkc.nl > ledensite en kies voor Clubpagina's/Secties/ De Trollen en je vindt er alle informatie over hoe je je kunt aanmelden voor deze speciale mailinglijst (inclusief een link voor het aanmelden; altijd makkelijk).

Trollengroeten,
Mieke Bon

Promo

promo@kampeerclub.nl

Promo op de beurs dit najaar

Afgelopen voorjaar hebben we met de NTKC-stand weer op verschillende beurzen gestaan om te werken aan de naamsbekendheid van de NTKC. Dit werpt duidelijk zijn vruchten af, want we krijgen momenteel erg veel aanvragen om te komen proefkamperen en ook het aantal nieuwe leden is aanzienlijk. We hebben voor het komende najaar nog een aantal beurzen op het programma gezet. Mocht je voor de club iets extra's willen doen en je enthousiasme over het

kamperen op onze prachtige terreinen willen uitdragen, geef je dan op om een dagje op de stand te staan. Dat kan via het e-mailadres van Promo: promo@kampeerclub.nl. Een foto-impressie van de NTKC-stand vind je in het vorige Buitenspoor.

Het beursprogramma voor komend najaar is:

Gaaf Groen Alkmaar (Sportpaleis):
7 september 2014
Go Green beurs Groningen:
21 september 2014
Go Green beurs Nijmegen:
22 en 23 november 2014
Go Green beurs Amstelveen:
13 en 14 december 2014

Tellingen, we krijgen er geen genoeg van!

Vorig jaar is ons opgevallen dat aanmelders afhaakten als zij, zoals nog steeds gebruikelijk, enkele weken moesten wachten op hun lidmaatschapsgegevens. Daarom is in overleg met het DB op 14 juli 2013 een experiment gestart: versneld inschrijven van mensen die meteen willen kunnen kamperen.

Promo ontvangt alle mails van mensen 'met roodgloeiende haast', inventariseert of er inderdaad sprake is van een haastmoment en schrijft na volledige aanmelding en contributiebetaling deze mensen in op een manier, die volledig kan samensmelten met de gebruikelijke inschrijving. Veel kampmeesters hebben de tijdelijke lidmaatschapsbewijzen al zien langskomen.

Deze manier van inschrijven blijkt in een behoefte te voorzien en in de toekomst zal het Clubbureau er in een nieuwe procedure op voortborduren. We zien het allemaal als een dikke plus! Vandaag, 5 augustus, heb ik alle versneld aangemelde leden geteld en dat blijken er 134 te zijn! Dat is beslist veel meer dan we ooit verwachtten!

Promo doet nog meer!

Namens het HB behandelt Promo al behoorlijk lang de intake van alle groepsaanvragen. Normaliter komen deze binnen op het Clubbureau en de manier van beantwoorden was destijds nog erg omslachtig en tijdrovend.

Nu gaat het zó: Promo ontvangt per omgaande alle aanvragen, spreekt ze binnen 48 uur door met de aanvragers en noteert de gegevens van de contactpersoon. De uitkomst van dat gesprek gaat door naar het betreffende afdelingsbestuur, dat op basis van die gegevens vaak meteen kan besluiten of de aanvraag wel of niet gehonoreerd wordt.

Bij twijfel of ter bespreking van een verdere uitwerking kan men contact opnemen met de contactpersoon van de aanvrager. Dat heeft inmiddels tot heel leuke resultaten, en ook tot aanmelding van nieuwe leden geleid! Hiervan zijn geen tellingen gemaakt, maar het is wel leuk om alvast te vertellen!

Vacature

Promo is dringend op zoek naar iemand die in staat is om binnen een of twee dagen een proefkampeerder per mail aan een mooie stek te helpen. Met de huidige bezetting is het werkelijk een fikse klus, maar met jou erbij moet het allemaal lukken!
Doe mee, het is heel leuk werk!

Met vriendelijke groet van Promo,
Pieter Waalboer

KLEINE BERICHTEN

Te koop

Erdman Schmidt Salamander met keuken-tussenluifel, katoen. Tent is gebruikt maar in goede staat en compleet, ca. 12 jaar oud.
Vraagprijs € 200,-
R. Dofferhoff, tel. 071-5418036,
e-mail r.dofferhoff@kpnplanet.nl

Eriba Familia 1989, in uitstekende staat, met luifel met twee zijwanden, accu, gasflessen en inventaris.
Vraagprijs € 4.000,-
Tel. 033-4564218,
e-mail jmboelhouwerk@casema.nl

Erdman Schmidt Wesp, katoen met tussenluifel en zijwangen, originele gronddeken en originele woonruimte-grondzeilen.
Goed onderhouden en in juni 2014

geïmpregneerd met No-Nat.
Met originele paklijst, gebruiksaanwijzing en klaar voor gebruik.
Vraagprijs € 300,-
Jelle Hogenbirk, tel. 035-6911512,
e-mail jelle@nikhef.nl

Erdman Schmidt Kever, katoen, in juni 2014 geïmpregneerd met No-Nat.
Originele gronddeken, grondvoorzetje en originele paklijst/gebruiksaanwijzing. Vraagprijs € 75,-
Jelle Hogenbirk, tel. 035-6911512,
e-mail jelle@nikhef.nl

Geboren

Elias, zoon van Rutger en Maria Bach, Utrecht, 14 juni 2014
Annemarijn, dochter en Simon, zoon van Marcia en Jeroen Renes, Berkel en Rodenrijs, 21 juni 2014
Tara en Wende, dochters van Arda Stegeman en Sjoerd de Jong, Heumen, 13 juli 2014

Overleden

De heer J. Panneman, Borne,
14 augustus 2014

Gratis ophalen

Buitendak van de Vergrote Orkaan (van Slee), compleet met stokken, A-stokken en groot grondzeil. In goede staat. Het dak is prima geschikt voor gebruik als groepsruimte; er kunnen ook goed een paar kleinere binnententen in geplaatst worden. Tel. 050-3133571, e-mail paul.stolk@planet.nl



Ondernemende NTKC'ers opgelet!

Heeft u een bedrijf dat interessant kan zijn voor uw medeleden dan is adverteren in ons Buitenspoor de manier voor een win-win situatie. Voor meer informatie naar de mogelijkheden van adverteren neem contact met mij op!

André Reitsema, Advertentiebeheer NTKC
advertentie.ntkc@gmail.com - 06-252 365 51

Aux Sources De Lescheret Natuurcamping bij Bastogne, BE Zwemwater, Ecologisch, Bistro Bereikbaar via E25/E411



campingasdl.be +32 479 581960

MULTIFUNCTIONELE
KOOKPAN

KOOKVUUR
BUITENKEUKEN

Tijdelijk €27,50

Ook online winkelen!
kookvuur.nl

1,9 ltr Edelstaal met afgietruit.
Handvat is variabel te gebruiken.

NTKC korting 10%
kortingcode: 1CKTN4

YAK
SPORTS®

FJALL
RAVEN

Pierstraat 10 | 3252 BL GOEDEREDE | 085 2731905
WWW.YAKSPORTS.NL

Vereniging
**Vrienden
van de
Voetveren**
'voetveren verbinden'



**U kunt
al Vriend
worden
voor
€ 5,-**

**Boekje
Overzetveren
in de Benelux
in handig
borstzakformaat
voor € 10,-
Bestellen:
zie website**



www.voetveren.nl

PETROMAX
DUTCH OVEN'S

Diverse maten vanaf
€40,00

Gietijzeren pan.
Geschikt voor kampvuur, Envirofit of fornuis.

Ook online winkelen!
kookvuur.nl





Lees de romans van uw clubgenoot
Anthonie van de Wardt

Boeken die over bijzondere mensen
gaan.

HET BIECHTGEHEIM
ISBN 9789048427468

DE VRIJWILLIGER
ISBN 9789089545695

Te bestellen bij de reguliere
boekhandel of bol.com

Less is More!

Genoeg biedt inspiratie voor iedereen die meer wil doen met minder. Weinig bezitten uit noodzaak of keuze kan heel rijk voelen. Lees de inspirerende verhalen.

Genoeg is praktisch. Elk kwartaal een gids voor huis en tuin met praktische informatie en tips voor een creatiever leven, met zorg voor mens, dier en milieu.

Neem nu een abonnement en ontvang
5 nummers voor de prijs van 4



Een abonnement (4 nummers) kost € 24,50 per jaar. Ontvang nu een extra nummer gratis: ga naar winkel.genoeg.nl/ abonnementen en bestel online met actiecode NKTC



**20%
korting**

Meer info op genoeg.nl

Kamperen met gratis animatieteam



Kom kamperen midden in de natuur! Er zijn 137 Natuurkampeerterreinen in Nederland, waar u in alle rust en ruimte geniet van de natuur. Ook heel leuk voor kinderen! Met de Natuurkampeerkaart in Het Groene Boekje kunt u op alle terreinen terecht. Het Groene Boekje 2014 is voor € 14,95 verkrijgbaar op alle Natuurkampeerterreinen, bij ANWB, Bever, in diverse (reis)boekhandels en via www.natuurkampeerterreinen.nl. Download ook de gratis Kamperen app!



Natuurkampeerterreinen
Te gast bij moeder natuur



Gastvrij genieten op landgoed Old Putten.



T. 0525-681938 - www.oldputten.nl



Kampvuurplaats, workshops, wi-fi, trekkershutten, verse broodjes, verse groente. Nabij Veluwemeer & vestingstadje Elburg (500 mtr.)

Gek van de natuur? Samen op coole **kampen** en **excursies**: vogels kijken, vleermuizen, libellen vangen, schelpen zoeken en als toetje een frisse duik in de zee!

De **NJN** natuurlijk!



Ben jij tussen de 12 en 25 jaar, kijk dan op www.njn.nl!

tent versleten?

model al 20 jaar niet meer gemaakt?



voor **Tatteljee** geen probleem



HET BUITEN

AVONTUURLIJK BUITEN KOKEN OP HOUTVUUR



Één adres voor al uw buitenkook spullen.

Van **Dutch Oven**, **Driepoot** tot **Vuurtafel**.

Eigen import van gietijzer en lichtgewicht materialen .

Nederlands importeur van o.a.

White Box Stove en **WoodGas Stove**

www.HETBUITEN.NU

ENVIROFIT G3300

Tijdelijk
€99,00



Koken op sprokkelhout.
Uitvoering in oranje of zwart.

Ook online winkelen!
kookvuur.nl

