



buiten spoor



De Kooiberg

Enig. Samen
solokamperen

Praatplaat

Buitenspoor verschijnt 4 x per jaar
Uiterste inleverdatum kopij voor nr. 2 (april-juni): 20 februari. De redactie heeft het recht om kopij in te korten, anderszins te wijzigen of in het geheel niet op te nemen.

Redactie Janwillem van Dijk, Margreet Geels, Marga van Haeringen-Kokkelink, Nienke Onkenhout, Dries Oosterhof
Eindredactie Marleen Blokhuis
redactie@kampeerclub.nl

Aan dit nummer werkten mee Gijs Van As, Pien Balk, Laurens Beerendonk, Marc van den Broek, Foke de Bruijn, Henni Bunnik, Jan Das, Karel van Eek, Harma en Albert Fien, Ton Hermans, Cathelijne Hornstra, Ben Huve, Gert-Jan Kooren, Karin Koppen, Peerke Linnartz, Evert Radema, Marjolijn Steffens, Vincent Tollenaar, Caitlin Valkering, Karen Visser

Advertentie-acquisitie André Reitsema
Fivelingostraat 21, 9405 EA Assen
advertentie.ntkc@gmail.com

De vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van commerciële advertenties.

Ontwerp LevievanderMeer.nl
Foto omslag Henni Bunnik
Druk robstolk@

NTKC (Nederlandse Toeristen Kampeer Club) is een vereniging die zich richt op sportief kamperen met bescheiden uitrusting en op het behoud en herstel van natuur en landschap op haar terreinen.

Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over 20 natuurterreinen door heel Nederland. Opgericht 5 mei 1912; lid FICC. Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september (opzeggen voor 1 september).

Algemene informatie vind je op/in www.kampeerclub.nl, Buitenspoor, NTKC Nieuwsbrief en facebook.com/groups/ntkc.kampeerclub.

Clubbureau NTKC Larikslaan 5,
3833 AM Leusden, tel. 0334323376
clubbureau@kampeerclub.nl
www.kampeerclub.nl

Inhoud

4  **In het bos**
De Kooiberg, Ugchelen

10  **Enig. Samen solokamperen**

12 **Praatplaat, waardenplaat, kleurplaat**

14  **Ontmoeting met Ila van Amstel**

En verder

- 8 Handig
- 9 Jeugdsectie
Kampmeesterroefening
- 16 Kelkzwammen, een winters cadeau
- 17 Van Bazel naar Deventer
- 18 Zwerversteken
Gastvrij kamperen bij leden
- 19 In Europa
Persoonlijke berichten
- 20 Kamperen in de kunst
Nieuws van de club
- 21 Nieuws van de terreinen
- 23 Harry Mulisch en de NTKC

Winterkost met
woestijnvruchten

eenpitter



Alle eenpitterrecepten, inclusief dit nieuwste exemplaar, vind je op de website.

Illustratie Loes van Oosten, loesvanoosten.com

Selectie uit de agenda

Ook de komende maanden zijn er volop activiteiten op onze terreinen en bij onze secties.
De volledige agenda vind je op kampeerclub.nl>clubberichten>agenda



Winterkamp Lochem

Wandel vanaf station Vorden naar De Valkenbelt – voor bagagevervoer wordt gezorgd – en kom daar **10/11 februari** winterkamperen. Programma gericht op ontmoeting; stoofpot en glühwein bij het kampvuur! Meer informatie op de site.



Zwerfgroep Paastocht 2018

Ontspan door inspanning: ga van **30 maart t/m 2 april** mee rugzakkamperen door de Brabantse en Belgische Kempen. Voor meer informatie, zie de website onder de sectie Zwerfgroep.



Kennemerland Fietstocht

De voorbereidingen zijn in volle gang. In **de laatste week van juni** gaan we vanuit de terreinen van afdeling Noord fietsen in het Duitse Ostfriesland. Fietsliefhebbers, zet het vast in je agenda!

VOORWOORD

Honderd jaar Buitenspoor

Met deze uitgave bereiken we een mijlpaal: dit is het eerste nummer van jaargang 100! In 1913 verscheen het eerste nummer van ons clubblad onder de titel *De Tent, orgaan der Nederlandsche Toeristenkampeerclub*. In de afgelopen 105 jaar – met een onderbreking van 5 jaar tijdens de Tweede Wereldoorlog – wisselden niet alleen de frequentie, de dikte, de inhoud en de lay-out, maar ook de titel van het blad. In 1935 wijzigde het bestuur de naam in *Kampeven*; in 1940 werd dat *Kamperen*. In 1948 veranderde *Kamperen* weer in *De Tent*. In 1954 werd gekozen voor de naam 't *Buitenspoor* en sinds 1970 heet ons blad kortweg *Buitenspoor*. En zo zijn we in 2018 in de honderdste jaargang beland.

Hoe bijzonder is dat nou eigenlijk? Zonder enige pretentie op het gebied van volledigheid deed ik via internet een onderzoekje naar clubbladen in Nederland. (Sport)clubs van 100 jaar en ouder zijn wel te vinden, maar clubbladen die het al zo lang volhouden vond ik veel minder. Het U.D. Kanon, officieel orgaan van de Koninklijke Deventer Cricket & Football Club Utile Dulci, is naar eigen zeggen 'vermoedelijk het oudste clubblad van Nederland'. Maar het verscheen voor het eerst in 1916 en is dus een paar jaar jonger dan Buitenspoor. Ouder is bijvoorbeeld het 'Clubnieuws der DFC' van de Dordrechtse Football Club, dat in 1903 het levenslicht zag. Maar dat blad heeft na 117 jaar het loodje gelegd: sinds 2013 verspreidt de DFC haar nieuws alleen nog via een website.

Zo bezien is het dus wel degelijk bijzonder dat de NTKC anno 2018 nog altijd in een papieren blad investeert. Want ook bij ons kun je voor concreet clubnieuws sinds een paar jaar op de website terecht. Omdat dat nog steeds beter kan, blijven we ook dit jaar de site verder ontwikkelen. Buitenspoor probeert sinds 2015 in woord en beeld vooral het karakter, de sfeer van NTKC-kamperen te tonen, inclusief het werk dat leden voor de club verzetten. Geluiden van lezers die de onderlinge ontmoeting in het blad zijn gaan missen, nemen we mee in onze zoektocht. Zo blijft dit 'cluborgaan' hopelijk nog vele jaren meebewegen met de club die we samen zijn.

Marleen Blokhuis, eindredacteur



In het bos

Terrein De Kooiberg,
Ugchelen

Tekst: Nienke Onkenhout

Foto's: Henni Bunnik en Vincent Tollenaar



De Kooiberg

De Veluwe

Terrein De Kooiberg bij Ugchelen ligt in het oostelijkste deel van de Veluwe en behoort tot Natura 2000-gebied. De glooiingen in het terrein zijn ontstaan door opstuwend ijs. Circa 100 jaar geleden is hier veel bos aangeplant; deze werkgelegenheidsprojecten waren bedoeld om het stuifzand vast te leggen én om een jachtgebied te creëren voor de landeigenaren. De huidige populatie edelherten en wilde zwijnen stamt af van de toen uitgezette dieren. Ook vossen, dassen, reeën en, op de drogere delen, adders komen hier veel voor. Daarnaast is er een grote rijkdom aan insecten, vlinders en paddenstoelen. Rond Ugchelen zijn veel sprengen (kunstmatige beken) gegraven, die vooral werden gebruikt om watermolens aan te drijven; enkele sprengen zijn de laatste jaren weer in ere hersteld.



Als ik met fiets en al onder de slagboom naast het voormalige pomphuisje ben doorgekropen, kijk ik neer op het hart van De Kooiberg.

Hier heb ik naar uitgekeken! Ik mag een stuk schrijven over het primitiefste kampeerterrein van de NTKC – een terrein waar ik fan van ben.



De Kooiberg ligt er schitterend bij. De Amerikaanse eiken hebben prachtige herfsttinten, overal staan paddenstoelen en de mistflarden maken het alleen maar mooier. Ook de beuken kleuren mooi in combinatie met de grijsgroene dennen. Hopelijk zie ik deze keer een vos, of een ree. Op een edelhert of wild zwijn durf ik niet te hopen, al worden die nu en dan gezien – of eigenlijk: 's nachts gehoord. Langs de zigzagroute (de trap is geen optie, met de fiets) loop ik naar beneden en op dat moment komt ook Frans Goedheer aan. De voorzitter van de afdeling Veluwe heeft zijn auto geparkeerd bij de minuscule P, een meter of 400 verderop. Als je hier kampeert kun je even tot het pomphuis doorrijden, je spullen kun je dan met de kruiwagen naar een van de prachtige veldjes brengen. Voor caravans is dit terrein niet geschikt.

Stuwwal

Frans en ik zijn de enigen op het terrein. 'Ja, je staat hier vaak alleen. Het is echt een terrein voor liefhebbers. Stromend water en elektriciteit zijn er niet. Water moet je zelf oppompen en als je warm wilt douchen moet je zelf water warmen. Maar als je dat juist aantrekkelijk vindt, dan zit je hier heel goed.' De Kooiberg ligt in gebied dat 's nachts zeer rustig is en waar het wild over het terrein loopt. Want hekken zijn er niet, alleen boven aan de trap is een slagboom. 'Om mountainbikers tegen te houden', meldt Frans. 'Het helpt, en het wild heeft er geen last van.' We klimmen de trap op om onze wandeling te beginnen. Hier heb je het beste zicht over het bijna rechthoekige terrein. De oostkant ligt een meter of tien hoger dan de rest. Dat is een oude stuwwal uit de voorlaatste ijstijd. We lopen linksom, langs een aantal kampeerveldjes, en dalen dan af naar het toiletgebouwtje. Frans:



'Het composttoilet spoel je door met water uit de pomp. Vergeet niet als je weggaat om de emmer te legen en op z'n kop neer te zetten, anders verdrinken de muizen!'

Onzichtbaar onderhouden

De club pacht het terrein sinds 1951, het was deel van het landgoed van de familie Roosegaarde-Bisschop. Ook daarvoor al mochten NTKC-leden er nu en dan kamperen. Net als de bossen eromheen is ook De Kooiberg rond 1900 aangeplant, als werkgelegenheidsproject. De familie verkocht het terrein in de jaren zestig aan een papierfabriek die er vooral water won. Frans: 'Het wordt nu beheerd door Borgman Beheer, dat het terrein zo natuurlijk mogelijk houdt. De waterwinning is allang gestopt, er wordt nu alleen hout gewonnen. Borgman wil – namens de eigenaren – het liefste dat het terrein oogt als gewoon bos. Je hond meenemen mag wel, mits aangelijnd, maar bijvoorbeeld liever geen stammetjes langs de paden. Omdat het midden in



Natura 2000-gebied ligt, is houtvuur in geen enkele vorm toegestaan. En je mag 's nachts het terrein niet verlaten. We willen eigenlijk dat er geen spoor te zien is van het kamperen. De Kooiberg ligt niet in het bos, De Kooiberg *is* het bos. Met die filosofie kunnen wij goed uit de voeten, al is het natuurlijk jammer voor de caravanners.'

'Eén keer per jaar lopen we samen met de beheerder over het terrein. We bespreken dan welke werkzaamheden nodig zijn en hoe we de taken verdelen. Borgman doet het groot onderhoud. Voor ons is belangrijk dat we hier goed kunnen kamperen, dus wij doen onder meer klein snoeiwerk. Ook maaien we het gras, dat wordt niet allemaal opgegeten door de herten. En in de herfst verwijderen we het blad van de kampeerveldjes. Dat verstikt en het is arme grond hier, dus we helpen het gras een beetje.' Frans vertelt dat hij een keer stond te harken en er wat fietsers passeerden. 'Die moeten dat toch wel eigenaardig hebben gevonden, een man die in zijn eentje het bos aan het aanharken was!'



Burlende herten kun je elk jaar in september horen en zien in de buurt van ons terrein. Houd de NTKC-agenda in de gaten!

Je kunt ook naar de **wildobservatieplaats** in Hoog Buurlo. En wil je eens een ander soort beesten zien? Ga naar de **Apenheul**.



Toe aan cultuur? In het **CODA Museum** in Apeldoorn

komen oude en moderne kunst bij elkaar. Of, heel bijzonder: in het

monumentale gebouw van

Radio Kootwijk worden nu

en dan rondleidingen gegeven

en zelfs concerten.



Wandelend kun je naar het noorden, het westen of het zuiden. Bos, sprenge, akkerland,

stuifzand of landgoederen:

alles is voorhanden. Twee tips:

het **Kopermolenpad** in het buitengebied van Wenum

Wiesel. En Geldersch Landschap en Kasteelen organiseert regelmatig

wandelingen met een gids.

*De Kooiberg ligt niet in het bos,
De Kooiberg *is* het bos*



Onderhoud is ook nodig als de wilde zwijnen de grond omwoelen. 'Ja, die hebben er geen weet van dat wij die grasveldjes als kampeerplek gebruiken, maar na zo'n bezoek moeten we egaliseren.'

Rillen en licht

We staan inmiddels bij de pomp, een robuust model dat ook in ontwikkelingslanden wordt gebruikt. Oorspronkelijk stond de pomp boven, maar dat is al lang niet meer zo. Het is zelfs al de tweede op deze plek. Als we verder wandelen tussen de bosbessenstruiken door, wijst Frans op een subtiele 'richel'. Hier, aan de noordkant van het terrein, vormde deze aarden ril de grens tussen land van verschillende eigenaren. 'Met de beheerder hebben we afgesproken dat we 'm weer goed zichtbaar gaan maken. Het is een culturelement dat we graag willen laten zien.'

De komende tijd zal er trouwens hoe dan ook zichtbaar veel gebeuren op De Kooiberg. Een flink aantal bomen wordt gekapt, vertelt Frans. Borgman Beheer wil het aantal Amerikaanse eiken de komende jaren sterk terugdringen om het gebied weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen: veel grove dennen, enkele douglassparren, zomer- en wintereiken. En inderdaad hebben aardig wat bomen een kruis of stip of hun stam. De meeste bomen eindigen roemloos, als spaanplaat of latten. Maar voor het terrein is het goed nieuws. Het betekent licht en op veel veldjes meer zon!

We zijn rond. Tijd voor Frans om naar huis te gaan, tijd voor mij om te gaan genieten. Van de rust, van het ruisen van de bomen, van – hopelijk – het roepen van uilen en het scharrelen van wild rond de tent. Ik verheug mij erop, op mijn nacht midden in het bos. Maar eerst, ook omdat het best fris is, draag ik mijn steentje bij aan het onderhoud van dit fantastische terrein door zelf ook nog een tentplek te ontbladeren.

Handig



Al jaren nemen Laurens en Anke Beerendonk maar één donzen slaapzak

mee als ze fietskamperen. 'Die ritsen we op de gronddeken vast. ThermaRestjes in sleuven onder de gronddeken, prima isolatie.' Op de foto een vergelijkbaar slaapsysteem van Ben Huve met in plaats van een gronddeken, een verbeterde lakenzak met ingebouwde kussenhoesjes.

Laurens Beerendonk/Ben Huve



De luifel van de T@B 320 caravan is aan de onderkant aan beide zijden open. Op basis van mijn tekening maakte Tatteljee

Amsterdam à € 151 twee perfect passende, doorzichtige windvanglers, en ze kunnen dit ook voor anderen doen. Geen last meer van wind op deze manier! Karel van Eek



Met fluorescerende grondpennen van lichtgewicht fiberglass struikel je in het donker niet meer over je scheerlijnen. Je kunt ook spaakreflectiestrips in stukjes knippen en die om je scheerlijnen schuiven, bij de haringen. Frank Scholten/Cathelijne Hornstra



Heb je ook een praktische tip of een zelfgemaakt gebruiksvoorwerp? Mail redactie@kampeerclub.nl



campmeester oefening

Beteuterd kijkt de vrouw – midden veertig en keurig gekleed – naar haar voeten. 'Maar dat heeft nog nooit iemand me verteld', zegt ze met een trillende lip. 'Ik ben nog niet zo lang lid en ik wist het gewoon niet.' 'Het staat in de reglementen en die moet u kennen', krijgt ze te horen van de man die met zijn handen in zijn zij staat, een tikje wijdbeens. 'Goed meneer, ik zal het nooit meer doen.' Als een geslagen hond druipend de dame af ...

Dan draait ze zich om, knipoogt naar de man en zegt: 'Bedankt voor het meedoen, je was een heel goede, ouderwets strenge kampmeester! Zagen jullie zijn houding? Hij wilde geen gesprek of mij iets leren, hij wilde alleen maar gelijk hebben en een standje geven.' De circa twintig mensen die in een kring rond het tweetal staan, knikken instemmend én herkendend.

Het is de bestuurdersdag op Huizen en in de vorm van een rollenspel passeren een aantal lastige situaties de revue: auto's op het terrein, niet willen helpen met schoonmaken, niet willen inschrijven ('ik gireer wel wat'), het kampmeesterschap niet willen overnemen – allemaal dingen waar je als kampmeester mee te maken kunt krijgen. Met andere woorden: waar iedere NTKC-kampeerder mee te maken kan krijgen, want de rol van kampmeester kan ons allemaal toevallen. Meestal verloopt dit overigens zonder problemen. Alle scènes worden perfect 'neergezet' door acteur/theatermaker Lienneke Molag, die door PromoPlus is gevraagd om op deze dag de aanwezigen een spiegel voor te houden. Elke scène wordt nabesproken en eigenlijk zijn de gouden tips steeds dezelfde: het gaat om toonzetting, uitleg en samen oplossingen vinden. PromoPlus bekijkt hoe kampmeesters een beetje kunnen worden geholpen, met oefensituaties, tips en achtergrondinformatie. Daar zal de website een belangrijke rol bij spelen. Deze oefenplaats is in elk geval een leuke, soms hilarische manier gebleken om over en weer het begrip te vergroten! Wordt vervolgd.

Nienke Onkenhout

Foto Albert Fien

JeugdSectie



Gezellig het nieuwe jaar in

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dit betekent dat het nieuwjaarsweekend er weer aankomt, van 19 tot 21 januari. Heerlijk bij het vuur zitten en oliebollen eten. Met een beetje mazzel ligt er net zoals vorig jaar weer sneeuw! We spraken met Arthur die altijd in is voor het nieuwjaarsweekend.

De 18-jarige Arthur uit Leiderdorp heeft de Jeugdsectie leren kennen op het jubileumweekend in 2012. Sinds het introductieweekend in 2013 is hij bij bijna elk JS-weekend aanwezig geweest, waaronder wel drie nieuwjaarsweekenden. Het nieuwjaarsweekend is volgens hem 'een erg gezellige manier om het nieuwe jaar in te gaan en nieuwe vriendschappen op te bouwen'.

Stamppot

Arthur staat binnen de Jeugdsectie echt bekend als de kampeerkok, elk weekend maakt hij weer wat lekkers boven het vuur. Tijdens het nieuwjaarsweekend komen er natuurlijk weer oliebollen, maar ook wil hij zijn kampvuur-oven meenemen om daar van alles in te creëren. Maar dat is nog niet alles, hij wil dit jaar stamppot gaan maken, want wat is nou lekkerder dan stamppot in de winter?

Ben je benieuwd naar de creaties van Arthur, en heb je zin in een gezellig weekend? Kom dan naar het nieuwjaarsweekend op De Haan, Den Haag. Kijk in de JS-update of op Facebook voor meer informatie.



Join us on Facebook



JS'er in de kijker

Naam:

Floor Bennebroek

Woonplaats: **Leiderdorp**

Leeftijd: **16 jaar**

School: **gymnasium 5**

Tent: **meestal de Moesson**

van Slee, maar ik steel ook vaak een tent van mijn broer

Favoriete kampeerkost:

instant pasta carbonara

JS sinds: **Kabob 2014 op Den Treek**

Leukste JS-ervaring:

's ochtends pannenkoeken bakken op de rally in Frankrijk

Slim bekeken van Arthur

Niet genoeg ruimte in je backpack voor extra warme kleren? Deel met iemand de tent en kookspullen, dan kun je in plaats daarvan een heerlijke fleecedeken meenemen. En vergeet je JS-trui of -vest niet!



Oliebollenpret bij de JS

Enig

Samen solokamperen

‘Een goeie mix van vrijheid en groepsgebeuren.’ Zo omschrijft nieuwkomer Madelon Haanskorf de sfeer bij Enig. Eind augustus nam ze voor de tweede keer deel aan een Enig-activiteit. ‘Ik kampeer af en toe wel alleen, maar gezamenlijk vind ik het leuker. Wat me aanspreekt bij Enig is de sportieve manier van kamperen en de vrijheid die je krijgt om wel of niet mee te doen aan de activiteiten. Niets moet, alles mag.’

Enig organiseert sinds dertig jaar maandelijks een activiteit voor solokampeerders. De groep bestaat uit vrouwen en mannen die individueel kamperen met tent of caravan en daarnaast graag samen activiteiten ondernemen. Iedereen is welkom, de enige voorwaarde is dat je NTKC-lid bent of wordt.

Onder de deelnemers zijn zowel alleengaanden als mensen die af en toe zonder hun partner kamperen, van wie de partner niet (meer) kampeert of die hun partner zijn verloren en alleenstaande ouders. Een van de groepsleden heeft de rol van coördinator van het jaarprogramma. Verder neemt ieder op zijn tijd de organisatie van een weekend of activiteit voor zijn/haar rekening. Via de Enig-nieuwsbrief blijven de Enigers op de hoogte van de activiteiten. Die vinden verspreid over het land plaats en zijn doorgaans goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Weten dat er iemand is

‘De eerste keer dat ik met Enig kampeerde is acht jaar geleden, op De Heerkuil’, vertelt Elly Ekkel. ‘Sindsdien ben ik blijven hangen. Het fijne van kamperen met Enig is dat je weet dat er aanspraak is en dat er altijd wel iemand is om iets mee samen te doen. In de winter zijn de wandelingen en het nieuwjaarsweekend leuk om naar uit te kijken.’

Tentkampeerder Anna van Duin kampeert al ruim twintig jaar met Enig. ‘Aanvankelijk heel los-vast, ik zocht eigenlijk vooral ‘s avonds wat aanspraak. In de loop van de jaren ben ik ook met de excursies mee gaan doen en sinds 2016 ben ik coördinator. Ik ben gek op

Tekst: Marga van Haeringen-Kokkelink
Foto's: Henni Bunnik en Anna van Duin



Enigers in actie op De Slufter



Aanspraak als je daar zin in hebt



Niets moet, alles mag

kampeerclub.nl/afdeling/enig

kamperen bij de NTKC vanwege de natuurlijke omgeving en het clubgevoel; daarnaast kampeer ik op natuurkampeerterreinen. Terreinen met licht en uitzicht zoals Den Treek zijn bij mij favoriet. Ik kampeer zo vaak mogelijk, afgelopen jaar zeker twintig keer.’

Niets moet, alles mag

Clara Prins dacht aanvankelijk dat Enig niets voor haar zou zijn, want ze ‘hield niet van wandelen’. Dat beeld veranderde toen ze in 1995 bij de Kennemerfietstocht een aantal Enigers ontmoette. ‘Ik had een paar keer alleen gekampeerd, maar daar vond ik niets aan. Met Enig heb je elke maand een activiteit om naar uit te kijken en die je deelt met mensen die dezelfde dingen leuk vinden als jijzelf. Daardoor ben ik in de loop van de jaren meer gaan kamperen. Met Enig heb je altijd aanspraak als je dat wilt, daar hoef je geen moeite voor te doen. En toch de vrijheid om je eigen gang te gaan, je hoeft niets.’ Fietskampeerder en oud-coördinator Ingrid van Os: ‘De zomerweek is veruit de drukst bezochte Enig-activiteit van het jaar, met zo’n twintig Enigers. Voor de andere activiteiten varieert het aantal deelnemers van vijf tot twaalf. Een paar keer per jaar sluiten we aan bij kampjes en activiteiten van afdelingen of secties. Sinds vijf jaar organiseren we ook een fietskampeeractiviteit.’ Lutske Bongers haakte tien jaar geleden bij Enig aan. ‘Dat was in januari bij een Nivonhuis. Die eerste activiteit van het nieuwe jaar is een leuke

onderbreking van de winter. De rest van het jaar kampeer ik met een caravan. Sinds twee jaar ga ik ook met Oud en Nieuw kamperen. Dan sluiten we aan bij een van de afdelingen. In 2017 was dat op Huizen, in 2018 Den Treek.’

M/V

Guus Janssen maakte halverwege de jaren ‘90 kennis met Enig via Ellen van Herwaarden die hij tijdens de Kennemerfietstocht ontmoette. ‘Het jaar erop vroeg Ellen als toenmalig coördinator van Enig me om te helpen een fietstocht door Zeeuws-Vlaanderen te organiseren. Die tocht in 1997 werd een groot succes. Thea, mijn echtgenote, kampeert om gezondheidsredenen weinig meer. Zelf kampeer ik nog zo vaak als kan, met tent of caravan. Ook fiets ik elk jaar nog graag de Kennemerfietstocht, zoals veel Enigers. Enig is een aardige club mensen als je alleen op pad wilt. Ook als ‘half echtbaar’ vind je onmiddellijk aansluiting. Iedereen is verschillend, maar er valt nooit een onvertogen woord.’

Ook fietskampeerder en amateurastronoom Jaap van Beelen heeft zijn plek gevonden. ‘Als Thea Stornebrink niet had aangedrongen, was ik vast nooit bij Enig beland. Het is een open, positieve en ondernemende groep. Wat ik fijn vind, is dat je elkaar kunt opzoeken maar ook heel vrij bent om je eigen gang te gaan; een soort ‘living apart together’. Je komt op plekken in Nederland waar je anders misschien nooit zou zijn gekomen. En ook prettig: het kost niet veel.’

High tea op het jubileumkamp 30 jaar Enig op De Valkenbelt



Enig

- Sinds: 1987
- Voor solokampeerders (m/v) die het leuk(er) vinden om samen te kamperen en activiteiten te ondernemen
- Activiteiten: kampeerweekenden, nieuwjaarsweekend, (winter)-wandelingen, fietstochten, zomerkampeerweek, vaak in combinatie met natuur-, kunst- en cultuuruitjes (€0,50 per activiteit, aanmelden niet nodig)
- Deelnemers: 5 tot ca. 20
- Info en inschrijven nieuwsbrief: enig@kampeerclub.nl

Ontmoeting met Ila van Amstel

Interview en foto: Dries Oosterhof

Het verhaal van Ila (Ilonka) van Amstel illustreert hoeveel impact het lidmaatschap van de NTKC – en van de Jeugdsectie in het bijzonder – voor mensen kan hebben. Keer op keer komen daar levenslange vriendschappen uit voort. Dat zie je bij haar, bij vele leeftijdgenoten en ook weer bij de jeugdleden van nu. En ook al zien ze elkaar jaren niet, als ze elkaar weer tegenkomen, voelt dat als een soort van thuiskomen. Ila's broer Bob zit nog steeds bij de Zwerfgroep en die nodigde haar uit voor het 60-jarig bestaan van de Jeugdsectie met Pinksteren vorig jaar.

Ila ontvangt me in haar zonnige appartement in Amsterdam en steekt vrijwel meteen van wal met de woorden: 'Ik draag de NTKC nog steeds een heel warm hart toe.' Dat 'nog steeds' krijgt al snel een bijzondere klank, want Ila vertelt dat ze de NTKC alleen als jeuglid heeft gekend. 'Ik was vanaf mijn veertiende lid, het jaar daarna is de Jeugdsectie ontstaan en ben ik meteen toegetreden. Al die warmte en hartelijkheid gaven het gevoel erbij te horen. Ik ben tot 1965 lid geweest en heb ook nog in het jeugdsectiebestuur gezeten, wat toen nog niet zo heel veel inhield. Daarna ging ik naar Engeland, trouwde, kreeg kinderen, maar omdat mijn man niet zo'n kampeerder was kwam het er niet meer van ... zo gaat dat soms in het leven. Maar ik heb zulke goede herinneringen aan al die kampeermomenten op terreinen als Austerlitz, Den Treek, Huizen, Duinrell, Ugchelen en Schaijk. We gingen er altijd op de fiets naartoe.'

'Toen ik vorig voorjaar in Austerlitz aankwam, ervoer ik tot mijn genoegen dat er nog steeds een verzameling heel enthousiaste leden kampeerde en dat een bruisende Jeugdsectie dat lustrum vierde. Leuk om mee te maken, want ik was er immers zestig jaar geleden ook bij. In de hoop een enkeling van dat eerste uur te ontmoeten, had ik wat fotoalbums mee genomen' – ze haalt ze meteen tevoorschijn – 'en ja hoor, er waren nog wat oude bekenden en zelfs nazaten van bekenden. De albums deden al gauw de ronde en er klonken enthousiaste herkenningkreten. De Miss Duinrell-verkiezing ontlokte hilarische klanken en de vele bekende figuren uit de Internationale Jeugdrallies werden geïmiteerd. Onder andere Camille, de Fransman die de hele boel mee kon krijgen in een niet aflatend enthousiasme. En ik herinner me Hinne Posthumus met zijn ukelele en zijn broer Bertus op gitaar die met vuur het zingen begeleidden en opzweepten. Elk jaar was er met Pasen een Internationale Jeugdrally, met Pinksteren een groots kamp en verder werden er onderling vele kampeerweekendjes afgesproken. In 1956 werd op Duinrell de IVe Internationale Jeugdrally gehouden, waar ik als veertien-

jarige al bij was! Ik was eigenlijk te jong, je moest zestien zijn, maar er werd tot mijn grote plezier een uitzondering gemaakt. Er was toen nog geen Jeugdsectie, maar wel Hinne, die de organisatie op zich nam om in 1957 de Jeugdsectie van de NTKC op te richten met een grandioos Pinksterweekend op Austerlitz. De toenmaals bekende entertainer en gitarist Thom Kelling zette de opening luister bij en onder luid gelach zakte hij met zijn paar kilootjes te veel door een kampeerstoel. Alsof het gisteren was. In 1958 was de Vle Rally in Saarland en het jaar daarop de VIe in Parijs. Voor 15 gulden mocht je met de bus mee! Omdat Nederland in 1960 de VIIIe Rally zou organiseren, moest er in de zomer van 1959 op Austerlitz een kampvuurkuil worden gegraven, met pikhouwelen, grote kruiwagens en veel plezier. Op een terrein dat nog in niets leek op het groene park dat het nu is.'

Ila sluit af met de woorden: 'Ik kijk met heimwee terug op deze heerlijke periode van zes of zeven jaar, waarin ik zo intensief omging met mijn dierbare kampeervrienden.'



Ila (76) met een portret van haar als 16-jarige





Foto Ton Hermans

Een bonus voor de winterkampeerder op kampeerterrein Het Groene Hart in Hazerswoude is het verschijnen in dat jaargetijde van een van de mooiste paddenstoelen van ons land: de kelkzwam. De rode kelkzwam en de krulhaarkelkzwam, je hebt namelijk twee moeilijk van elkaar te onderscheiden soorten, vallen op door hun prachtig rode bekertjes. De bekertjes staan op een steeltje en heten daarom kelken. Ze groeien op natte plaatsen op liggende dode stammen en takken van loofbomen als els, populier, es en hazelaar. In deze takken bevindt zich een netwerk van schimmeldraden dat, als de omstandigheden gunstig zijn, vruchtlichamen vormt. Deze vruchtlichamen zijn de opvallende kelken. Hierin vormen zich zoals bij alle schimmels sporen die tot boven de kelkranden worden weggeschoten en dan door de wind worden verspreid. Komt een spore op een geschikte plek terecht, dan ontkiemt deze en vormt nieuwe schimmeldraden die op hun beurt weer vruchtlichamen kunnen gaan vormen.

Het aparte van de kelkzwam is dat hij vruchtlichamen vormt in de winter, een tijd waarin de meeste soorten paddenstoelen afwezig zijn. Op die manier voorkomt de soort vraat door dieren zoals slakken. Slakken en ook insecten zijn 's winters niet actief omdat ze koudbloedig zijn. Een nadeel is wel dat de kelken in de winter dreigen te bevriezen. Om dit te voorkomen zit er in de cellen van de kelkzwam een soort antivries. Dit is een extra investering, maar het voorkomt dus slakkenvraat.

Vanwege hun schitterende uiterlijk worden kelkzwammen in sommige delen van Engeland gebruikt als tafelversiering. Voor ons zijn ze een uitnodiging om in de winter te gaan kamperen. Je kunt ze vinden in Hazerswoude, maar ook in de bossen van Flevoland zoals bij terrein Roggebot in Dronten.

Ton Hermans en Karin Koppen



Van Bazel naar Deventer

Na de 'fietskampeerspecial' in Buitenspoor 2-2017 vroeg Peerke Linnartz of hij een stukje mocht schrijven over een fietskampeertocht die hij ging maken. Bij de Jeugdsectie vindt hij het heel gezellig, maar hij wil laten zien 'dat er ook fanatieke jeugd is die op fietsgebied wat meer wil dan alleen gezelligheid. Dus meer km en zo! En dat er jeugdleden zijn die helemaal zelf op vakantie gaan zonder ouders Europa in.' Take it away, Peerke!

Beste Buitenspoorlezer, Mijn naam is Peerke Linnartz, 16 jaar oud en natuurlijk te vinden bij de Jeugdsectie. Ik ben deze zomer in ongeveer twee weken van Bazel naar Deventer gefietst in mijn eentje. Ik vond dit een spannende en leuke tocht door Duitsland. Het begon met een treinreis waarbij ik midden in de nacht een aantal keer moest overstappen door een spoorverzakking. Die nacht heb ik dan ook maar een half uur geslapen. De volgende dag heb ik nog 70 km gereden. Ik was blij dat ik de eerste nacht goed kon slapen in Duitsland.

Duits oefenen
De volgende dagen heb ik een hele mooie route gereden met mijn Garmin door Zuid-Duitsland en het topje van Noord-Frankrijk. In de eerste twee tochten was het best wel wennen aan de Duitse taal, maar als je eenmaal oefent met Duits spreken rol je er zo in. Veel Duitsers vonden het ook leuk dat ik mijn best deed om Duits te spreken, ook al was het niet zo goed.



Op tocht 4 en 5 ben ik naar Trier gereden door het Saarland. Dit was heel mooi en heuvelachtig. Het steeg er met 13% naar boven en beneden. Maar als je daar na twee dagen doorheen bent, en je rijdt in drie kwartier 35 km naar beneden in het laatste uurtje licht, dan ben je echt heel blij dat je op de camping bent. Het ging toen echt heel hard met 55 km naar beneden. Na vijf fietsdagen ben ik in Trier gebleven, daar kon je heel mooi aan de Moezel zitten met een (in Duitsland legaal) drankje.

Mooie fietspadjes
Na Trier begonnen de bergen af te vlakken tot heuveltjes in België. Tussen Trier en Malmedy kun je heel mooi fietsen met mooie fietspadjes. In België kom je weer vlakke fietspaden tegen en daar rij je dan heel snel doorheen. Ik reed vanaf Malmedy tot aan het Drielandenpunt in twee uurtjes. Als je dan in Zuid-Limburg bent, moet je natuurlijk wel even een ijs(je) halen in Epen. Vanaf St. Geertruid is het 130 km naar Schaijk, maar dat stelt niks voor na dagen van 90 km door bergachtig Duitsland. Na Duitsland en België moest je in Nederland wel weer wennen aan alle fietspaden, het was veel opletten om ze niet per ongeluk te missen. Ik had de route zo gepland dat ik nog bij het Kabobweekend van de Jeugdsectie kon zijn.

Ik vond het een hele leuke vakantie en ik hoop met dit verhaal jongeren te stimuleren om met de tent op vakantie te gaan in het buitenland. Je moet je immers niet verplicht voelen om alleen maar aan groepsactiviteiten mee te doen; je kunt ook zelf de wereld gaan ontdekken, alleen of met vrienden.

Fietsgroeten, Peerke



Zwerversteken



Het NTKC-logo is gebaseerd op een geheim zwerversteken.



Volgens de overlevering lieten zwervers elkaar hiermee weten: 'hier is het veilig', 'hier woont goed volk'. Nog steeds willen we met ons logo een gastvrij welkom uitdrukken.

Ook ergens ons zwerversteken gevonden, of er zelf een gemaakt? Stuur je foto naar redactie@kampeerclub.nl.

Veilingweg, Doodstil (de leukste plaatsnaam in Nederland), provincie Groningen.

Evert Radema

Kamperen bij gastvrije leden

Wist je dat je je tent niet alleen op onze twintig clubterreinen en drie gastvrije scouting-terreinen kunt opzetten, maar ook bij een aantal mede-NTKC'ers in de tuin? Inmiddels zijn er acht leden die hun tuin of erf als tentkampeerplek voor één nacht beschikbaar stellen.

Dat geeft fiets- en wandelkampeers aanvullende kampeermogelijkheid in Drenthe, Friesland, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland en zelfs net over de grens in België (zie de gele stippen achter op dit blad).

De algemene spelregels en nadere gegevens van deze terreintjes vind je op de website (Terreinen > Gastvrije leden, alleen als je ingelogd bent).

Heb je zelf een ruim erf dat geschikt kan zijn? Meld het bij het hoofdbestuur (hb@kampeerclub.nl), dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

kampeerclub.nl/terrein/gastvrije-leden

Illustratie: Loes van Oosten, loesvanoosten.com



in europa

NTKC'ers delen hun ervaringen met eenvoudige, kleinschalige, natuurlijke en rustige kampeerterreinen buiten Nederland. Het laatste overzicht vind je op de website (zoek op 'kamperen in het buitenland').

North Rhinns Camping



Groot-Brittannië, Schotland
Rhinns of Galloway, Lowlands, Glengyre Cottage,
Leswalt Dumfries and Galloway, DG9 0RG
Tel. +44 1776 853630
northrhinnscamping.co.uk

Kleinschalig, avontuurlijk terrein met 10 heerlijk verstopte plekken, veelal alleen bereikbaar met kruiwagen. Geschikt voor tenten en kampeerbusjes.

Op doorreis naar Noord-Ierland kwamen wij op dit landelijk gelegen terrein terecht. Op weg erheen heb je het idee naar het einde van de wereld te rijden, maar ineens ligt aan de linkerkant de kleine cottage. Het terrein gaf ons een duidelijk NTKC-gevoel. Alleraardigste eigenaresse, goed sanitair, bibliotheekje, informatie over de omgeving met uitgewerkte mooie wandelingen. Zeer aan te raden voor een verblijf van een paar dagen.

Marc van den Broek

Persoonlijke berichten

Geboren

Jip Joosten, zoon van Ester en Benjamin Joosten, 23 september 2017

Lieke de Bruijn, dochter van Daan en Wijnanda de Bruijn, 15 oktober 2017

Overleden

Dhr. V.F.L. Pollé, 25 september 2017

Mw. Anneke Kalkman-Wiersma, Lelystad, 27 september 2017

Aire naturelle de Camping



Frankrijk, Pays de la Loire
Le Bourg, Chenillé-Changé
49220 Chenillé-Champteussé
Tel. +33 (0)241603268 of +33 (0)879546029
chenille-change.com

Klein terrein met bomen en struiken, circa 20 plaatsen. Geschikt voor tenten en caravans.

La Vélo Francette is een prachtige, grotendeels autovrije fietsroute van Caen (Normandische kust) naar La Rochelle (Atlantische kust). Vooral het deel langs de Mayenne, met stuwen, sluizen en watermolens, is erg mooi. Van de kampeerterreinen langs de route sprong dit terreintje in het leuke dorp Chenillé-Changé eruit.

Het ligt direct aan de rivier (aan de andere kant dan de fietsroute), verstopt achter een camperplaats. Onder een oude overkapping vind je een keurig nieuw toiletgebouwtje.

Inschrijven bij de madame in Le Petit Café, ze heeft prima koffie, brood en gebak

Harma en Albert Fien (zie pagina/kamperen-in-het-buitenland voor nog een tip aan de Vélo Francette)

De Heerkuil zoekt
nieuw lid
coördinatie-
commissie

Nu één lid binnenkort vertrekt, zoeken we een nieuw commissielid dat regelmatig het terrein bezoekt en helpt bij het opstellen van de jaarplanning en de organisatie van werkdagen. Iets voor jou? Lees meer op pagina 21.

Van de radar

In de roman *Nacht op de kale berg* van Karel van het Reve beschrijft een van de hoofdpersonen de eerste en enige nacht die hij in een tent doorbrengt. Het feit dat je volledig afgesloten bent van de buitenwereld, 'meer nog dan in een huis, dat ramen heeft', maar tegelijkertijd volstrekt onbeschermd in het open veld ligt, 'kwetsbaarder eigenlijk dan wanneer je open en bloot zou liggen, want ze kunnen je benaderen zonder dat je het ziet', maakt grote indruk op hem.

Die twee uitersten komen nog extremer samen in de Anti Drone Tent van Sarah van Sonsbeeck, afgelopen voorjaar te zien op de groepstentoonstelling *How to disappear completely* in Garage Rotterdam. De goudkleurige isolatiedekens waaruit de tent is opgetrokken, blokkeren infraroodsensoren en maken de tent met zijn inhoud volgens de kunstenaar onzichtbaar voor drones. Een handige schuilplaats voor terroristen? Maar van de radar verdwijnen voor drones betekent in dit geval ook dat de buitenwereld compleet onzichtbaar wordt voor jou. Om groter onheil af te wenden sluit je jezelf op in een draagbare gevangenis.

Kamperen als manier om even te verdwijnen, kennen we dat verlangen tot op zekere hoogte niet allemaal? Uit je dagelijkse sleur stappen, afstand nemen van verplichtingen, misschien ook bewust even minder bereikbaar zijn. Tijdelijk de veelomvattende en veeleisende buitenwereld inperken tot een rustige, overzichtelijke plek in de natuur. Maar voor die vrijwillig gekozen plek wil je dan juist wél met al je zintuigen openstaan. In een tent die jou niet afsluit van je omgeving, maar die lucht, licht, geluid en – vooruit – ook infraroodstraling doorlaat.

Marleen Blokhuis



Sarah van Sonsbeeck, *Anti Drone Tent*, 2013, Installation view at De Nederlandsche Bank, Amsterdam, 2013, Courtesy of the Artist and Annet Gelink Gallery

Nieuws van de club

Nieuwe tarieven

Per 1 oktober 2017 zijn de tarieven voor (kennismakings)-leden vanaf 16 jaar en die voor introducés tot 16 jaar met € 0,50 verhoogd. Dit op basis van de regels voor verhoging van de overnachtings-tarieven, zoals de algemene ledenvergaderingen van 2010 en 2011 die vastlegden. De verhoging vindt plaats op basis van de prijsindex van het CBS. Hieruit voortvloeiend hebben we genoemde tarieven per 1 oktober verhoogd naar € 3,50. Het HB verantwoordt deze verhoging op de algemene ledenvergadering van maart 2018.

Facebook

Al meer dan 1600 leden wisselen via de openbare Facebookgroep [ntkc.kampeerclub](https://www.facebook.com/groups/ntkc.kampeerclub) nieuwtjes en ervaringen uit over het wel en wee van onze club en het kamperen. Ook een deel van de afdelingen plaatst daar berichten over wat er gebeurt op hun terreinen. Neem eens een kijkje en doe mee: [facebook.com/groups/ntkc.kampeerclub](https://www.facebook.com/groups/ntkc.kampeerclub).

Afval afvoeren

Per jaar geven wij als club circa € 8.000,- uit om ons afval af te voeren. Dat is € 0,16 per overnachting, een fikse aanslag op ons budget. Vaak krijgt het bestuur de vraag: kunnen we niet meer afval scheiden? Op een aantal terreinen gebeurt dat ook: in Lochem wordt plastic apart ingezameld, in Huizen papier. Het scheiden brengt weliswaar het volume restafval fors omlaag, maar ook plastic en papier moeten worden afgevoerd. Omdat wij door de afvalverwerkers als bedrijf worden gezien, is dat verre van gratis. Soms voert de terreincommissaris of de sleutelbehouder plastic of papier af, maar dat is niet overal te organiseren. Ook is bij afval-scheiding de verontreiniging een probleem; zo treffen we in de papierbak van Huizen regelmatig flessen aan. Groen afval composteren is geen optie, want etensresten trekken ratten aan. Kortom: thuis afval scheiden is het meest effectief. Gooi na een weekend kamperen je vuilniszak niet in de container op het terrein, maar thuis in de kliko, milco, otto of sulo. Dat is letterlijk en figuurlijk mooi meegenomen!

FICC/CCI-kaart

Tot 15 februari kun je à € 10,- weer een FICC/CCI-kaart aanvragen via kampeerclub.nl > Mijn NTKC > Aanvragen FICC kaart. Deze kaart geldt op veel buitenlandse campings als identiteitsbewijs en kortingskaart. Bovendien ben je op de camping WA-verzekerd. campingcardinternational.com

Vanuit de Clubraad

Op 25 november kwam in Huizen de Clubraad bij elkaar. Bestuursleden en afgevaardigden van de afdelingen gingen met het hoofdbestuur in gesprek over onder meer een toekomstvisie op caravans binnen de club, over de activiteiten van PromoPlus en over informatiestromen in de clubcommunicatie. Ook werd de nieuwe kampkoffer gepresenteerd, met uniform geordende informatie voor al onze terreinen. Tijdens de vergadering werden twee beslissingen genomen: dat er een kleine update van de statuten en reglementen wordt gemaakt en dat introducés voortaan € 7,- per nacht betalen, met uitzondering van introducés die deelnemen aan een activiteit van de Jeugdsectie. Een compleet verslag vind je t.z.t. op de website (Bestuur > Hoofdbestuur > Beleids- en vergaderstukken).

Website aangepast

We hebben de menustructuur van de website aangepast om informatie beter vindbaar te maken. Zo staan de afdelings- en sectiepagina's niet langer onder Terreinen, maar onder de nieuwe kop Bestuur. Daar zijn voortaan ook de beleids- en vergaderstukken te vinden. 'Kamperen in het buitenland', alle eenpitterrecepten en speciale pagina's over uitrusting en over fiets- en winterkamperen vind je nu onder Beleef de NTKC > Puur kamperen. De komende tijd gaan we verder met het doorontwikkelen van de site.

ALV

24 maart 2018

Op 24 maart 2018 houden we in 't Lichtpunt in Huis ter Heide (op het terrein van Stichting Abrona, tegenover Maanlaan 4, ruim 7 km vanaf ons terrein Austerlitz) onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Alle leden, kennismakingsleden en hun gezinsleden incl. kinderen nodigen we hiervoor van harte uit. Het programma en de routebeschrijving maken we bekend via de site, de maandelijkse nieuwsbrieven en Facebook. Als je de nieuwsbrieven nog niet krijgt, geef dan je e-mailadres door via kampeerclub.nl (rechtsonder op elke pagina).

kampeerclub.nl > terreinen

Vacature De Heerkuil

Sinds in 2008 de kleine afdeling Limburg werd opgeheven, wordt De Heerkuil beheerd door een coördinatiecommissie onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur (HB). De commissie is als het ware de terreincommissaris en het HB het afdelingsbestuur. Mede door de inzet van een groep rond de commissie (de Vrienden van De Heerkuil), de inzet van de Caravansectie, de bouwploeg en ons zagersgilde ligt het terrein er mooi bij. Toch blijkt de werkwijze met een kleine commissie van drie leden kwetsbaar. Nu één lid



per 1 maart a.s. vertrekt, zoeken we een nieuw commissielid dat regelmatig het terrein bezoekt en helpt bij het opstellen van de jaarplanning en het organiseren van de werkdagen. Het eerste punt is het meest urgent. Het is leuk en dankbaar werk. Iets voor jou? Neem contact op met het HB: albertfien@kampeerclub.nl.

Ontwikkelingen rond De Brobbelbies

Naast ons terrein bij Schaijk komt een 'Natuurpoort', een toegang naar het natuurgebied De Maashorst met parkeren, horeca, evenementen, een speelbos en een vrijloopgebied voor honden. Dat betekent aantasting van de rust op ons terrein. Daarom zetten wij ons tegen de komst van de Natuurpoort, en tegelijkertijd onderhandelen we met de gemeente over een nieuw terrein elders in De Maashorst. In september behandelde de Raad van State ons beroep tegen de Natuurpoort. Begin november kwam de uitspraak: op twee punten, geluid en evenementen, werd ons beroep gegrond verklaard. De gemeente Landerd moet nader onderzoek verrichten naar de geluidsoverlast die de Natuurpoort met zich meebrengt voor ons terrein. Ook moet de gemeente duidelijker zijn over de hoeveelheid toegestane evenementen op het Natuurpoortterrein. Los hiervan gaan de onderhandelingen over een verplaatsing van ons kampeerterrein gewoon door. In september was een ruil van grond en bestemming bijna rond, toen bleek dat er op de nieuwe locatie vluchttunnels van dassen zijn. Voor we verplichtingen aangaan, wil het HB weten welke gevolgen de dassen hebben voor het kamperen. Inmiddels is ecologisch onderzoek gestart.

Nieuws van de terreinen

tent versleten?
model al 20 jaar
niet meer gemaakt?



voor **Tatteljee**
geen probleem



HET BUITEN
AVONTUURLIJK BUITEN KOKEN OP HOUTVUUR



Dutch Ovens, Skillets en sets	v.a. € 14,95
Verskillende Woodgas Stove's	v.a. € 59,95
White Box Stove	v.a. € 22,50
Producten van FireBox	v.a. € 12,95
Driepoten met en zonder Grill	v.a. € 19,95
Vuurtafels tot 100 cm	v.a. € 19,95

www.HETBUITEN.NL

**een fysieke oppepper, een geestelijke
oppepper, je smaakpapillen strelen**

Globetrotter
Buitensportvoeding



en dat terwijl je voor je tent zit, of in een hut. Al je voedsel voor onderweg: Binnen vijf dagen in huis. Bestellen en informatie via onze website: www.globetrotter.nl

Waar hout is, kun je koken!

EcoZoom Versa
€134,75



KOOKVUUR
BUITENGEWOON KOKEN

- Weinig hout nodig
- RVS handvaten
- Gietijzeren bovenkant
- Keramische isolatie
- Sneller gereed dan een BBQ
- Afmetingen 24x24x29 cm (lxbxh)
- Gewicht 7300 gram

Gratis verzending bij besteding boven €50,00

kookvuur.nl

BIKE travel
JE VAKANTIEFIETS KOOP JE
BIJ DE ECHTE SPECIALIST.



Dé Pinion & Rohloff specialist van Nederland

Dé specialist voor je fietsvakantie
www.bike4travel.nl | Satijnbloem 41, Rotterdam | 010 4626909

avaghon SANTOS
idwork it works! vsi fahrradmanufaktur

Harry Mulisch en de NTKC

Augustus 1947. De NTKC organiseert met de ANWB de eerste naoorlogse internationale kampeerrally ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan, op landgoed Groenendaal in Heemstede. In de dagelijks verschenen kampkrant Rally-Gong schrijft de toen 19-jarige Harry Mulisch een column. Losse gesprekken met passerende kampeers. Wie gefällt es Ihnen in Holland? wil hij weten. Het wordt een hilarisch stukje.

Een overcompleet exemplaar van deze Rally-Gong zond de NTKC onlangs naar de Stichting Vrienden Harry Mulisch Huis te Amsterdam met de vraag of het stukje interessant is voor het Mulisch-archief. Het bleek een schot in de roos en bovendien goed getimed, want vlak voor het Harry Mulisch Festival van begin november. Voorzitter mevrouw prof. dr. Marita Mathijssen antwoordde ons dat Mulisch wel eens over dit stukje had verteld, maar dat het ondanks jarenlange zoekpogingen in archieven onvindbaar was gebleven. De vondst is op het festival bekendgemaakt en ook op de radio vermeld.

Voor zover bekend was Mulisch geen lid van de NTKC. Hij woonde vlak bij het rallyterrein en fietste daar vaak langs. Naar verluidt zocht hij contact met de perschef van de rally, Joop Veeninga, die tevens redacteur was van De Kampeerkampioen. Mulisch dacht waarschijnlijk: die man is journalist, hij kan over mijn schrijversambities oordelen (bron: Hans Krol in weblog Librarians van 22 mei 2012 over de Rally 1947). Misschien bedacht Veeninga: jongeman, laat eerst maar eens iets van je talenten zien.

Jan Das

Donderdag

Over het algemeen was het een merkwaardige dag vandaag, deze dag, die onder het teken stond van: de kat uit de boom kijken.

Een man, „Verzeihung“, zei ik en schoot mijn stereotype vraag op hem af:

„Wie gefällt es Ihnen in Holland?“ Ik zette mijn meest Zwitserse glimlach op.

„Pardon, monsieur?“ informeerde hij met een prachtige neus-on. Beschaamd wendde ik mij af want ik spreek geen Frans...

Weer een man „Wie gefällt es Ihnen in Holland?“ Verlegen plukte hij aan een knoop van zijn hemd. „Ja-eh“, begon hij voorzichtig. „leg spreke niegl zo zeer goed Duits.“

Omdat hij maar een ordinaire Hollander bleek te zijn, gaf ik hem een sigaret en verwijderde mij met een onberispelijk: „Auf Wiedersehen, mein lieber Herr!“

Naderhand sprak ik twee van de weinige Luxemburgers-sters, want de mannen waren naar Haarlem. Zoals vanzelf spreekt, vonden zij het land prachtig (het is niet moeilijk om in Groenendaal het land prachtig te vinden!). Wel merkten zij op, dat zij, als zij langer dan veertien dagen door Nederland zouden rijden, zij zeker achter het stuur in slaap zouden vallen ... gezien onze onsterfelijke vlakten...

Daarna praatten wij over de oorlog. Op een gegeven ogenblik zweeg zij, keek behoedzaam om zich heen, boog zich dan dicht naar mij over en zei met gedempte stem: „Is er hier nog een nationaal-socialistisch bolwerk?“

„...???“

„Nou, overal zagen wij van die mannen in zwarte uniformen ...“

„Ah — de politie!...“

Het gesprek is niet helemaal zo verlopen als ik het beschrijf, maar het kwam toch op hetzelfde neer.

En zo dobberde ik maar voort, van de een naar de ander — jonge mensen, oude mensen, grote mensen, kleine mensen, smerige mensen, schone mensen, lieve mensen... maar geen onhebbelijke mensen!

HARRY MULISCH



NTKC-terreinen

- 1 't Aagt, Eenrum
- 2 Austerlitz, Austerlitz
- 3 De Brobbelbies, Schaijk
- 4 Het Essenbos, Ouddorp
- 5 Het Groene Hart, Hazerswoude
- 6 De Haan, Den Haag
- 7 De Heerkuil, St. Geertruid
- 8 De Hertenweide, Zorgvlied
- 9 Huizen, Naarden
- 10 De Kooiberg, Ugchelen
- 11 Limmen, Limmen
- 12 Masterveld, Winterswijk
- 13 Roggebot, Dronten
- 14 De Ronde Hoek, Haastrecht
- 15 De Slufter, De Cocksdorp
- 16 De Smagten, Bladel
- 17 't Springendal, Ootmarsum
- 18 Den Treek, Leusden
- 19 De Valkenbelt, Lochem
- 20 Zuudschorre, Ellewoutsdijk

Gastvrije terreinen:

- 21 Het Naaldenveld, Aerdenhout
- 22 De Vrijenberg, Loenen
- 23 Beundersveld, Beckum

Gastvrije leden:

 [kampeerclub.nl>terreinen>](https://kampeerclub.nl/terreinen)
gastvrije leden (inloggen als lid)

Masterveld, Winterswijk
heeft weer een mooi strak tegelpad rond het toiletgebouw.



12

Roggebot, Dronten
kreeg een nieuw houthok. En het terrein is lichter gemaakt.



13

De Slufter, De Cocksdorp
is voorzien van een warmtepomp op zonne-energie voor douche en afwas.



15



7